

Καταγγελία για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων από την εφημερίδα Ταχυδρόμος



Αριστερή Παρέμβαση στη Θεσσαλία - Ανταρσία για την Ανατροπή

Ο κορωνοϊός δεν είναι ευκαιρία για σπέκουλα, είναι καμπανάκι διεκδίκησης δημόσιας καθολικής υγείας

Η ανίερη συμμαχία που στηρίζει και προωθεί την καύση σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ δε διστάζει να χρησιμοποιήσει ακόμα και τον φόβο της κοινωνικής πλειοψηφίας για τον κορωνοϊό για να χτυπήσει το κίνημα ενάντια στην καύση σκουπιδιών. Νέο όπλο (βγαλμένο από την «ένδοξη» ιστορία των «κίτρινων» ΜΜΕ) η διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Από την Παρασκευή 13/03 έχει αρχίσει μια σχεδιασμένη και κλιμακούμενη επίθεση λάσπης και ψεύδους από τη γνωστή δημοσιογράφο της εφημερίδας «Ταχυδρόμος» του Βόλου Ελένη Χάνου, που στόχο έχει το σύνολο των δυνάμεων που με αφορμή τη σχεδιασμένη διαδήλωση της 14ης του Μάρτη επιχειρούσαν να ανοίξουν έναν νέο κύκλο αγώνα ενάντια σε ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα στην περιοχή μας: την καύση σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ.

Οι πράξεις της συντονισμένης επίθεσης ξεκινούν την Παρασκευή 13/03 (υπενθυμίζουμε πως μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε ανακοινωθεί κανένα έκτακτο μέτρο πέρα από κλείσιμο σχολείων και πανεπιστημίων για μαθητές και φοιτητές και δεν υπήρχε επίσημη προειδοποίηση πως οι ανοιχτές συγκεντρώσεις μπορούν να συμβάλουν στη μετάδοση του ιού), που η εφημερίδα, με σαφή στόχο την υπονόμηση της σχεδιαζόμενης κινητοποίησης, δημοσιεύει σχόλιο με τον τίτλο: **«Απίστευτοι»**

Ο απόλυτος δόλος αποκαλύπτεται όμως με το δημοσίευμα της επόμενης ημέρας (14/03). Σε αυτό, και ενώ ήδη είχε αναρτηθεί σε μια σειρά κοινωνικά δίκτυα πως το συλλαλητήριο αναβάλλεται λόγω της «...αδυναμίας του αγωνιζόμενου λαού, να διεξαγάγει αυτή τη στιγμή παράλληλα έναν διμέτωπο αγώνα ενάντια στη διαρκή νοσηρότητα του καρκίνου της ΑΓΕΤ και στις επιπτώσεις μιας επιδημίας που γιγαντώνεται στο έδαφος της μεθοδικής υποβάθμισης της δημόσιας υγείας όλα τα τελευταία χρόνια...» (όπως γράφει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Συντονισμού Συλλογικοτήτων που διοργάνωνε την κινητοποίηση και εστάλη το βράδυ της 13 προς 14 Μαρτίου σε όλα τα ΜΜΕ της περιοχής), η εφημερίδα και η συγκεκριμένη «δημοσιογράφος» **συνεχίζουν τον πόλεμο λάσπης**

Βιάστηκαν φαίνεται να υλοποιήσουν τις εντολές των αφεντικών τους και παρέλειψαν να διαβάσουν ακόμα και το τι γίνεται γύρω τους. Τέτοια η πρεμούρα για καταγγελία του αγωνιζόμενου λαού.

Η «αρθρογράφος» είχε προετοιμάσει τη συκοφαντία της, την οποία για κακή της τύχη διέψευσαν οι δυνάμεις του κινήματος με την αναβολή της κινητοποίησης. Έτσι η επιχείρηση δαιμονοποίησης έπεσε στο κενό.

Η ολοκλήρωση της μεθόδευσης όμως έρχεται στις 15/03 που η εφημερίδα, προσπαθώντας να καλυφθεί

από την κατάφωρη έκθεσή της στην τοπική κοινωνία γράφει: **«αναβάλλουν, αλλά δεν συμμορφώνονται»**

Σε ρόλο γραφείου τύπου του υπουργού ΠΡΟ.ΠΟ. (Δημόσιας Τάξης) Μ. Χρυσοχοϊδή και έχοντας εκτεθεί ανεπανόρθωτα εγκαλεί τον κόσμο του κινήματος γιατί λέει το αυτονόητο. Πως η ταξική πάλη δεν μπορεί να μπει σε καραντίνα σε συνθήκες ξεγυμνώματος του νεοφιλελεύθερου μοντέλου για την υγεία που δολοφονεί κόσμο, σε συνθήκες άγριας εργοδοτικής αυθαιρεσίας και γενικής συνέχισης των καταστροφικών κατευθύνσεων της καπιταλιστικής ανάπτυξης.

Για να αντιμετωπιστεί μια πανδημία εκτός από τα αυτονόητα μέτρα ατομικής και συλλογικής προστασίας χρειάζεται και αλληλεγγύη και αγώνας ενάντια σε ένα σύστημα που τιμολογεί πολύ χαμηλά τις ζωές μας.

Σε κάθε κακόβουλο εγκάθετο του συστήματος υπενθυμίζουμε απλώς το εξής: Η Αριστερή Παρέμβαση έχοντας απόλυτη εικόνα για την κατάσταση του συστήματος υγείας **παλεύει και καλεί χρόνια τώρα για:**

«...Απόλυτο διαχωρισμό δημόσιων και ιδιωτικών μονάδων υγείας. Ούτε 1 ευρώ, ούτε μια δραχμή δημόσιου χρήματος στον ιδιωτικό τομέα. Όλοι οι υγειονομικοί πρέπει να έχουν ελεύθερα τη δυνατότητα να ενταχθούν στο ΕΣΥ, αν το επιθυμούν. Σήμερα υπάρχουν ιδιωτικές μονάδες υγείας που, λόγω της αποχής του κράτους από τις νέες επενδύσεις στην υγεία, έχουν καταστεί αναγκαίες για την περίθαλψη του πληθυσμού. Διεκδικούμε την επίταξη αυτών των μονάδων από το δημόσιο...»

Όλα εκείνα για τα οποία αστικοί κύκλοι μας κατηγορούσαν πως είναι «ουτοπίες», σήμερα αποτελούν τον μοναδικό δρόμο για την πραγματική προστασία της δημόσιας υγείας και όχι ανέξοδα επικοινωνιακά κόλπα.

Επειδή η δημόσια υγεία δεν είναι συνδικαλιστικό κολπάκι στα χέρια κάθε εντολοδόχου της εργοδοσίας καλούμε την ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε να καταδικάσει τη διασπορά ψευδών ειδήσεων από την εφημερίδα «Ταχυδρόμος». Καλούμε τους υπεύθυνους της εν λόγω εφημερίδας να ανασκευάσουν τα δημοσιεύματά τους και να δημοσιεύσουν ακέραιες τις ανακοινώσεις που αφορούν το ζήτημα, τόσο της Αριστερής Παρέμβασης όσο και άλλων κινηματικών φορέων.