



ΕΞΩ ΟΙ ΜΠΑΤΣΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΜΑΣ!

Μια Πόλη Ανάποδα -Αριστερή Παρέμβαση στους δρόμους της Νέας Σμύρνης

Η περίοδος της καραντίνας φανέρωσε το πραγματικό και εφιαλτικό πρόσωπο της εξουσίας. Όταν ο Χρυσοχοΐδης έλεγε ότι *“η αστυνομία είναι στην πανδημία, το ΕΣΥ της προστασίας μας”*, εννοούσε ό,τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα, ότι δηλαδή η αστυνομία είναι ο βασικός ρυθμιστής της καθημερινότητάς μας και κύριο μέλημα είναι η καταστολή κάθε δημοκρατικού δικαιώματος, κάθε πολιτικής και κοινωνικής ελευθερίας. Ένας λαός που είναι κλεισμένος στο σπίτι του, που στριμώχνεται στα ΜΜΜ, που η ζωή του έχει μπει σε αναστολή, που στερείται τον πολιτισμό, την ψυχαγωγία και την υγεία, λεηλατείται καθημερινά από οπλισμένους αστυνομικούς και κατηγορείται με αλαζονεία ως ένοχος της κρίσης από τους εντεταλμένους κόλακες της κυβέρνησης.

Την Κυριακή 7 Μαρτίου οι κάτοικοι της Νέας Σμύρνης ήρθαμε αντιμέτωποι με ένα κρεσέντο βίας από την αληταρία του Χρυσοχοΐδη. Δεν πρόκειται για μεμονωμένο γεγονός, αλλά για μία αλληπάλληλη, μανιακή και ατιμώρητη καταστολή από την πλευρά της αστυνομίας, η οποία λειτουργεί με την λευκή επιταγή της κυβέρνησης. Αυτό μαρτυρούν τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων: η εισβολή των ΜΑΤ στην πρυτανεία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η καταστολή των φοιτητικών κινητοποιήσεων για το νόμο Κεραμέως, η απαγόρευση των διαδηλώσεων αλληλεγγύης για τον απεργό πείνας Κουφοντίνα και η άνευ προηγουμένου βίαιη καταστολή τους με αύρες και δακρυγόνα, η φασιστικής έμπνευσης επίθεση σε παρέμβαση κατοίκων στη λαϊκή αγορά του Χαλανδρίου το Σάββατο 6 Μάρτη, η επιδρομή των ομάδων ΔΙΑΣ και ΔΡΑΣΥ με αφορμή ένα κρεμασμένο πανό στην πλατεία Μερκούρη στα Πετράλωνα το βράδυ του Σαββάτου. Σε μια περίοδο που κυριαρχούν οι αποκαλύψεις για τη βία, την τρομοκρατία στο χώρο της τέχνης και το ξεγύμνωμα παιδεραστών εκλεκτών της εξουσίας, η καταστολή της κοινωνίας που αντιστέκεται, είναι το χαρτί που παίζουν οι κυβερνώντες για να παραμείνουν αλώβητοι.

Οι ευθύνες της δημοτικής αρχής είναι τεράστιες και συμβαδίζουν με αυτές της κυβέρνησης και όποιας άλλης αρχής, που επιλέγει μια πολιτική διαχείριση με οδηγό την καταστολή. Ο δήμαρχος είναι υπόλογος για το γεγονός ότι αφήνει τους κατοίκους της πόλης έκθετους σε τέτοια βία και ασυδοσία και δεν παίρνει καν ξεκάθαρη θέση καταδίκης των γεγονότων.

Η πανδημία δεν αντιμετωπίζεται με απαγόρευση της κυκλοφορίας και στρατό κατοχής στις γειτονίες,

αλλά με άμεση ενίσχυση και θωράκιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ακόμη και αν η θεωρία του περιορισμού των κοινωνικών επαφών για τη μείωση της διασποράς του ιού ενέχει ορθολογικά στοιχεία, όταν η απαγόρευση κυκλοφορίας αξιοποιείται σαν μηχανισμός καταστολής, κανένας δεν μπορεί να παραμένει ουδέτερος. **Ο μόνος δρόμος για όποια και όποιον ασφυκτιά με αυτή την κατάσταση, είναι να ακυρωθούν τα κατασταλτικά και περιοριστικά μέτρα και να παρθούν επιτέλους ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης της δημόσιας υγείας.**

**Αλληλεγγύη στους/στις συλληφθέντες!
Όλες-οι στις διαδηλώσεις ενάντια στην κρατική καταστολή**

**ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΑΝΑΠΟΔΑ
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ**