



Τα σύννεφα του πολέμου μαζεύονται επικίνδυνα όχι μόνο πάνω από την περιοχή μας, αλλά και πάνω από την ίδια μας την χώρα. Τα απανωτά επεισόδια του τελευταίου διαστήματος, η όξυνση της πολεμικής ρητορείας, η όξυνση του εθνικισμού (με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τα εθνικιστικά συλλαλητήρια με αφορμή το «μακεδονικό») επιβεβαιώνουν αυτούς τους κινδύνους.

Η ειρήνη και τα συμφέροντα των λαών της περιοχής και πρώτα από όλα το δικαίωμα στην ζωή δεν έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντα και τους ανταγωνισμούς των κυρίαρχων τάξεων. Ο ανταγωνισμός μεταξύ τουρκικής και ελληνικής αστικής τάξης είναι αντιδραστικός και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου. Οι λαοί δεν θα οδηγηθούν στη σφαγή για το αν την ΑΟΖ θα την εκμεταλλευτεί η NOBBLE ή η ROSNEFT, Έλληνες ή Τούρκοι καπιταλιστές.

Στην χώρα μας η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κλιμακώνει την επικίνδυνη πολιτική ευθυγράμμισης με **ΗΠΑ/ΝΑΤΟ-ΕΕ** και τον **άξονα Ελλάδα-Κύπρου-Αιγύπτου-Ισραήλ**, όσο καμία άλλη κυβέρνηση, με στόχο την αναβάθμιση της θέσης και του ρόλου της ελληνικής αστικής τάξης στη διεκδίκηση των ενεργειακών πόρων και των δρόμων μεταφοράς τους στην ευρύτερη περιοχή, συνολικότερα την οικονομική και γεωπολιτική της αναβάθμιση.

Προχωρεί ήδη σε ένα δυσβάσταχτο πρόγραμμα εξοπλισμών, κυρίως από τις ΗΠΑ και την ΕΕ. **Το πρόσφατο μπαράζ διώξεων αγωνιστών φαντάρων, μελών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και της ΚΝΕ**, είναι χαρακτηριστικά σημάδια της καλλιέργειας κλίματος καταστολής και υποταγής στη νέα μεγάλη ιδέα της ντόπιας αστικής τάξης.

Στην Τουρκία, η κυβέρνηση Ερντογάν ακολουθεί αντίστοιχα επιθετική πολιτική και προς το εσωτερικό της χώρας της με **καταπάτηση οποιασδήποτε δημοκρατικής ελευθερίας** και προς το εξωτερικό με **πολεμικά μέτωπα σχεδόν σε όλες τις γειτονικές χώρες**. Όπως και στην Ελλάδα οι φαντάροι γίνονται αναλώσιμοι, πιόνια πρώτης γραμμής για τις επιδιώξεις του τουρκικού κεφαλαίου.

Οι λαοί της Ελλάδας και της Τουρκίας βαδίζουν στην ίδια μοίρα, έχουν τους ίδιους εχθρούς. Για αυτό είναι επιτακτική ανάγκη ενός **ενωτικού αντιπολεμικού, αντιιμπεριαλιστικού, διεθνιστικού κινήματος** εντός και εκτός των στρατοπέδων, με σκοπό να ηττηθούν τα επικίνδυνα σχέδια τους! Μέσα στη χώρα μας και σε **αλληλεγγύη με τους λαούς της Τουρκίας, των Βαλκανίων και της Αν. Μεσογείου**.

Μέσα σε αυτό το τοπίο εκατοντάδες νέοι της Σειράς Μαΐου ήδη περνούν τις πύλες των Κέντρων Κατάταξης!

Δεν ψαρώνουμε... Σε όλες αυτές τις σαχλαμάρες περί «ψάρακα», «εκεί που αρχίζει ο Στρατός-σταματά η λογική», «θα πήξεις», «θα γίνεις άνδρας», «εδώ είναι Στρατός δεν υπάρχουν δικαιώματα», «μόνο το βύσμα θα σε σώσει» κλπ. κλπ. κλπ.

Το πιο χρήσιμο «όπλο» και μέσα (όπως ασφαλώς και έξω) στο στρατόπεδο είναι η συλλογική διεκδίκηση. Συλλογικά όλοι οι φαντάροι να διεκδικούν ό,τι απαιτείται για την καθημερινότητά τους. Μέσα στο στρατό έχεις δικαιώματα και πρέπει συλλογικά να τα διεκδικήσεις! Οπλίσου με θάρρος, αλληλεγγύη, συντροφικότητα και συναδελφικότητα. Ο φαντάρος είναι πολίτης με στολή, και όπλο στην προσπάθεια αυτή είναι η μαχητική δράση του δικτύου ελευθέρων φαντάρων Σπάρτακος! Βγαίνουμε παραπονούμενοι για ό,τι μας αφορά και μας ενοχλεί, στέλνουμε καταγγελίες, δημοσιοποιούμε!

ΚΑΜΙΑ ΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΑΝΤΑΡΩΝ

ΚΙΝΗΜΑ ΜΑΖΙΚΟ ΜΕΣΑ ΚΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ