



Στη συνεδρίαση της Πέμπτης 21 Ιουνίου 2018 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, συζητήθηκε μεταξύ άλλων το θέμα με το ρήγμα που έχει δημιουργηθεί στον ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ και συνολικά στη διαχείριση και αποκομιδή απορριμμάτων.

Ο Νίκος Αδαμόπουλος, περιφερειακός σύμβουλος της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής η οποία είχε καταθέσει ερώτηση σχετική, ανέφερε τα εξής (δείτε την ομιλία του καθώς και το επεισόδιο με τον Τζήμερο στα βίντεο που παρατίθενται στο τέλος της ανάρτησης):

Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στη Φυλή δεν είναι απλά τεχνικό. Είναι ένα βαθιά πολιτικό πρόβλημα.

Από τις 12 του μήνα, ως Αντικαπιταλιστική Ανατροπή καταθέσαμε ένα ερώτημα, από πού προήλθε το ρήγμα. Απάντηση ακόμη δεν πήραμε.

Όχι μόνο από τα καθημερινά ρεπορτάζ, αλλά από τους ίδιους τους εργαζομένους, καθώς έχω, όπως ξέρετε, μια ιδιαίτερη σχέση με τους συναδέλφους, αναφέρουν πως η ταλαιπωρία που υφίστανται, με τις ατέλειωτες ώρες στις ουρές των απορριματοφόρων, να προσπαθούν να αποθέσουν τα λίγα σκουπίδια, δεν περιγράφεται. Αυτό γίνεται και σήμερα και θα συνεχιστεί για μέρες. Δεν θα ομαλοποιηθεί εύκολα η κατάσταση, μπορεί να καθαρίζονται κάποια κεντρικά σημεία των δήμων, αλλά η κατάσταση είναι και θα είναι προβληματική για καιρό.

Θυμάμαι, και έχει σημασία αυτό, δυο - τρεις μέρες να κάναμε οι εργαζόμενοι απεργία στην καθαριότητα με ένα οποιοδήποτε αίτημα, παρέμβαινε αμέσως ο εισαγγελέας. Πολλοί από μας που συμμετείχαμε στα συνδικαλιστικά όργανα της ΠΟΕ- ΟΤΑ, έχουμε συρθεί δύο και τρεις και τέσσερις φορές στα δικαστήρια για απεργιακές κινητοποιήσεις που προκηρύσσαμε, με παραινήσεις και της Περιφέρειας. Δεν έχουν τελειώσει ακόμα το δικαστήρια.

Τώρα, γιατί δεν παρεμβαίνει κανείς ώστε να δούμε, από πού προήλθε το ρήγμα αυτό και γιατί. Ξέρετε, και γνωρίζουν όλοι, ότι τα έργα εκεί πάνω τα κάνει η ανάδοχος εταιρία, δηλαδή η Ηλέκτωρ. Εταιρία ιδιωτικών συμφερόντων του Μπόμπολα.

Άραγε, το πόρισμα που θα βγει από την επιτροπή που διορίστηκε από την ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, θα αναζητήσει και θα καταλογίζει ευθύνες για πιθανές κακοτεχνίες στην ιδιωτική πρωτοβουλία για το συγκεκριμένο γεγονός και για όλα αυτά που γίνανε και βρέθηκε η Αττική για δέκα και είκοσι μέρες σε αυτή την αποπνικτική κατάσταση, με τόνους σκουπιδιών στους δρόμους, με απρόβλεπτες ακόμα συνέπειες για τι θα γίνει στο μέλλον; Ή τσάτρα - πάτρα θα κουκουλώσουμε το πρόβλημα μέχρι νάρθει το επόμενο ρήγμα ή κάτι άλλο ακόμη πιο σοβαρό; Αυτές είναι σκηνές απ' το μέλλον που θα έχουμε συχνά το επόμενο διάστημα στην χωματερή της Φυλής.

Πολύ φοβόμαστε πως θα βγει κάποιο πόρισμα ότι φταίει ο Θεός, το κακό το ριζικό μας, κατά συνέπεια όχι μόνο αυτοί που ευθύνονται για το πρόβλημα δεν θα πληρώσουν, αλλά ίσως κερδίσουν και πολλές χιλιάδες ευρώ επιπλέον για την αποκατάσταση. Βέβαια πρέπει να δούμε και να αξιολογήσουμε το πόρισμα αυτό.

Το βασικό πρόβλημα έχει να κάνει με τον υπερκορεσμό της χωματερής, αυτό είναι τοις πάσι γνωστό.

Ειπώθηκε ότι η μπόρα το δημιούργησε, δεν είναι όμως έτσι. Το ρήγμα έγινε στις 10-11 του μήνα και άρχισαν να σκάβουν τα σκουπίδια για να δημιουργήσουν αντιστήριξη.

Τα σκουπίδια από βαθιά σκεπασμένα με τα μπάζα βρέθηκαν εκτεθειμένα. Ευτυχώς που φύσαγε δυτικά, ευτυχώς που έπιασαν οι βροχές, διότι οι κίνδυνοι γενικής ανάφλεξης από μια τέτοια κατάσταση αποφεύχθηκαν στο παρά πέντε. Η βροχή μάλλον μας έσωσε από τον κίνδυνο της ανάφλεξης. Αλλά και άλλα ρήγματα είναι καθημερινά στην ημερήσια διάταξη, διότι έχουν περάσει κατά πολύ τα υψόμετρα που πρέπει να έχουν λόγω του υπερκορεσμού του ΧΥΤΑ.

Διότι τέλος πάντων απαιτείται χρόνος και οι τεχνικοί λένε πως να φορτώνεις σκουπίδια πάνω στα σκουπίδια, φτιάχνοντας βουνά χωρίς μια σειρά και από άλλες τεχνικές προϋποθέσεις δεν αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο η κατάσταση και οι κίνδυνοι είναι τεράστιοι.

Αλλά, τι να κάνουμε, θα μας πούνε πού θα τα πάμε;

Η ουσία είναι πως στην περιφερειακή αρχή θέλουν να κερδίσουν λίγο χρόνο ακόμα, να πεταχτεί η καυτή πατάτα απ' τα χέρια μας, γιατί δεν έκαναν όλα αυτά τα χρόνια αυτά που έπρεπε να κάνουν.

Η διαφορετική φιλοσοφία που έλεγαν, τα τοπικά σχέδια υποτίθεται διαχείρισης κλπ, αποδείχτηκαν πως ήταν ευχές και ουδεμία διαφορετική φιλοσοφία και πολιτική εφαρμόστηκε.

Ο νέος ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων) που στηρίχτηκε υποτίθεται πάνω σ' αυτά ήταν επί της ουσίας για την συνέχιση της ίδιας αδιέξοδης πολιτικής. Αυτός είναι που συνολικά πρέπει να ανατραπεί. Αν έχει μια αξία μια απόφαση σήμερα, με αφορμή και αυτό το πρόβλημα, αλλά και τα τόσα άλλα που θα δημιουργηθούν στην πορεία, είναι εδώ και τώρα το περιφερειακό συμβούλιο να συζητήσει και να αλλάξει τον ΠΕΣΔΑ, ο οποίος είναι καταστροφικός για την Αττική και το είχαμε υπογραμμίσει από την πρώτη στιγμή. Το ποιος και πώς θα είναι αυτός το έχουμε καταθέσει και μπορώ να έχω το χρόνο, να σας το αναλύσουμε ακόμη μια φορά ποιος περιφερειακός σχεδιασμός χρειάζεται και πώς γίνεται μια άλλη διαχείριση των απορριμμάτων.

Διότι, το κόλπο, αφού δεν μπορέσατε να αντιμετωπίσετε το ζήτημα, ποιο είναι τώρα; Τεχνητή κρίση συνέχεια. Δεν ξέρω αν και οι ίδιοι οι εργολάβοι που θα «παίξουνε» με τα εργοστάσια καύσης την επιδιώκουν.

Θετικό ήτανε ότι ακυρώθηκαν με την καθοριστική παρέμβαση του κινήματος τα 4 εργοστάσια καύσης με ΣΔΙΤ, με παραχώρηση για 27 χρόνια, που θα εκτίνασσαν τον τόνο από τα 60 στα 135 ευρώ και που θα τα πλήρωνε ο κόσμος με τα ανταποδοτικά τέλη. Τα ξέρετε όλα αυτά- κάποιιοι επιδιώκουν να επανέλθουν σαν μάννα εξ ουρανού μέσα από την συνεχιζόμενη κρίση διαχείρισης των απορριμμάτων στη Αττική, το έχουμε πει επανειλημμένως αυτό.

Μήπως αυτό ετοιμάζεται ως λύση; Μα αυτό δε διαφημίζει και ο Τζήμερος; Ο κύριος Σγουρός και το ΠΑΣΟΚ αλλά και η παράταξη της ΝΔ. Αυτό δε διαφημίζουν και οι άλλες παρατάξεις που ήταν υπέρ αυτής της λογικής;

Αντικειμενικά, εάν δεν υπάρχει ένα άλλο σύστημα διαχείρισης, για το οποίο απαιτείται διαδημοτική συνεργασία, απαιτείται ανακύκλωση, διαλογή στην πηγή, χρηματοδότηση, εθνικοποίηση των συστημάτων ανακύκλωσης, που τώρα τα λυμαίνονται όλα οι ιδιώτες, βεβαίως, θα φτάσουμε σε ένα σημείο που δε θα μπορούμε να ζήσουμε στην Αττική και, βεβαίως, ο χρυσός στα χέρια ορισμένων, έτσι βλέπει τα απορρίμματα το κεφάλαιο, θα γίνει ο θάνατος των πολλών όχι μόνο στη Δυτική Αττική αλλά σε όλη την Αττική.

Αυτό δεν είναι το σχέδιο και για το Γραμματικό;

Κατά συνέπεια, ας αφήσουμε την υποκρισία, ας αφήσουμε το ότι αντιμετωπίζετε τάχατες τα προβλήματα.

Εμείς καταθέτουμε εδώ και τώρα άμεση πρόταση. Κι αν θέλετε να πάμε και στη χωματερή την ίδια και να

κάνουμε ένα περιφερειακό συμβούλιο για να δούμε τι κατάσταση επικρατεί εκεί, σε τι συνθήκες δουλεύουν οι εργαζόμενοι και πώς αντιμετωπίζουμε την κατάσταση. Να δείτε γιατί οι κάτοικοι φωνάζουν αγανακτισμένα «εδώ και τώρα πρέπει να κλείσει η ΦΥΛΗ». Και να μπει εμπρός ένας άλλος σχεδιασμός. Αυτό δεν είναι ένα τεχνικό ζήτημα, δεν είναι κάποιο σχέδιο, δεν είναι φιλοσοφία. Απαιτείται πρώτα από όλα γενναία χρηματοδότηση. Είναι πολλά τα λεφτά που απαιτούνται. Η διαχείριση των απορριμμάτων δεν είναι μια απλή υπόθεση και δεν είναι για κέρδος, πρέπει να έχει δημόσιο και όχι ιδιωτικό χαρακτήρα. Αλλά για να μπορεί να αντιμετωπιστεί, χρειάζονται τεράστιες δημόσιες επενδύσεις και όχι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ, το οποίο χρηματοδοτεί μόνο την επιχειρηματικότητα, δηλαδή την ιδιωτικοποίηση και την κερδοσκοπία, να ανοίξουν νέα πεδία κερδοφορίας εις βάρος των εργαζομένων.

Είσαστε διατεθειμένοι να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση; Να κάτσουμε και να δούμε όλες αυτές τις προτάσεις ξανά και ξανά; Να αλλάξουμε τον υπάρχοντα ΠΕΣΔΑ. Διάφοροι άλλοι συνάδελφοι που πιστεύανε στην αερολογία των τοπικών σχεδίων διαχείρισης στους δήμους και ότι γίνονται με ευκολία και καλές προθέσεις, διαψεύστηκαν.



Ότι τάχατες οι δήμοι φταίνε που δεν τα προχωράνε, πως είναι υπόθεση των δήμων και όχι της Περιφέρειας, διότι αυτό το πινγκ-πονγκ παίζεται καιρό. Βεβαίως, οι δήμοι έχουν καταθέσει 55 τοπικά σχέδια διαχείρισης. Πόσα είναι υλοποιήσιμα όμως; Με τι και πώς; Εδώ δεν έχουνε λεφτά να πάρουνε ένα απορριμματοφόρο. Εδώ δεν έχουνε να πληρώσουνε το προσωπικό. Εδώ δεν έχουνε τίποτα.

Ο ΕΣΔΝΑ τόσα χρόνια απαξιώνεται, τα μηχανήματα και όλα τα μέσα που διαθέτει σκουριάζουν παρατημένα, όχι απλώς δεν ανανεώνονται, απαξιώνεται το προσωπικό. Γιατί; Για την ανάδοχο εταιρία, που όχι μόνο τα έχει σχεδόν όλα εκεί πάνω στον ΟΕΔΑ Φυλής αλλά μάλλον θα κερδίζει και από τις ζημιές που δημιουργεί. Κατά συνέπεια, αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζεται συνολικά πολιτικά, και έχουμε καταθέσει ολοκληρωμένα και αναλυτικά πώς μπορεί να γινεί αυτό, ποιες είναι οι προϋποθέσεις.

Αλλά για να αντιμετωπιστεί συνολικά πολιτικά μια άλλη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική πρέπει να τους μπει πράγματι το μαχαίρι στο λαιμό, θα πρέπει ο κόσμος με τον αγώνα του εδώ και τώρα να κλείσει τη χωματερή στη Φυλή, να μην επιτρέψει να λειτουργήσει το Γραμματικό, για να αναγκαστούνε να πάνε σε ουσιαστικές λύσεις, ειδάλλως ο θάνατος θα παραμονεύει κάθε μέρα στα σπίτια μας.

Πηγή: anticapitalist-attiki.blogspot.com

Σύντομη παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 21ης Ιουνίου 2018 της Δημοτικής Συμβούλου Αγ. Αναργύρων - Καματερού, Γεωργίας Νίκα:

