



Αριστερή Παρέμβαση στη Θεσσαλία - Ανταρσία για την Ανατροπή

Μια σκανδαλώδης επιχείρηση κοινωνικού ξεπλύματος του εγκλήματος που συνιστά η καύση σκουπιδιών υλοποιείται το τελευταίο διάστημα από την πλευρά των ιδιοκτητών της ΑΓΕΤ και τη Lafarge.

Λίγες ημέρες πριν την άφιξη και το ξεφόρτωμα των επικίνδυνων σκουπιδιών από το Ουκρανικό πλοίο (02/04) η εργοδοσία της ΑΓΕΤ επιχειρούσε να προβάλει το «κοινωνικό της προφίλ», το προφίλ της «εταιρικής κοινωνικής ευθύνης» με τη χορηγία - δωρεά στο 3ο Γυμνάσιο Βόλου ενός εξωτερικού αυτόματου απινδωτή... (29/03)

Λίγες ημέρες αργότερα (05/04) η εργοδοσία της ΑΓΕΤ κυκλοφορεί στον τοπικό τύπο ανακοίνωση που πίσω από τις ωραιοποιημένες εκφράσεις περί «εναλλακτικών καυσίμων» και «κυκλικής οικονομίας», επιχειρεί να καλλωπίσει το έγκλημα, αντιμετωπίζοντας το λαό του Βόλου σαν ιθαγενή που θα εξαγοραστεί με καθρεφτάκια και θα αποκοιμηθεί με εύηχα αστικά παραμυθάκια...

Τίθεται όμως ένα ερώτημα για την επιχείρηση «καθαρά χέρια» που στήνει ο πολυεθνικός κολοσσός. **Προς τι η ολιγωρία του πρωτοδικείου Βόλου, που ενώ έχει την καταγγελία για την παρουσία του Ουκρανικού καραβιού στο λιμάνι της ΑΓΕΤ από τις 03/04, τελικά θα εκτελέσει αυτοψία τη Δευτέρα 08/04, δίνοντας περιθώριο 5ημερών στην εταιρία;** Η ταχύτητα επέμβασης της δικαιοσύνης μήπως τελικά λαμβάνει υπόψη της την οικονομική ισχύ εκείνου που βρίσκεται απέναντί της;

Λίγες εβδομάδες μετά το μεγάλο συλλαλητήριο της 16ης Μάρτη που αποτέλεσε μια ξεκάθαρη τοποθέτηση ενάντια στην οποιαδήποτε καύση σκουπιδιών, η Lafarge με την ανοιχτή στήριξη κυβέρνησης, κρατικών θεσμών και τοπικών παραγόντων, επιχειρεί να ανατρέψει για μια ακόμη φορά τη λαϊκή βούληση μέσω της διαστρέβλωσης και της εξαγοράς. Μια συνταγή που χρησιμοποιήθηκε εξάλλου από όλους τους πολυεθνικούς ομίλους οι οποίοι ποδοπάτησαν της κοινωνικές ανάγκες προκειμένου να διασφαλίσουν την κερδοφορία τους.

Η τακτική αυτή δεν πρέπει να βρει φιλικό έδαφος εφαρμογής. Είναι μεγάλη η ευθύνη της πλειοψηφίας του ΔΣ της ΕΛΜΕ Μαγνησίας και της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιτρέπει στον κοινωνικό απαλλοτριωτή της Lafarge να πουλάει «κοινωνικό πρόσωπο» και να εισβάλλει στα σχολεία, την ίδια στιγμή που μετατρέπει μια ολόκληρη κοινωνία σε εταιρικό πειραματόζωο. **Οι χιλιάδες νέοι και μαθητές που διαδήλωσαν ενάντια στην καύση σκουπιδιών, αλλά και όλη η κοινωνία του Βόλου να κηρύξουν τα δώρα της Lafarge ανεπιθύμητα.**

Η Lafarge λέει πως η χρήση του RDF «είναι διεθνώς αναγνωρισμένη». Εννοούν από ένα οικονομικό και πολιτικό σύστημα που οι ίδιοι ελέγχουν, καθοδηγούν και ορίζουν τους όρους του παιχνιδιού. Εννοούν από μία ΕΕ που μέσω του ΕΣΠΑ χρηματοδοτεί εργοστάσια επεξεργασίας RDF προκειμένου να έχουν οι πολυεθνικοί κολοσσοί δωρεάν ενέργεια. Η Lafarge λέει πως αποτελεί «κομμάτι της τοπικής κοινωνίας του Βόλου από το 1924». Λίγη ταπεινότητα δε βλάπτει...

Ο κόσμος υπήρχε πριν τη Lafarge και την καύση σκουπιδιών, και σίγουρα υπήρχε και το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ πριν μετατραπεί σε χρηματιστηριακό πιόνι ενός πολυεθνικού κολοσσού, ο οποίος εισήλθε στην διοίκηση του το 2000 και μόλις το 2016 πήρε στα χέρια του το σύνολο των μετοχών του εργοστασίου...

Δεν παλεύουμε για τον εξορθολογισμό της καύσης σκουπιδιών. Παλεύουμε για την καθολική της απαγόρευση. Στον αγώνα αυτό για να νικήσει η κοινωνία του Βόλου πρέπει να ηττηθεί εξ ολοκλήρου το σχέδιο της Lafarge για καύση σκουπιδιών. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από την κλιμάκωση του αγώνα και την προώθηση μαχητικών μορφών πάλης που θα αμφισβητούν συνολικά το δικαίωμα των πολυεθνικών να ορίζουν τις προϋποθέσεις παραγωγής και κατ' επέκταση τις προϋποθέσεις διαβίωσης των κοινωνιών.

Πηγή: aristereparthessalias.blogspot.com