

του Δημήτρη Σταμούλη



Εκατοντάδες απολυμένοι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, εργαζόμενοι από το χώρο των μέσων ενημέρωσης αλλά και πολλοί αλληλέγγυοι, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της ΠΟΣΠΕΡΤ για συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το ραδιομέγαρο στην Αγία Παρασκευή, με τους αγωνιζόμενους ενάντια στο «μαύρο» της κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου, να κλείνουν ήδη 20 μήνες διαρκούς αντίστασης και παρουσίας σε αυτοδιαχειριστικά εγχειρήματα, όπως το ertopen, η ΕΡΤ3 ή οι διάφορες τοπικές ΕΡΑ, αλλά και την αγωνία τους για το μέλλον να χτυπά και πάλι «κόκκινο». Αφορμή για τη συγκέντρωση αποτέλεσε η συμπλήρωση 20 μηνών από το κλείσιμο της ΕΡΤ, αλλά και την συνεδρίαση της Τετάρτης στο Eurogroup. Κεντρικό σύνθημα του συλλαλητηρίου ήταν «όχι στο μαύρο των εκβιασμών».

Η κινητοποίηση συνέπεσε και με τις ανακοινώσεις του αρμόδιου υπουργού για τα ΜΜΕ Νίκου Παππά, κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης, ο οποίος εξήγγειλε ότι σε διάστημα ενός μήνα θα έρθει στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την επανίδρυση της ΕΡΤ. Ανάμεσα σε άλλες αοριστολογίες, ο Ν. Παππάς είπε ότι «θα δημιουργηθεί ένα διαυγές και συνταγματικά κατοχυρωμένο νομικό πλαίσιο, χωρίς ρεβανσιμούς». Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο «αμαρτωλό παρελθόν» της κυβερνητικής ραδιοτηλεόρασης, το οποίο χαρακτήρισε ως «παρελθόν των αστρονομικών μισθών για λίγους και εκλεκτούς», «εξωφρενικών δαπανών» και άλλα σχετικά, χωρίς όμως την παραμικρή πιο συγκεκριμένη αναφορά π.χ. στο ύψος των μισθών που αυτή θα διαμορφώσει.

Όσον αφορά το ποιους εργαζόμενους αφορά η πρόσκληση για πρόσληψη, ο υπουργός διευκρίνισε ότι «όσοι πρώην εργαζόμενοι της ΕΡΤ επιθυμούν, μπορούν να γυρίσουν στη νέα ΕΡΤ». Ήδη από πριν τις εκλογές οι λογικές του «μη ρεβανσιμού» και του κλίματος «ομαλότητας» διαμόρφωσαν το κατάλληλο έδαφος για να γίνει πιο εύπεπτη η νυν κυβερνητική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ για «τακτοποίηση» των πάντων! Και των αγωνιζόμενων, ανυπότακτων απολυμένων της ΕΡΤ που όλο αυτό το διάστημα έδωσαν τον αγώνα τους με συνέπεια και αποφασιστικότητα, αψηφώντας τα κελεύσματα της στοίχισης ανάμεσα στους εντεταλμένους της τρικοιανής προπαγάνδας. Αλλά και όλων αυτών που στρατεύτηκαν στο καθεστωτικό μόρφωμα στήριξης της πολιτικής των ΕΕ-ΔΝΤ-κεφαλαίου, ως ΔΤ και ΝΕΡΙΤ.

Η περίφημη ατάκα του Ν. Παππά ότι «ανοίγουμε την ΕΡΤ από μηδενική βάση», όμως έχει δημιουργήσει κλίμα προβληματισμού και έχει εντείνει την αγωνία και την ανασφάλεια για το τι μέλλει γενέσθαι σε ένα μεγάλο τμήμα αγωνιζόμενων της ΕΡΤ. Διότι τι ακριβώς σημαίνει «μηδενική βάση» για τις εργασιακές σχέσεις που θα έχουν οι εργαζόμενοι στην νέα ΕΡΤ; Θα διαιωνιστεί το καθεστώς του εργασιακού κατακερματισμού, των αορίστου χρόνου και των ορισμένου χρόνου, των συμβασιούχων ή των πρακτικάρων και των μαθητευόμενων έναντι μηδενικής αμοιβής; Όσοι εργαζόμενοι επαναπροσληφθούν με τι μισθούς θα εργαστούν; Θα είναι στο ύψος των συμβάσεων εργασίας προ μηνονίου; Ή θα είναι προσαρμοσμένοι στις σημερινές... οικονομικές δυνατότητες; Και με το ζήτημα της αξιολόγησης τι ακριβώς σημαίνει «μηδενική βάση»; Πώς είναι δυνατό η νέα κυβέρνηση να θέλει να «αξιολογήσει» όλους όσοι αντιτάχθηκαν στις αξιολογήσεις των Κεδίκογλου και Σία της προηγούμενης κυβέρνησης; Επιπλέον, ποιος θα τους αξιολογήσει, με τι δικαιοδοσίες και με τι κριτήρια; Επίσης, τα περί αξιοποίησης της εμπειρίας από την αυτοδιαχείριση πώς ακριβώς εννοούνται από τους κυβερνώντες; Διότι πάγιο αίτημα πολλών συνελεύσεων αυτοδιαχειριζόμενων χώρων, όπως η ertopen, η ΕΡΤ3 και οι ΕΡΑ, ήταν η κατάργηση της αξιολόγησης, και η από τα κάτω εκλογή των συντονιστών των τμημάτων, ακόμα και του ίδιου του κεντρικού συντονιστή. Ωστόσο οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εκλογές έκαναν λόγο για διορισμό γενικού

διευθυντή, τμηματάρχων κ.α. Αλλά και πόσοι σταθμοί θα επαναλειτουργήσουν, καθώς ήδη η κυβέρνηση έχει αφήσει να εννοηθεί ότι κάποιοι ήδη κλειστεί σταθμοί δεν πρόκειται να ξανανοίξουν;

Αρκετά συνδικαλιστικά στελέχη που σχετίζονται με το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο, δε θέλουν, όπως δείχνουν και οι κινήσεις τους, να υπάρξει κίνημα διεκδίκησης των εργαζομένων. Προτιμούν μια σιωπηλή αναμονή ώστε απρόσκοπτη η κυβέρνηση να κάνει τους χειρισμούς που τη βολεύουν. Για παράδειγμα, η πλειοψηφία της ΠΟΕΣΥ αρνήθηκε ουσιαστικά να στηρίξει τη συγκέντρωση της Τετάρτης, εκδίδοντας ανακοίνωση... στήριξης της κυβέρνησης όσον αφορά την ΕΡΤ, ενώ κάποια διευθυντικά στελέχη της ΕΡΤ κατηγόρησαν την ΠΟΣΠΕΡΤ για την επιλογή της συγκέντρωσης, χαρακτηρίζοντάς την «μικρονοϊκή απόφαση», προεξοφλώντας χαιρέκακα ότι «ελάχιστοι θα την ακολουθήσουν», κι όλα αυτά στο όνομα της συγκέντρωσης την ίδια μέρα στο Σύνταγμα, ενώ λειτουργώντας ως νεόκοπα κυβερνητικά φερέφωνα δήλωσαν ότι «ο δικός μας αγώνας, φθάνει σε αίσιο τέλος μετά τις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού». Βέβαια, το πραγματικό ζητούμενο είναι εάν οι 2500 απολυμένοι της ΕΡΤ θα αναμένουν κι άλλους μήνες στην ανεργία άπραγοι και απελπισμένοι, ή θα ακολουθήσουν και πάλι το γνώριμο και πετυχημένο δρόμο του αγώνα για τη δικαίωση των αιτημάτων τους.

Δημοσιεύτηκε στο ΠΡΙΝ στις 15 Φλεβάρη