

Ανακοίνωση του Συντονιστικού Κατοίκων Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας

“Την 3/7/2014 και ενόψει της συγκέντρωσης του Συντονιστικού Κατοίκων Φιλαδέλφειας στην Πλατεία Πατριάρχου εξεδόθη ανακοινωθέν κατόπιν πρωτοβουλίας του Δημάρχου Φιλαδέλφειας και επικεφαλής του δημοτικού συνδυασμού «Δύναμη Πολιτών», το οποίο υπογράφεται από τον ίδιο και όλους τους δημοτικούς συνδυασμούς πλην της Λαϊκής Συσπείρωσης.

Το εν λόγω ανακοινωθέν προκαλεί απορίες και ερωτηματικά, γιατί περιέχει τουλάχιστον ανακρίβειες και διαστρέβλωση της πραγματικότητας, για να μην πούμε ψέματα.

Οι δημοτικές παρατάξεις τόσο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, όσο και μετεκλογικά, ουδέποτε τοποθετήθηκαν επί της ουσίας για το Ρυθμιστικό. Οι απόψεις ακόμα και της ίδιας της εκλεγμένης δημοτικής αρχής αποκρυσταλλώθηκαν μετά από τις παλινωδίες των τελευταίων ημερών.

Είμαστε λοιπόν ακόμα περίεργοι να ακούσουμε με ακρίβεια τις απόψεις όλων των συνδυασμών για το υπόψηψη Ρυθμιστικό Σχέδιο και για την κατασκευή του γηπέδου, υπενθυμίζοντας ότι οι υπογράφωντες το ανακοινωθέν, απείχαν, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, από οποιαδήποτε προσπάθεια διαλόγου στην περιοχή κι έτσι δεν έχουμε ακούσει ακριβώς τις απόψεις τους.

Ωστόσο, για το ζήτημα της Πέμπτης 3/7, φρόντισαν να καταστήσουν τις απόψεις τους σαφείς. Απόψεις που δίνουν τροφή στα παπαγαλάκια του τοπικού ή μη τύπου και που μόνος τους στόχος ήταν να δημιουργήσουν ένα κλίμα τρόμου και να επανεπιβεβαιώσουν τη λογική των «δύο άκρων». Για όποιον δεν εθελοτυφλεί, ή δεν θέλει να παίξει συγκεκριμένο ρόλο, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα:

Αυτοί που διέλυσαν συγκεντρώσεις δεν είμαστε εμείς. Αυτοί που κάλεσαν ουκ ολίγες φορές σε αντισυγκέντρωση και πάλι δεν είμαστε εμείς. Αυτοί που έσπασαν κεφάλια και βανδάλισαν τη Στρούγκα, όταν είχαν την υπεροπλία, δεν είμαστε εμείς.

Αντίθετα, όταν εμείς μπορέσαμε επιτέλους να συγκεντρωθούμε (προστατεύοντας και τους εαυτούς μας, αλλά και τον απλό κόσμο της γειτονιάς) ούτε επιτεθήκαμε σε άλλη συγκέντρωση, ούτε σπάσαμε κεφάλια, ούτε βανδαλίσαμε στέκια. Σταθήκαμε στην πλατεία, διαβάσαμε ανακοινώσεις και συζητήσαμε με τον κόσμο της Ν.Φιλαδέλφειας.

Αυτοί λοιπόν που εδώ και δύο εβδομάδες μιλούν για «δύο στρατούς που έρχονται να σπάσουν τη Φιλαδέλφεια», αυτοί που καταδικάζουν τη βία «και απ’ τις δυο πλευρές», αυτοί που τόσες μέρες σπέρνουν το φόβο και την τρομοκρατία, πήραν την απάντησή τους. Ας ανοίξουν λοιπόν τα μάτια τους κι ας δουν την πραγματικότητα. Ας σταματήσουν επιτέλους να παίζουν αυτό το βρώμικο ρόλο.

Το Συντονιστικό Κατοίκων Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας και γύρω περιοχών, στέκεται απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια εξομοίωσής του με τους λίγους τραμπούκους του Μελισσανίδη, θεωρώντας ότι το μόνο που πετυχαίνουν τέτοιες προσπάθειες, είναι η δημιουργία κλίματος φόβου και διαστρέβλωσης της πραγματικότητας. Θα ζητούσαμε από τον νέο-εκλεγέντα δήμαρχο να είναι πιο προσεκτικός και ακριβής στις πρωτοβουλίες του, τη στιγμή μάλιστα που ήταν παρών την Παρασκευή 20/6/2014 στην επίθεση που δέχτηκαν τα μέλη του Συντονιστικού κατοίκων της Φιλαδέλφειας με την ανοχή της Αστυνομίας...

Υ.Γ. Για την πρωτοβουλία συνάντησης του εκλεγέντα Δημάρχου την ημέρα της συγκέντρωσής μας με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, θέλουμε απλά να υπενθυμίσουμε ότι δε ζητήσαμε από κανέναν Δήμαρχο ή Υπουργό την «προστασία» της συγκέντρωσής μας. Το μόνο που πετυχαίνουν τέτοιες πρωτοβουλίες, είναι η ενίσχυση του ίδιου κλίματος φόβου και τρομολαγνείας των τελευταίων ημερών...”

Πηγή: syntonistikofx.wordpress.com