



Σύλλογος Εκπαιδευτικών Αριστοτέλης -Λαϊκή Συνέλευση Σεπόλια-Κολωνός-Ακ. Πλάτωνα:

Καλοσωρίζουμε τα προσφυγόπουλα στα σχολεία μας και στο 66ο Γυμνάσιο

Τα σχολεία μας ανοιχτές αγκαλιές αλληλεγγύης για όλα τα παιδιά, Ελληνόπουλα, Προσφυγόπουλα, Μεταναστόπουλα

“Ενάμισι εκατομμύριο άνθρωποι βρεθήκανε ξαφνικά έξω από την προγονική τους γη.

Παράτησαν σκοτωμένα παιδιά και γονιούς άταφους.

Παράτησαν περιουσίες, τον καρπό στα δέντρα, το φαί στη φουφού, τη σοδειά στην αποθήκη, το κομπόδεμα στο συρτάρι, τα πορτρέτα των προγόνων στους τοίχους.

Και βάλθηκαν να τρέχουν, να φεύγουν κυνηγημένοι απ’ τη φωτιά του πολέμου.

Και λογίζονταν τυχεροί που αντάλλαξαν το έχει τους, τη χώρα τους, το παρελθόν τους με μια στάλα σιγουριά...

Άρπαξαν βάρκες, καΐκια, σχεδίες, βαπόρια και πέρασαν τη θάλασσα σ’ έναν ομαδικό, φοβερό ξενιτεμό.

Κοιμήθηκαν αποβραδής νοικοκυραίοι στον τόπο τους και ξύπνησαν φυγάδες, θαλασσοπόροι, άστεγοι, άποροι, αλήτες και ζητιάνοι στα λιμάνια του Πειραιά, της Σαλονίκης, της Καβάλας, του Βόλου, της Πάτρας.”

Διδώ Σωτηρίου Μέσα στις φλόγες- 1922

Ποιος δημιουργεί φτώχεια και πολέμους, κρατά τα σύνορα κλειστά, αρνείται χαρτιά και δικαιώματα στους πρόσφυγες, φέρνει μνημόνια και εκμετάλλευση, καταργεί τα δικαιώματα των εργαζομένων;

Ο εχθρός είναι ο ίδιος.

Αυτός που φέρνει τη φτώχεια και την ανεργία σε εμάς, αλλού σπέρνει βόμβες και θάνατο!

Δεν είναι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες οι εχθροί μας.

Όλα γίνονται για το κέρδος!

Οι εργαζόμενοι και οι λαοί θυσιάζομαστε ως σύγχρονες Ιφιγένειες για να πνεύσει ούριος άνεμος στα πανιά των κερδών.

Αυτοί είναι οι εχθροί μας! Όχι οι πρόσφυγες και τα παιδιά τους!

Τα σχολεία μας θέλουμε να είναι πάντα ανοιχτά και φιλόξενα για τα φτωχά παιδιά του κόσμου, Ελληνόπουλα, Προσφυγόπουλα, Μεταναστούπουλα! Και μάλιστα όχι σε απογευματινά τμήματα, όπως κάνει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας. Χρειάζεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης, μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά. Αρνούμαστε την γκετοποίηση γιατί οδηγεί στον αποκλεισμό, επιτείνει την ξενοφοβία, γίνεται εμπόδιο για τη μόρφωση, την ένταξη και την κοινωνικοποίησή τους. Η εκπαίδευση αποτελεί βασικό δικαίωμα όλων και επομένως πρέπει να παρέχεται δωρεάν και δημόσια σε όλα τα παιδιά, που ζουν στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών των προσφύγων και των μεταναστών.

Ο αγώνας μας αφορά όλα τα παιδιά, Ελληνόπουλα και Αλλοδαπά, όλα τα παιδιά που η πολιτική των μνημονίων, της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, ψάχνει ευκαιρία να τα “πετάξει” έξω από το Δημόσιο Σύστημα Εκπαίδευσης. Σήμερα είναι τα προσφυγόπουλα, τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και αμέσως μετά τα παιδιά που οι γονείς τους δεν έχουν να πληρώσουν τη συντήρηση των σχολείων!

Γι’ αυτό τα καλοσωρίζουμε τα προσφυγόπουλα στα σχολεία μας, έστω και το απόγευμα και ταυτόχρονα αγωνιζόμαστε και απαιτούμε:

- Εγγραφή όλων των παιδιών προσφύγων και μεταναστών στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης, μαζί με όλα τα υπόλοιπα παιδιά, σε κανονικές τάξεις καθώς και των κάτω των 4 ετών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς χωρίς προϋποθέσεις

-Πρόβλεψη για τη δωρεάν μεταφορά τους στα σχολεία

-Ίδρυση ολιγομελών τάξεων υποδοχής και τμημάτων ένταξης παντού

-Πρόσθετες υποστηρικτικές δομές για τις ευπαθείς ομάδες

-Δωρεάν σίτιση και πλήρη υγειονομική περίθαλψη για όλους τους μαθητές/τριες

-Μαζικούς διορισμούς μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών αναγκών

Να ανοίξουμε τα σχολεία μας και την αγκαλιά μας. Να δώσουμε μαθήματα αλληλεγγύης και αγάπης. Να αγκαλιάσουμε τα παιδιά που έχουν βιώσει τον πόνο, τον πόλεμο, τον κίνδυνο, την αγωνία, τη φτώχεια, τη μοναξιά, την απόγνωση, τον εξευτελισμό. Να γυρίσουμε την πλάτη στις όποιες μικροπρεπείς, φοβικές κι επικίνδυνες φωνές ρατσισμού, ξενοφοβίας, απομονωτισμού και φασισμού.

Να μάθουμε τα παιδιά μας την ειλικρίνεια, την αγάπη για τον συνάνθρωπο, τον ανυποχώρητο αγώνα ενάντια στην αδικία, την εκμετάλλευση, τον ρατσισμό, τον πόλεμο και όσους τα καλλιεργούν... Να μάθουμε τα παιδιά μας να μη συγχωρούν ποτέ τους πολεμοκάπηλους, τους δουλεμπόρους, τους σύγχρονους μαυραγορίτες που κάνουν «χρυσές δουλειές» στις πλάτες κατατρεγμένων ανθρώπων.

Να δυναμώσουμε την πάλη μας ενάντια στον πόλεμο και τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, που ξεριζώνουν από τις εστίες τους εκατομμύρια ανθρώπους

Να βρεθούμε στο πλευρό των προσφύγων και των μεταναστών, που βιώνουν δύσκολες απάνθρωπες συνθήκες και να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση αναγκαία μέτρα για την υποδοχή και την αξιοπρεπή φιλοξενία τους, την κατάργηση όλων των κατασταλτικών μηχανισμών της ΕΕ.

Μας λένε: οι μετανάστες ή εμείς. Όμως οι παππούδες μας ήταν πρόσφυγες, οι γονείς μας ήταν οικονομικοί μετανάστες, τα αδέρφια μας φεύγουν στο εξωτερικό για να βρουν δουλειά.

**ΕΧΘΡΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ, Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ, Η ΦΤΩΧΕΙΑ,
Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΡΑΧΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΩΝ ΛΑΩΝ**