

# ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

<https://syntonsylogthes.blogspot.gr/>



τηλ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6953030224

**ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ**

## **ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

Ο κ. Αριστείδης είναι ένας συνταξιούχος που ζει στον Εύοσμο, μια λαϊκή συνοικία της Θεσσαλονίκης. Μέχρι το 2012 ήταν συνέταιρος σε μια μικρομεσαία επιχείρηση και ως διαχειριστής της υπέγραφε όλες τις συναλλαγές με τις τράπεζες. Και αυτό ήταν το μεγάλο του “λάθος”... Γιατί μπορεί όταν αποχώρησε ο ίδιος, η επιχείρηση να μην χρωστούσε μισθούς και δεδουλευμένα σε κανέναν εργαζόμενο αλλά έχοντας ήδη μπει στα χρόνια της κρίσης, η επιχείρηση χρωστούσε στην τράπεζα (Eurobank) 397.000ευρώ. Και τα χρέη της επιχείρησης (και όχι ατομικά του) συνέχισαν να κυνηγούν τον νυν χαμηλοσυνταξιούχο και χωρίς άλλα εισοδήματα κ. Αριστείδη, γιατί απλά κάποτε υπέγραψε ως εγγυητής, βάζοντας εγγύηση τα μοναδικά περιουσιακά του στοιχεία, ένα κατάστημα στη Μπότσαρη και ένα μικρό διαμέρισμα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όπου ζει με τη σύζυγό του.

Την **Τετάρτη 7 Μάρτη η Eurobank βγάζει σε πλειστηριασμό** το πρώτο από αυτά, το κατάστημα 75τ.μ. (και 30τ.μ. πατάρι) στην περιοχή Μπότσαρη Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι και το μοναδικό στοιχείο από την οικογενειακή του κληρονομιά. Η Eurobank (εκμεταλλευόμενη το κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των τραπεζών νομοθετικό πλαίσιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ) υποεκτιμά το κατάστημα και το βγάζει στο σφυρί για 71.632ευρώ ενώ ταυτόχρονα ετοιμάζεται ν’ αρπάξει και το σπίτι του κ. Αριστείδη στον Εύοσμο. Για τους τραπεζίτες μικρή σημασία έχει ποιος τους χρωστά(;) , αδιαφορούν για το αν είναι ο υπόχρεος ή απλά ο εγγυητής, πολύ δε περισσότερο αν έχει ή όχι τη δυνατότητα να πληρώσει τα “χρέη του”.

Τα περί «**στρατηγικών κακοπληρωτών**» άλλωστε είναι απλά παραμύθια κυβέρνησης-Ε.Ε.-τραπεζιτών για να ρίχνουν στάχτη στα μάτια, του λαού, το έγκλημά τους να καλύπτουν. Για τους τραπεζίτες κι αυτούς που τάχθηκαν να τους υπηρετούν καμιά σημασία δεν έχει αν κάποιος συνταξιούχος από τον Εύοσμο θα χάσει σήμερα ένα μαγαζί (ό,τι του έμεινε από τον κόπο των γονιών του) ή αν αύριο η Eurobank πετάξει αυτόν και τη σύζυγό του στο δρόμο, αρπάζοντας και το σπίτι τους...

**Όχι! Ο κ. Αριστείδης δεν είναι στρατηγικός κακοπληρωτής. Ένας απλός καθημερινός άνθρωπος είναι,** που έχει χτυπηθεί κι αυτός ανελέητα από την οικονομική κρίση. Ένας από μας είναι, μαζί με το κίνημα κατά των πλειστηριασμών δυο χρόνια σχεδόν τώρα αγωνίζεται κι αυτός στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης και κάθε δράση του ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για να μην αρπάξουν οι τράπεζες τη λαϊκή κατοικία και περιουσία.

Κι αυτή ακριβώς είναι η πραγματικότητα που όλοι μας είμαστε καταδικασμένοι να ζήσουμε, αν σήμερα δεν αντιδράσουμε. Γιατί με τα μνημόνια, το δημόσιο χρέος και την αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης, Ε.Ε. και κεφαλαίου, σήμερα κινδυνεύει το σπίτι, το μαγαζάκι ή το χωράφι του αδελφού, του φίλου, του γείτονα ή κάποιου άγνωστου μας, μα αύριο το δικό μας!

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απευθύνει έκκληση στο κίνημα κατά των πλειστηριασμών στην Αθήνα και κάθε ευαισθητοποιημένο πολίτη να είναι την **Τετάρτη 7 Μάρτη** στο γραφείο του μεγαλοσυμβολαιογράφου Αθηνών **Κωνστ. Κωσταντίνου (Σκουφά 59-Κολωνάκι)**, να μην αφήσουμε ν’ αρπάξουν οι τραπεζίτες σήμερα το μαγαζί (κι αύριο το σπίτι) του κ. Αριστείδη, πριν φτάσουν στο δικό μας...

Πηγή: [syntonsyllogthes.blogspot.gr](http://syntonsyllogthes.blogspot.gr)