

Ο Μητσοτάκης γυρίζει στον τόπο του εγκλήματος



Προκλητική εμφάνιση στο δήμο μας πραγματοποίησε χθες το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να πραγματοποιήσει σύσκεψη με τον υπουργό «Προστασίας του Πολίτη» Μ. Χρυσοχοϊδή, τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Ν. Χαρδαλιά και στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, με αντικείμενο την προετοιμασία για τν αντιπυρική περίοδο, που έχει ήδη ξεκινήσει.

Βεβαίως, ο πρωθυπουργός τα βρήκε όλα καλά, αλλά ο αντι-περιβαλλοντικός νόμος που ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη εβδομάδα είναι πολλαπλά εμπρηστικός. Η παράδοση όλων των βουνών, ακόμα και των περιοχών Natura, στη βουλιμία του κεφαλαίου (είτε για την τοποθέτηση γιγαντιαίων βιομηχανικού τύπου εγκαταστάσεων ανεμογεννητριών είτε για άλλες κερδοσκοπικές επενδύσεις), η τακτοποίηση των αυθαιρέτων μέσω οικιστικών πυκνώσεων και οι άλλες διατάξεις που προωθούν την καταστροφή των δασών, οπλίζουν το χέρι των εμπρηστών, όπως τόσα χρόνια εξάλλου.

Εντύπωση προκαλεί και η επιλογή του σημείου που πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη και που θυμίζει το... «ο δολοφόνος ξαναγυρίζει στον τόπο του εγκλήματος». Στην περιοχή του Προφήτη Ηλία έγινε η συνάντηση, δίπλα ακριβώς στο γιαπί της αυθαιρέτης εκκλησίας που φτιάχνουν τα άγ(ρ)ια συμφέροντα μέσα στη ζώνη προστασίας του Υμηττού, σκεπάζοντας το παλιό γραφικό ξωκλήσι. Πρόκειται για αυθαίρετο -καρφί στο μάτι του βουνού μας, που οικοδομήθηκε τους μήνες που είναι κυβέρνηση η ΝΔ με την αστυνομία του παρευρισκόμενου κ. Χρυσοχοϊδή να σφυρίζει αδιάφορα. Οι φανατικοί του «νόμου και της τάξης» (που κυνηγάνε τους νέους στις πλατείες) κάνουν τα στραβά μάτια στις καραμπινάτες παρανομίες των επιδέξιων (και ακροδέξιων;) ρασοφόρων της περιοχής, που συνδυάζουν αποδοτικά το «ιερό» με το επιχειρηματικό πνεύμα. Ακόμα και χθες, ενώ τελούνταν λειτουργία στον παράνομο ναό, για τον οποίο υπάρχει απόφαση κατεδάφισης, η αστυνομία ήταν εκεί μόνο για να αποσοβήσει «επεισόδια» από πολίτες που πήγαν να διαμαρτυρηθούν για την αυθαιρεσία.

Αλήθεια δεν κοκκίνιζε από ντροπή ο πρωθυπουργός δίπλα σε ένα νέο αυθαίρετο, αυτό της εκκλησίας, αλλά και σε παλιότερα, όπως του κτιρίου που εδρεύει ο... Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης του Υμηττού (πόση ειρωνεία αλήθεια); Δεν απέχει πολύ μακριά το αυθαίρετο του ΚΥΤ, που πρέπει να απομακρυνθεί, όπως ορίζει και απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Λοιπόν ας αφήσουν τις φιέστες. Τον Υμηττό τον έχουν κάψει τόσες φορές τα συμφέροντα τα τελευταία χρόνια, όπως και την Πεντέλη, ακόμα και την Πάρνηθα, για να αναφερθούμε στα βουνά του λεκανοπεδίου. Οι ευθύνες των κυβερνήσεων είναι τεράστιες. Οι αυθαιρεσίες που αναπτύσσονται μπροστά στα μάτια της κυβέρνησης, της αστυνομίας και των δημοτικών αρχών είναι προπομπός για την παραπέρα λεηλασία του βουνού μας, σε σύνδεση με το φαραωνικό έργο τσιμεντοποίησης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, για χάρη του Λάτση.

Εκτός εάν... Γιατί υπάρχει ένα «εάν», που δεν είναι άλλο από τη δυνατότητα κινητοποίησης των κατοίκων, των εργαζομένων και των νέων της περιοχής, για να ξηλώσει και τα αυθαίρετα και τα σχέδια τους.



ΜΑΧόμεν**Η**λιούπολη
Αριστερή Ανατρεπτική Κίνηση