

Συλλογικό κείμενο



- Άμεση ανάγκη η δημιουργία κοινωνικού - εργατικού μετώπου. Εργαζόμενοι, άνεργοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και κοινωνικοί φορείς.
- Ενάντια στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας σε ξένα και ντόπια οικονομικά συμφέροντα, στον οικονομικό και ενεργειακό μαρασμό που θέλουν να μας επιβάλουν.
- Για ηλεκτρική ενέργεια σύμφωνα με τις ανάγκες του εργαζόμενου λαού και της χώρας. Φθηνό ρεύμα για όλο τον λαό.

Ο εργαζόμενος λαός της χώρας μας έχει συνειδητοποιήσει, έχει ζήσει στο πετσί του τις συνέπειες της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ και της απελευθέρωσης αγοράς ηλεκτρικού ρεύματος που επί σειρά ετών πραγματοποιείται από τις κυβερνήσεις σε συνεργασία με την Ε.Ε, ξένων και ντόπιων, κρατικοδίαιτων, παρασιτικών ιδιωτικών επιχειρηματιών.

Η πώληση μονάδων της ΔΕΗ είναι η σταγόνα που ξεχειλίζει το ποτήρι, η ταφόπλακα όχι μόνο της επιχείρησης αλλά και του ηλεκτρικού ρεύματος ως κοινωνικού αγαθού.

Οι τιμές ηλεκτρικού ρεύματος έχουν πολλαπλασιαστεί, εκατομμύρια ευρώ φεύγουν από τις τσέπες των καταναλωτών, μέσω των λοιπών χρεώσεων και κατευθύνονται στις τσέπες των ιδιωτών παραγωγών και εμπόρων ηλεκτρικού ρεύματος, που δεν προσφέρουν τίποτε στην ουσία απλά πουλάνε αέρα κοπανιστό. Η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος ανέβηκε στα ύψη και για πολλά νοικοκυριά έγινε απλησίαστο. χιλιάδες θέσεις εργασίας χάθηκαν, μισθοί και εργασιακές σχέσεις κατακρημνίστηκαν. Από κοντά και το κράτος που έχει μετατρέψει μια επιχείρηση που οι ίδιες κυβερνήσεις την έχουν κάνει ανώνυμη εταιρία σε φοροεισπράκτορα με τα δημοτικά τέλη και άλλες χρεώσεις.

Με την απαξίωση το ξεπούλημα και το κλείσιμο μονάδων παραγωγής της ΔΕΗ Ο στόχος τους είναι:

- Να μείνει στο δημόσιο μόνο μια ΔΕΗ, που με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Κεφαλαίου και οι ιδιώτες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα κερδίζουν ακόμα ποιο πολλά κέρδη αδιαφορώντας για το ποιος θα μπορεί να πληρώσει και να έχει ρεύμα στο σπίτι του. Αποτέλεσμα πολλές χιλιάδες νοικοκυριά να μένουν χωρίς ρεύμα και άλλα να δυσκολεύονται να το πληρώσουν.
- Θα χαθούν ακόμα πιο πολλές χιλιάδες θέσεις εργασίας και αυτές που θα παραμείνουν θα είναι χωρίς δικαιώματα και εργασιακές σχέσεις, με όρους μεσαίωνα.
- Ακόμα μεγαλύτερη και ανεξέλεγκτη περιβαλλοντολογική καταστροφή. ποιος σήμερα μπορεί να εγγυηθεί ότι οι ιδιώτες θα σεβαστούν το περιβάλλον όταν μια δημόσια

κρατική σχετικά ΔΕΗ δεν το έκανε στο βαθμό που έπρεπε, και παραδείγματα για πρόκληση οικολογικής καταστροφής από επιχειρηματίες υπάρχουν παντού γύρω μας;

Δυστυχώς για την κατάσταση που έχουμε φτάσει σήμερα, μεγάλες ευθύνες φέρουν και οι τοπικοί άρχοντες και φορείς των περιοχών που δραστηριοποιείται η ΔΕΗ, αλλά και οι εκπρόσωποι του κυβερνητικού, εργοδοτικού συνδικαλισμού από την ίδια την επιχείρηση που συμφώνησαν και στήριξαν όλες τις καταστροφικές επιλογές όλων των κυβερνήσεων.

Ακόμα και σήμερα, στο σημείο καμπίς στο οποίο βρισκόμαστε δίνουν αγώνα για το μερικό και το τοπικό, για ποιο κομμάτι παραγωγής, μετοχών και εμπορίας θα πουληθεί από αυτά που ανακοινώνει η κυβέρνηση φέρνοντας δωράκια, καθρεφτάκια για τους ιθαγενείς, που κάθε φορά και αυτά μετά από λίγο καιρό διαψεύδονται.

Την λύση μόνο ένα εργατικό- λαϊκό- κοινωνικό μέτωπο εργαζόμενων, ανέργων, ελεύθερων επαγγελματιών , αγροτών και κοινωνικών φορέων μπορεί να την δώσει που θα παλεύει για:

-Καμία μονάδα παραγωγής, εμπορίας, μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, καμία μετοχή και κανένας πελάτης καταναλωτής στα νύχια των αρπακτικών ιδιωτικών επιχειρήσεων.

-Εθνικοποίηση-Κρατικοποίηση, χωρίς αποζημιώσεις, του συνόλου των δραστηριοτήτων της. Δημόσια 100% και καθετοποιημένη εταιρεία ηλεκτρισμού κάτω από αυστηρό κοινωνικό και εργατικό έλεγχο, στην πορεία προς πλήρη κοινωνικοποίηση της Ηλεκτρικής Ενέργειας

-Μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος στο πραγματικό κόστος και πρόσβαση ακόμα και δωρεάν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, επανασύνδεση ρεύματος στα νοικοκυριά που δεν μπορούσαν να πληρώσουν τους λογαριασμούς. να πληρώσουν πάνω από το κόστος οι μεγάλες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το ρεύμα ως πρώτη ύλη και για δικό τους κέρδος.

-Στον λογαριασμό της ΔΕΗ να παραμείνει μόνο το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. καμία άλλη χρέωση που κατευθύνονται στις τσέπες των ιδιωτών αλλά και φόρους που επιβάλλει η Ε.Ε και το κράτος. Να βγουν τα δημοτικά τέλη και οι υπόλοιποι φόροι που συνεχώς με ευκολία ανεβάζουν το κράτος και οι δήμοι αφού έχουν την ΔΕΗ ως αποτελεσματικό φοροεισπράκτορα. να μειωθεί ο ΦΠΑ στο 6% .

-Να γίνει ενεργειακός σχεδιασμός σύμφωνα με τις ανάγκες και τις μελλοντικές της χώρας και του λαού της και όχι για εμπόρευμα που θα αποφέρει υπέρογκα κέρδη στους κατόχους του μέσω κάποιου είδους χρηματοπιστωτικού συστήματος

-Εκσυγχρονισμό μονάδων παραγωγής με σεβασμό στο περιβάλλον και κάτω από λαϊκό και κοινωνικό έλεγχο

-Κάλυψη όλων των οργανικών θέσεων εργασίας με σταθερές εργασιακές σχέσεις και με πλήρη εργατικά δικαιώματα.

Με βάση αυτά για συζήτηση και διάλογο το συνδικάτο εργαζομένων στην ενέργεια «Εργατική Αλληλεγγύη» παίρνει την πρωτοβουλία και καλεί όλους να συμμετέχουν σε αυτόν με σκοπό την δημιουργία ενός μετώπου που θα έχει την δύναμη να ανατρέψει τα σχέδια τους και να διεκδικήσει μια καλύτερη ζωή.

- ΣΕΕΝ «Εργατική Αλληλεγγύη»
- Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Νομού Κοζάνης
- Αγωνιστική Πρωτοβουλία Πολιτών Φλώρινας
- Κίνηση Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης “Αγωνιστικές Παρεμβάσεις”
- Φοιτητικό Σχήμα Παιδαγωγικού “ΑΡ.ΕΝ.Α.
- Ε.Α.Μ. Μηχανικών
- Εργατική Λέσχη Κοζάνης

Πηγή: kokinokamini.blogspot.gr