



Σύσκεψη εργαζόμενων στα προγράμματα
«αντιμετώπισης» της ανεργίας

Το Σωματείο μισθωτών Τεχνικών καλεί σε σύσκεψη εργαζόμενους στα προγράμματα «αντιμετώπισης» της ανεργίας, ΤΡΙΤΗ 11.02, 18³⁰ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (Ερμού και Φωκίωνος 11, 4^{ος} όροφος)

Συνάδελφε στα προγράμματα «αντιμετώπισης» της ανεργίας,

Κυβέρνηση, επιχειρήσεις και ΕΕ αφού πήραν σωρεία μέτρων που οδήγησαν σε καταβύθιση τους μισθούς και τα εργατικά δικαιώματα, εκτόξευσαν την ανεργία στους νέους στο 60% και ενώ σχεδιάζουν την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, αλλάζουν τώρα τροπάριο. Οι ίδιοι εμφανίζονται ως σωτήρες και λανσάρουν την καινούρια τους ιδέα με πρώτους και καλύτερους το ΣΕΒ και την ΕΕ. Λένε:

«Ο άνεργος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την κατάστασή του. Φταίει αυτός που δεν έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες των επιχειρήσεων και για αυτό δε βρίσκει δουλειά»

Η πραγματικότητα με το κεφάλι κάτω και τα πόδια πάνω... Τέτοιου τύπου δηλώσεις θέλουν να αποκρύψουν το ότι οι εργοδότες όπως πήραν μέτρα για να συμπίεσουν στον ακρότατο βαθμό το μισθολογικό κόστος, με μειώσεις μισθών, κατάργηση των ΣΣΕ και κάθε ασφαλιστικού δικαιώματος, έτσι και στην περίπτωση των νέων ανέργων δεν έχουν καμία απολύτως διάθεση να ξοδέψουν χρήματα για εργαζόμενους που θα εκπαιδευτούν επί τω έργω, μέσα στους χώρους δουλειάς. Προτιμούν να φορτώνουν όσους ακόμα εργάζονται με όλο και περισσότερες υποχρεώσεις, υπό το βούρδουλα της απόλυσης, οδηγώντας τα ωράρια τους σε επίπεδα που θυμίζουν εποχές πολύ πριν την κατάκτηση της οκτάωρης εργασίας.

Τι γίνεται όμως με τα προγράμματα αντιμετώπισης της ανεργίας; Με το ΕΣΠΑ «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού», δηλ. με τα λεφτά των εργαζομένων όλης της Ε.Ε., αντί να χρηματοδοτείται ο άνεργος για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του, χρηματοδοτείται το κεφάλαιο (χαρακτηριστικά μόνο το 10% των ανέργων παίρνει το πενιχρό επίδομα ανεργίας). Η χρηματοδότηση αφορά επιχειρήσεις και ΚΕΚ που «θα αναλάβουν να εκπαιδεύσουν νέους ανέργους για να μπορέσουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας».

Στην πραγματικότητα στις επιχειρήσεις προσφέρεται εργατικό δυναμικό που δε κοστίζει τίποτα στις ίδιες. Έτσι παρά την εντατικοποίηση της εργασίας στους χώρους δουλειάς, δε γίνονται προσλήψεις, παρά μόνο εάν επιδοτούνται μέσω αυτών των προγραμμάτων. Στο δημόσιο τομέα απ' τη μία προωθούνται απολύσεις και διαθεσιμότητες, απ' την άλλη προσλαμβάνονται "πεντάμηνοι ωφελούμενοι" για να κάνουν την δουλειά τσάμπα, χωρίς κανένα συνδικαλιστικό δικαίωμα. Ενώ στα ΚΕΚ προσφέρονται ως πελατεία οι χιλιάδες «ωφελούμενοι» - άνεργοι, για να ενισχύσουν την κερδοφορία της ιδιωτικής εκπαίδευσης με τα λεφτά του ελληνικού αλλά και των άλλων λαών της Ευρώπης.

Τα προγράμματα «αντιμετώπισης της ανεργίας» δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά χρησιμοποιούν την ανεργία ως «δούρειο ίππο» για τη θεμελίωση των πιο απάνθρωπων σχέσεων εργασίας. Τροφοδοτούν με νέες απολύσεις. Στόχος τους τελικά είναι το αντίθετο από αυτό που διακηρύττουν. **Η σταδιακή γενίκευση ενός καθεστώτος μισοεργασίας - μισοανεργίας σε ένα μεγάλο ποσοστό των εργαζόμενων, μέσα από την ανακύκλωση των ανέργων σε θέσεις προσωρινής ανασφάλιστης και κακοπληρωμένης εργασίας ή κατάρτισης.**

Η νεολαία γίνεται πειραματόζωο σε αυτή τη διαδικασία. Μετά την εφαρμογή των προγραμμάτων, άνοιξε η όρεξη στους εργοδότες και τώρα προτείνουν, δια στόματος ΚΕΠΕ (Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών) την κατάργηση του κατώτατου μισθού για τους νέους έως 29 ετών για 1 έτος (!).

Στον κλάδο, το ΤΕΕ ήδη από τις αρχές του 2013, φρόντισε να προωθήσει ένα από τα πρώτα προγράμματα επιταγών κατάρτισης, πριμοδοτώντας τους μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους (εξορύξεις, καύσιμα, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας). Με μια φωτογραφική διακήρυξη - για τον όμιλο Μπόμπολα και τους καναδούς «επενδυτές», τους νέους ιδιώτες «μεγαλοπαραγωγούς» ηλεκτρικής ενέργειας και τις οικογένειες των πετρελαίων - και με εργαλείο το ΙΕΚΕΜ - ΤΕΕ έθεσε τους όρους για την εκμετάλλευση σχεδόν 5.000 ανέργων.

Με τον τρόπο αυτό έγινε και ένα από τα πρώτα βήματα στην κατεύθυνση της προωθούμενης, από την κυβέρνηση και την ΕΕ, μετεξέλιξης του ΤΕΕ, σε πιστοποιητή/εκμεταλλευτή όλων των εργαζόμενων του κλάδου, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των «ωφελομένων» του προγράμματος (σχεδόν 90%) είναι τεχνίτες όλων των ειδικοτήτων. Το ΤΕΕ λοιπόν πήρε θέση. Θέση πρωταγωνιστή σε αυτό το σκλαβοπάζαρο, συμβάλλοντας στη διόγκωση της ανεργίας και τελικά στη δημιουργία εξαθλιωμένου και φθηνού τεχνικού εργατικού δυναμικού.

ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΓΕΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ - ΔΕ ΘΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΠΕΝΤΑΜΗΝΑ

Δε φταίμε εμείς για την ανεργία. Φταίει η αντιδραστική πολιτική της Ε.Ε, του κεφαλαίου και των κυβερνήσεών του. Φταίει το σάπιο σύστημα τους που αν δε βγάξει αρκετό κέρδος από την εκμετάλλευση των εργαζομένων είναι διατεθειμένο να στείλει μια ολόκληρη γενιά στα αζήτητα της ιστορίας, για να ξεπεράσει την κρίση του.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ- ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΟΙ «ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ» ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΑΙΤΕΣ

Ο εμπαιγμός κράτους, εργοδοτών, ΕΕ δε θα περάσει! Μας θέλουν να δουλεύουμε με χαρτζιλίκι και ακόμα και υπό αυτές τις συνθήκες, καθυστερούν τις πληρωμές. Καμία ανοχή, καμιά αναμονή! Δεν θα γίνουμε «τα παιδιά για όλες τις δουλειές». Προσληφθήκαμε βάσει ενός καταλόγου συγκεκριμένων ειδικοτήτων και απαιτούμε να εργαστούμε στο αντικείμενο που καλύπτουν αυτές. Οι εργοδότες μας και οι προϊστάμενοι μας είναι υποχρεωμένοι να λύνουν τα προβλήματά μας. Δεν μας κάνουν χάρη.

Όσο βρισκόμαστε στο πεντάμηνο δεν σκύβουμε το κεφάλι, δεν λέμε «πάλι καλά», αγωνιζόμαστε για όλα όσα μας κλέβουν. Να τηρούνται τα συμφωνημένα μέχρι κεραίας. Μόνο η οργάνωση και η συλλογική διεκδίκηση μπορεί να επιβάλλει στο υπουργείο εργασίας και στους εργοδότες να καταβάλλονται οι μισθοί μας και να τηρούνται τα προβλεπόμενα. Η πείρα και άλλων εργαζόμενων - «ωφελομένων» αυτό έδειξε.

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

Δεν είμαστε εργαζόμενοι δεύτερης διαλογής. Δικαιούμαστε άδειες και δε μπορούν να μας υποχρεώσουν να δουλεύουμε τις αργίες. Απαιτούμε να πληρωνόμαστε κανονικά με το μήνα και όχι με επιδόματα, όποτε τους καπνίσει. Να γίνουν αυξήσεις στους μισθούς των ωφελομένων τώρα! Να μας ασφαλίζουν όπως όλους τους εργαζόμενους, ως μισθωτούς στα ταμεία μας (ΤΣΜΕΔΕ, ΙΚΑ κτλ). Κανένα ειδικό καθεστώς ασφάλισης δε θα ισχύσει για μας ως «ωφελομένους». Για την αύξηση των μισθών και την ασφάλιση να βάλει το χέρι στη τσέπη η εργοδοσία που μέχρι τώρα δε βάζει τίποτα.

Να σταματήσει η εργοδοσία να μας χρησιμοποιεί για να χτυπάει τα δικαιώματα των υπόλοιπων εργαζόμενων. Διεκδικούμε την απαγόρευση των απολύσεων και σε κάθε χώρο δουλειάς εργαζόμενοι και «ωφελούμενοι» δίνουμε τη μάχη για να τις μπλοκάρουμε στην πράξη!

Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ καλεί τους εργαζόμενους στα «προγράμματα αντιμετώπισης της ανεργίας» να απευθυνθούν στο σωματείο για κάθε ζήτημα που προκύπτει στη δουλειά. Τους καλεί να γραφτούν στο σωματείο και να οργανώσουν μέσα από αυτό τη δράση τους. Για εμάς οι εργαζόμενοι στα προγράμματα του ΟΑΕΔ δεν είναι δεύτερης διαλογής. Είναι ισότιμα μέλη και πρέπει να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη δράση του σωματείου. ΜΑΖΙ μισθωτοί, μπλοκάκηδες, voucher-άδες, επισφαλείς, απολυμένοι, με όπλο την αλληλεγγύη των ανθρώπων που ζουν από την δουλειά τους και μοχθούν για να τα βγάλουν πέρα, κόντρα στην εργασιακή ζούγκλα, να ανατρέψουμε την πολιτική κυβέρνησης - ΕΕ - κεφαλαίου.

Με ενότητα, συντονισμό και αποφασιστικότητα, παλεύουμε για αξιοπρεπείς συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αξιοπρεπείς μισθούς κι εργασιακές σχέσεις.

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ! ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΟΔΗΓΟ ΜΑΣ!

- **Απαιτούμε να πληρωνόμαστε κανονικά με το μήνα και όχι με επιδόματα. Να γίνουν αυξήσεις στους μισθούς των «ωφελούμενων» τώρα! Να βάλουν βαθειά το χέρι στη τσέπη οι εργοδότες.**
- **Ασφάλιση των μηχανικών στο ΤΣΜΕΔΕ, ως μισθωτών, με πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών.**
- **Να ανατραπεί η οδηγία προσλήψεων στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, που προέβλεπε τη διαγραφή των ανέργων που αρνούνται θέσεις στα αντίστοιχα προγράμματα**
- **Καμία καθυστέρηση/άμεση καταβολή των δεδουλευμένων.**
- **Απαιτούμε να πληρωνόμαστε τις αργίες - να μπορούμε να παίρνουμε άδειες, όπως όλοι οι εργαζόμενοι.**
- **Δεν θα γίνουμε «τα παιδιά για όλες τις δουλειές». Προσληφθήκαμε βάσει ενός καταλόγου συγκεκριμένων ειδικοτήτων και απαιτούμε να εργαστούμε στο αντικείμενο που καλύπτουν αυτές.**
- **Κατάργηση των προγραμμάτων εκμετάλλευσης των ανέργων και όλων των μέτρων που προωθούν την ελαστική εργασία και ανεργία**

Να μην περάσουν οι εκβιασμοί των απολύσεων του κράτους και των εργοδοτών. Απαγόρευση των απολύσεων.

Μόνιμη και Σταθερή Δουλειά για όλους. Με ανθρώπινες συνθήκες, κανονικές προσλήψεις και μισθούς που να καλύπτουν τις ανάγκες μας.

Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων που ελαστικοποιούν τις εργασιακές σχέσεις, απελευθερώνουν τις απολύσεις, καταργούν τις συλλογικές συμβάσεις και το βασικό μισθό.

Επίδομα ανεργίας, για όλο το διάστημα της ανεργίας, στους άνεργους και υποαπασχολούμενους, που να καλύπτει όλες τις ανάγκες μας, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής (πχ δελτίο, προσμέτρηση του χρόνου ανεργίας στα συντάξιμα χρόνια)

Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όλων των ανέργων, κατάργηση του ορίου των ενσήμων για την σφράγιση των βιβλιαρίων.

Ελεύθερη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, ελεύθερη πρόσβαση σε κοινωνικά αγαθά γνώσης, ψυχαγωγίας και πολιτισμού.

Διασφάλιση των αμοιβών και των αποζημιώσεων για όλους τους εργαζόμενους που παραμένουν απλήρωτοι, σε επίσχεση εργασίας κλπ.

Να ακυρωθεί ο νόμος ν.4152/2013. Άμεση ακύρωση των διαδικασιών «αναγκαστικής είσπραξης» και των δυσβάσταχτων διακανονισμών. Κατάργηση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. ΚΑΜΙΑ ΣΚΕΨΗ από τα ταμεία για αποστολή ειδοποιητηρίων - κατασχετηρίων στους ασφαλισμένους.

www.somt.gr