



(ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΥΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΤ- ΝΕΡΙΤ)

Στις 11 του περασμένου Ιουνίου η κυβερνητική κοινοπραξία της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, έκλεισε με πραξικοπηματικό τρόπο την ΕΡΤ, εγκαινιάζοντας μιά νέα περίοδο ολιγαρχικής- κατοχικής διακυβέρνησης.

Μια περίοδο στην οποία κυριαρχεί το μαύρο με μικρά διαλείμματα κίτρινου στα βραδυνά δελτία ειδήσεων των Μέσων Μαζικής Εξαπάτησης της νέας ΥΠΕΝΕΔ (ΔΤ ή άλλίως ΝΕΡΙΤ) και των παρανόμως λειτουργούντων ιδιωτικών καναλιών του Μπόμπολα, του Βαρδινογιάννη, του Αλαφούζου και κάθε άλλης βδέλλας που είτε σαν έμπορος όπλων , είτε σαν εργολάβος δημ. έργων , είτε σαν λαθρέμπορος πετρελαίου κλπ, απομυζά το αίμα μας για να συγκεντρώσει ακόμα περισσότερο πλούτο και εξουσία , σκοτώνοντας ψυχές, σώματα και φύση.

Σε αυτό το μαύρο, που εμφανίστηκε στις οθόνες της ΕΡΤ εκείνη την ημέρα του Ιουνίου, και που απλώθηκε σαν δηλητηριώδης καταχνιά στον ουρανό της πατρίδας μας, οι εργαζόμενοι και απο εκείνη την ημέρα απολυμένοι της ΕΡΤ, αντισταθήκαμε κηρύσσοντας ανένδοτο αγώνα εναντίον του νέου φασισμού που θέλουν να επιβάλλουν η ΝΔ , το ΠΑΣΟΚ , οι κλώνοι τους (Ελιές,ποτάμια κ.α) και οι μαύρες παραφυάδες τους (Χρυσή Αυγή , ΛΑΟΣ,Τζήμεροι κ.λ.π).

Όταν ξεκινήσαμε αυτόν τον αγώνα, δεν είχαμε αυταπάτες για το τί θα συναντούσαμε στο μέλλον , για το πόσο θα υποφέραμε εμείς και οι οικογένειές μας, και κυρίως για το ποιόι θα μας εγκατέλειπαν τρέχοντας να υπογράψουν “δηλώσεις μετανοίας” (συμβάσεις έργου τις είπαν) στους βιαστές και συκοφάντες μας.

Ένα χρόνο μετά, με ένα ανώνυμο κείμενο, το οποίο πρόθυμα φιλοξένησαν οι φανεροί και κρυφοί υπηρέτες και συντηρητές του συστήματος, έρχονται να ζητήσουν και τα “ρέστα” από όλες τις συνδικαλιστικές ενώσεις , σωματεία και ομοσπονδίες, γιατί τους έχουν “στο περιθώριο” παρουσιάζοντας τον εαυτό τους , ούτε λίγο ούτε πολύ ως “θύματα λαιμοδείας, χλευασμού και ..εξορίας”.

Αυτοί λοιπόν οι “ανώνυμοι” μισθοφόροι της νέας ΥΕΝΕΔ, αφού εισαγωγικά “καταγγέλλουν” το κλείσιμο της ΕΡΤ, πιά κάτω στο κείμενό τους μιλούν για την “συνέχεια της δημόσιας τηλεόρασης” πράγμα για το οποίο έχουν φυσικά μιλήσει εκτενώς οι Καψήδες , οι Κεδίκογλου , οι Μουρούτηδες κ.α ενώ το αφεντικό τους ο Σαμαράς ξεκαθάριζε τί είδους δημόσια τηλεόραση θα έκτιζε , όταν δήλωνε “ξώπορτα” πως στην ΕΡΤ διορίζονταν αριστεροί.

Πριν ένα χρόνο μερικοί πρώην συνάδελφοί μας, άκουσαν τους τα “νταούλια του Σαμαρά και του Βενιζέλου” και έτρεξαν να κρυφτούν πίσω από αυτά, και μέχρι σήμερα τραγουδούν και χορεύουν στο ρυθμό που παίζει η μαύρη ορχήστρα της οποίας έγιναν οικειοθελώς μέλη της.

Τώρα που αρχίζουν να ακούγονται όλο και πιά έντονα τα νταούλια της λαϊκής οργής, αποφάσισαν να δείξουν, ότι έχουν τη ...διάθεση να αλλάξουν ορχήστρα, στην περίπτωση βεβαίως που θα δούν άλλον στη θέση του “μαέστρου”.

Η λαϊκή σοφία και αντίληψη που τόσο πολύ μίσησε ο Σαμαροβενιζελισμός των παλιών και νέων κλώνων του φασισμού και της αριστεροδέξιας “σοσιαλδημοκρατίας”, απαντά σε όλους αυτούς τους ριψάσπιδες του αγώνα των εργαζομένων στην ΕΡΤ με μία παροιμία:

“Ο ΚΟΥΦΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΛΑΝΙΑΡΗΣ ΠΑΝΕ ΔΙΠΛΑ ΣΤΑ ΝΤΑΟΥΛΙΑ”

Πηγή:klassikoperiptosi.blogspot.gr