



Ροσινάντε: Καμία Ειρήνη Με Τα Αφεντικά, Καμία Ανοχή Στους Φιλόδοξους Διαχειριστές Της Κρίσης - Αλληλεγγύη Στους Συλληφθέντες Του «Ιανού»

Η αξιολάμαστη προσπάθεια που καταβάλλεται από την κυριαρχία ώστε να επικρατήσει το πνεύμα εθνικής ομοψυχίας, που “πρέπει” να υπάρχει αυτές τις άγιες μέρες, βρήκε την Κυριακή και άλλο ένα ενοχλητικό εμπόδιο μετά τους Σύρους πρόσφυγες που είχαν το θράσος να κοιμούνται στο Σύνταγμα ενόψει εορτών και να χαλάνε το κλίμα της γιορτινής πόλης. Ενώ το κυριακάτικο shopping εξελισσόταν φυσιολογικά, όπως άλλωστε είχε προανακοινωθεί, μια αναίτια επίθεση από σωματεία στο κλάδο του εμπορίου και αλληλέγγυες συλλογικότητες, που επιχείρησαν να περιφρουρήσουν την απεργία που είχαν προκηρύξει, χάλασε τη γιορτινή διάθεση της κοινωνίας.

Οι κινήσεις αυτές αντιμετωπίστηκαν με την ανάλογη εχθρική στάση από τα σώματα ασφαλείας, τα οποία δείχνοντας έναν υπέρβαλλοντα ζήλο, εκτός από το ότι χτύπησαν βίαια τους διαδηλωτές και τους συνέλαβαν με αυτή τους την ιδιότητα, προχώρησαν και σε βασανισμούς στο ΑΤ Ακρόπολης. Γιατί απ’ ότι φαίνεται, παρά το χριστουγεννιάτικο κλίμα, τα συμφέροντα των εργαζομένων στον κλάδο του εμπορίου ούτε πάνε παρέα, ούτε συμφιλιώνονται με αυτά του “Ιανού”.

Η επίθεση στους εργαζόμενους που διαμαρτύρονταν έξω από το συγκεκριμένο βιβλιοπωλείο έγινε στο πλαίσιο διεξαγωγής εκδήλωσης, η οποία είχε συνδιοργανωθεί της τον ρ/σ “Στο Κόκκινο”. Είναι γνωστό πως ο συγκεκριμένος ρ/σ «λανσάρει» ένα φιλολαϊκό προφίλ, το οποίο υποτίθεται πως τάσσεται υπέρ των αγώνων. Βέβαια πως γίνεται όλο αυτό να συνάδει με την συνδιοργάνωση απεργοσπαστικής εκδήλωσης σε εργασιακό χώρο που πρωτοπορεί στην εκμετάλλευση και την καταπίεση των εργαζομένων, όχι μόνο την Κυριακή αλλά και τις υπόλοιπες έξι μέρες της εβδομάδας, είναι μάλλον κάτι που μόνο τα λαμπρά μυαλά της επίδοξης μελλοντικής κυβέρνησης μπορούν να εξηγήσουν.

Και αν όλα τα παραπάνω εξηγούνται με κάποιο μαγικό τρόπο, το ότι το «Κόκκινο» άλλαξε την στάση του μετά την επίθεση των ΜΑΤ στους απεργούς και τους αλληλέγγυους διαδηλωτές ανακοινώνοντας πως θα διακόψει την εμπορική του συμφωνία με τον “Ιανό”, δείχνει όχι μόνο ασυνέπεια αλλά και αχαριστία προς τους άνδρες των ΜΑΤ, οι οποίοι όπως όφειλαν φρόντισαν για την ομαλή πραγματοποίηση της εκδήλωσης. Άλλωστε, εδώ και περίπου δέκα μέρες κυκλοφορούσε αφίσα, που εναντιωνόταν στην συγκεκριμένη εκδήλωση ενώ το τι σημαίνει “Ιανός” για τον χώρο του βιβλίου και τι εργασιακές συνθήκες επικρατούν, είναι πράγματα που πρέπει να είναι κανείς εκτός πραγματικότητας για να μην τα γνωρίζει. Αδυνατεί κανείς να πιστέψει ότι έπρεπε να πέσει τόσο ξύλο για να τα αντιληφθεί το “Κόκκινο” οπότε στην συγκεκριμένη περίπτωση, τόσο οι ιδιοκτήτες του “Ιανού” όσο και οι άντρες των ΜΑΤ θα πρέπει να του κρατάνε μούτρα για την αντίδρασή του.

Καλούμε τον ρ/σ «Κόκκινο» να ανακαλέσει την βεβιασμένη του απόφαση και να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με το βιβλιοπωλείο «Ιανός», ενώ παράλληλα να εκδώσει και ανακοίνωση αλληλεγγύης στους συλληφθέντες. Άλλωστε, έρχονται και εκλογές και θα είναι λάθος να μείνει κάποιος παραπονεμένος...

Καλούμε επίσης την εργατική τάξη από την μεριά της να ακολουθήσει το παράδειγμα της παρέμβασης στον “Ιανό” και κόντρα στη λογική της συναίνεσης και της ανοχής στους φιλόδοξους αριστερούς διαχειριστές της κρίσης, να ενισχύσει την ταξική και κινηματική κινητικότητα, που είναι και η μοναδική που μπορεί να την οδηγήσει στην απελευθερωσή της. Διότι αν δεν το κάνει η ίδια, δεν θα το κάνει κανένας αριστερός φωστήρας για αυτήν.