



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ "ΔΗΜΗΤΡΑ"

ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΘΗΝΑ: ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΣΤΑΔΙΟΥ, ΩΡΑ 11:30 πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΑΓΑΛΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΩΡΑ 12:00

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 7/3/2023

Δικά τους τα κέρδη, Δικοί μας οι Νεκροί

Σύστημα και Κυβέρνηση πρέπει να ανατραπεί

Το βράδυ της Τρίτης 29/2, στα συντρίμια της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχιών στα Τέμπη τα παιδιά του λαού και της εργατικής τάξης, ο ανθός και η ελπίδα μας για ένα καλύτερο κόσμο ρίχτηκαν στην κόλαση για χάρη του θεού του Κέρδους. Οι εργαζόμενοι στο συρμό που συνθλίφτηκαν μαζί με τους μοιραίους επιβάτες ρίχτηκαν στην κόλαση για χάρη του θεού του Κέρδους. Πήγαν για το μεροκάματο, αλλά δεν γύρισαν στο σπίτι τους και στην οικογένειά τους. Το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών είναι προμελετημένο έγκλημα κατά της κοινωνίας και του λαού, με ηθικό αυτουργό τις κυβερνήσεις των ξεπουλημένων συμβάσεων στα ιδιωτικά κερδοσκοπικά γεράκια, που έχουν μόνο ένα θεό και ένα μόνο σκοπό: το Κέρδος. Τον ίδιο σκοπό που έχουν προτάξει ως κανόνα ακόμα και στους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, μετατρέποντας τους σκοπούς της υπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος σε πηγές κόστους.

Είναι η ώρα της θλίψης και του πένθους για τους αδικοχαμένους ανθρώπους μας. Είναι όμως και η ώρα της αλήθειας, που δεν μπορεί και δεν πρέπει να κρυφτεί πίσω από τα ψεύτικα κροκοδείλια δάκρυα των κυβερνώντων. Πρόκειται για ένα ταξικό έγκλημα. Στις αρχές του 21ου αιώνα, στον ιδιωτικοποιημένο φορέα που ανέλαβε τους σιδηροδρόμους με τις μνημονιακές ξεπουληματικές συμβάσεις των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, "Δεν λειτουργεί τίποτα", "Όλα είναι χειροκίνητα", όπως καταγγέλλουν κατηγορηματικά οι εκπρόσωποι των εργαζόμενων. Ούτε Τηλεδιοίκηση, ούτε σηματοδότες, ούτε προσωπικό, ούτε τίποτα. Μόνο που κανείς δεν τους άκουσε.

Ο μόνος "εκσυγχρονισμός" που διεκπεραιώνουν αυτοί που βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία των πολιτικών αυτών περιορίζεται στο ξεπούλημα κάθε δημόσιου αγαθού στις πολυεθνικές του κεφαλαίου για ασύδοτη εκμετάλλευση. Με το δόγμα του νεοφιλελευθερισμού, ιθύνων νους του οποίου είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολιτικές της, με το δόγμα της οικονομικότητας και της κοστολόγησης ως ζημίας κάθε δαπάνης που αφαιρεί από το Κέρδος, οι μαζικές μεταφορές θεωρούνται εμπόρευμα. Όπως είναι εμπόρευμα η υγεία, η παιδεία, ο πολιτισμός. Αξία των μνημονιακών κυβερνήσεων είναι η θανατοπολιτική.

“Τίποτα δεν έχει αξία – ούτε ο Άνθρωπος – αν δεν υπάρχει κέρδος.”

Το έγκλημα αυτό, η εργατική τάξη δεν πρέπει να το αφήσει αναπάντητο. Χαιρετίζουμε τους εργαζόμενους – απεργούς της 8 Μάρτη, μίας ημέρας αφιερωμένης στο φεμινιστικό κίνημα, που όμως αυτή τη φορά δυστυχώς, παίρνει εκ των πραγμάτων το χαρακτήρα Εργατικού Πένθους. Καταγγέλλουμε την ηχηρή απουσία της ΓΣΕΕ, η οποία έχει καταντήσει κρατική υπηρεσία και κυβερνητικό-εργοδοτικό όργανο. Κάτω τα χέρια από τα εργατικά σωματεία, κάτω τα χέρια από τους εργαζόμενους που φωνάζουν με όλες τις δυνάμεις τους, σε αυτιά που είναι σφραγισμένα με πείσμα και μένος, απέναντι στη φωνή τους.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στην κρίσιμη απεργία της 8 Μάρτη, με αίτημα την παραίτηση της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ηθικού αυτουργού και υπεύθυνης για το έγκλημα των Τεμπών - Άμεση Εθνικοποίηση χωρίς αποζημίωση της Hellenic Train, των σιδηροδρόμων και όλων των ιδιωτικοποιημένων υπηρεσιών του ΟΣΕ. Δημόσιες, φθηνές και ασφαλείς συγκοινωνίες για το λαό, υπό κρατικό έλεγχο - Σύγχρονα σιδηροδρομικά δίκτυα που να υπηρετούν τις ανάγκες του λαού - Η τεχνολογική πρόοδος στην υπηρεσία του ανθρώπου και όχι του επιχειρηματικού κέρδους.

Καμία ιδιωτικοποίηση στα δημόσια αγαθά

Νερό, Υγεία, Παιδεία