

Πρωτοβουλία Πρωτοβάθμιων Σωματείων για συντονισμό

οι αγώνες στα χέρια των εργαζόμενων / μαχητικά / ανατρεπτικά



Τα δικαιώματά μας δεν μπαίνουν σε καραντίνα

Την υγειονομική κρίση να πληρώσει το κεφάλαιο, όχι ο λαός και οι εργαζόμενοι

Οι αντεργατικές αντιλαϊκές πολιτικές όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, ιδιαίτερα τα τελευταία μνημονιακά χρόνια, οδήγησαν σε παράλυση τα δημόσια συστήματα πρόληψης και υγείας. Η πανδημία του κορονοϊού έφερε στην επιφάνεια τη χρόνια υποβάθμιση και ουσιαστική διάλυση του δημόσιου συστήματος υγείας με άμεσα πληττόμενους τους εργαζόμενους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Κραυγαλέα είναι η παντελής απουσία πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης της ΝΔ, η οποία αντί να προχωρήσει σε άμεσα μέτρα ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας, με προσλήψεις όλου του αναγκαίου υγειονομικού προσωπικού και μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων εργαζόμενων, το άνοιγμα νέων ΜΕΘ, την εξασφάλιση όλων των μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων και την οργάνωση συστηματικών και σε μαζική έκταση διαγνωστικών τεστ, αντίθετα προχωρά επιθετικά στην εφαρμογή αντεργατικών μέτρων και στον περιορισμό των λαϊκών ελευθεριών.

Το ένα μέτρο διαδέχεται το άλλο με υπουργικές αποφάσεις και πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που δίνουν «γη και ύδωρ» σε κεφάλαιο και εργοδοσία, χτυπώντας χωρίς προηγούμενο εργασιακά δικαιώματα και ελευθερίες. Αναστολή των συμβάσεων, επέκταση και γενίκευση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, (τηλεεργασία εκ περιτροπής εργασία κα), επεκτάσεις ωραρίων, κατάργηση της κυριακάτικης αργίας που μόνο εξαιτίας των έντονων αντιδράσεων πήρε πίσω για τα σούπερ μάρκετ.

Παράλληλα η κυβέρνηση δίνει την δυνατότητα σε όλους τους εργοδότες να θέτουν με μονομερή απόφασή τους το μισό προσωπικό τους σε εκ περιτροπής εργασία, μειώνοντας κατά 50% το μισθό τους και τις ασφαλιστικές εισφορές.

Η εργοδοτική επιθετικότητα αυξάνεται διαρκώς, με τις απολύσεις να χτυπούν κόκκινο με 118.000 «δηλωμένες» απολύσεις, χωρίς να μπορούν να καταγραφούν οι αναγκαστικές άδειες άνευ αποδοχών, οι μη ανανεώσεις συμβάσεων, η «μαύρη» αδήλωτη εργασία. Παράλληλα η κυβέρνηση δεν δίνει καμία στήριξη στους ελαστικά εργαζόμενους, στους άνεργους, στους εργαζόμενους με μπλοκάκι και στους αυτοαπασχολούμενους.

Μαζί με τα μέτρα αυτά που πλήττουν τους εργαζόμενους σε απόλυτο βαθμό, προστίθεται μια ολόκληρη αυταρχική εκστρατεία ενοχοποίησης της κοινωνίας και το ιδεολόγημα της «ατομικής ευθύνης» για να νομιμοποιηθούν στη συνείδηση της κοινωνίας ακραία μέτρα ελέγχου, πειθάρχησης και καταστολής, με αποκορύφωμα την καθολική απαγόρευση της κυκλοφορίας. Είναι μέτρο που δεν πάρθηκε με υγειονομικά κριτήρια, καθώς δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι εξακολουθούν να πηγαίνουν στις δουλειές τους, μέσα σε δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες, χωρίς ουσιαστικά μέτρα και μέσα προστασίας της υγείας τους, χωρίς ελέγχους.

Τα μέτρα αυτά της κυβέρνησης μεταξύ άλλων περιορίζουν και καταργούν την ελεύθερη πολιτική και συνδικαλιστική δράση, σε μια περίοδο που τα συνδικάτα και τα μέλη τους χρειάζεται να δρουν, να ελέγχουν και να παρεμβαίνουν στις χιλιάδες εργοδοτικές αυθαιρεσίες, απολύσεις, μειώσεις αποδοχών, αναγκαστικές άδειες και μια σειρά άλλες μεθοδεύσεις των εργοδοτών.

Το ταξικό εργατικό κίνημα δεν θα νομιμοποιήσει την επίθεση κυβέρνησης και κεφαλαίου, ούτε θα συναινέσει στην «ανάληψη του κόστους απέναντι στην επιδημία που δεν έχει ταξικά χαρακτηριστικά» όπως διαμηνύει η ΓΣΕΕ μέσω του προέδρου της! Η πρωτοβουλία πρωτοβάθμιων σωματείων καλεί για την άμεση ανάπτυξη της δράσης και της αντίστασης, μακριά από τα καλέσματα υποταγής και εθνικής ομοψυχίας. Η πάλη για τα λαϊκά και εργατικά δικαιώματα και ελευθερίες δεν αναστέλλεται. Δίνουμε τη μάχη, αγωνιζόμαστε ΤΩΡΑ!

Παλεύουμε για:

- Μέτωπο απέναντι στην καταπάτηση των δικαιωμάτων μας και τη γενίκευση της ελαστικής εργασίας. Απαγόρευση απολύσεων. Πλήρης καταβολή των μισθών με ευθύνη εργοδοσίας και κράτους. Κατάργηση όλων των αντεργατικών διατάξεων των ΠΝΠ. Να κηρυχτούν παράνομες όλες οι απολύσεις που έγιναν από 1η Μάρτη και οι αρνητικές μεταβολές στις συμβάσεις, στα ωράρια, στους μισθούς, στις εργασιακές σχέσεις. Κατάργηση των διατάξεων για κατάργηση της Κυριακάτικης Αργίας και της απελευθέρωσης της υπερωριακής απασχόλησης.

-Αναστολή πληρωμών προς το Δημόσιο, τις τράπεζες, τις ΔΕΚΟ για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα για το διάστημα της πανδημίας. Κανένας πλειστηριασμός ή κατάσχεση, καμία διακοπή ρεύματος ή νερού. Πάταξη της αισχροκέρδειας σε όλα τα ενδεικνύμενα υλικά προφύλαξης. Να διανεμηθούν δωρεάν στον πληθυσμό.

-Το Δώρο Πάσχα να δοθεί στο ακέραιο και στην ώρα του. Οι εργαζόμενοι να δώσουν μάχη για το δικαίωμά τους.

-Ειδική μέριμνα για όλες τις ευάλωτες ομάδες και τους πρόσφυγες-μετανάστες. Στέγαση όλων σε κατοικίες και κατάλληλα καταλύματα με αξιοπρεπείς συνθήκες και όρους υγιεινής. Απεγκλωβισμός από τα στρατόπεδα, ελευθερία, προστασία της υγείας όλων των προσφύγων και μεταναστών.

-Πλήρη συνδικαλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες. Κανείς περιορισμός τους. Να καταργηθεί άμεσα το άρθρο 12 της ΠΝΠ20.03.2020/2020 που ανοίγει το δρόμο για την επίταξη απεργών. Είμαστε αντίθετοι με το μέτρο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας

Ταυτόχρονα παλεύουμε για μέτρα προστασίας της υγείας και του εισοδήματος όλων των εργαζομένων και του λαού.

- Άμεση ενίσχυση του υγειονομικού προσωπικού με μαζικές προσλήψεις γιατρών όλων των ειδικοτήτων, με νοσηλευτικό προσωπικό.
- Να επιταχθούν άμεσα χωρίς αποζημίωση τα χειρουργεία, οι κλίνες ΜΕΘ, τα κρεβάτια, τα διαγνωστικά και τα εργαστηριακά κέντρα των ιδιωτικών νοσοκομείων.
- Να επιταχθούν τα αναγκαία υλικά για την υποδομή του δημόσιου συστήματος Υγείας και για τον άμεσο εφοδιασμό των υγειονομικών.
- Να στελεχωθεί επαρκώς η υπηρεσία «Βοήθεια στο Σπίτι».
- Να επιταχθούν ξενοδοχεία, στα οποία θα μπορούν να διαμένουν οι υγειονομικοί των δημόσιων νοσοκομείων.
- Μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς. Άμεσες μαζικές προσλήψεις γιατρών εργασίας και τεχνικών ασφαλείας και εντατικοί έλεγχοι από την επιθεώρηση εργασίας. Κανένας στην δουλειά χωρίς τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και πλήρη καταβολή του μισθού και του μεροκάματου με ευθύνη της

εργοδοσίας.

- Πρόσθετες Άδειες με πλήρεις αποδοχές στους εργαζόμενους με χρόνια νοσήματα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, στις εγκυμονούσες.

Να σωθούν οι εργαζόμενοι και ο λαός, όχι τα κέρδη των αφεντικών! Να μπει τέλος στα ματωμένα πλεονάσματα και τους περιορισμούς της ΕΕ, ανατροπή των μνημονίων, διαγραφή του χρέους.