



Δείτε και φρίξτε με το νέο κατόρθωμα του Καίσαρα της Κατεχάκη **Μιχάλη Χρυσοχοΐδη**. Εθελοντής αιμοδότης που πήγε να δώσει αίμα αυτές τις δύσκολες μέρες, φορτώθηκε με πρόστιμο **300 ευρώ(!)** από τους πραιτοριανούς της **Ομάδας Δράση**, ύστερα μάλιστα από μαγκιές, τσαμπουκάδες και ειρωνίες.

Αναμένονται νέες δηλώσεις του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, εμπνεόμενες και αυτές από το πνεύμα της Μαρίας Αντουανέτας, περί του πόσο αγαπητοί είναι στις γειτονιές οι πραίτορες του. *“Μας αγαπούνε οι Γερμανοί, σα φίλοι ήρθαν”*, που θάλεγε και ο αλησμόνητος Δήμος Σταρένιος...

Ακολουθεί η περιγραφή των γεγονότων και δηκτικό σχόλιο του Γενικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών (**ΟΕΝΓΕ**), νευροχειρουργού **Πάνου Παπανικολάου** από το f/b:

## Άνθρωποι και ανθρωποειδή

### Πάνος Παπανικολάου

Εθελοντής αιμοδότης φορώντας την υπέροχη μασκούλα του (“δεν φιμωνόμαστε” κλπ) ήρθε στο νοσοκομείο συναισθανόμενος το καθήκον του στους πάσχοντες συνανθρώπους. **Να δώσει αίμα**. Γιατί είναι άνθρωπος. Και μετά για να γυρίσει σπίτι του πήρε προς κέντρο **το τρόλεϋ της Νίκαιας**, γιατί δεν έχει Άστον Μάρτιν κι εξοχικό στο Μπάντεν Μπάντεν.

Όμως έπεσε στην περίπτωση: οι παλληκαράδες ενός μηχανοκίνητου ένστολου **τάγματος εφόδου Δ** κάποιους άλλους είχαν βάλει στο μάτι που λίγο πριν είχαν κάνει παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το “Αλλοδαπών” της Πέτρου Ράλλη.

Σταμάτησαν το τρόλεϋ, κατέβασαν κάτω όλους τους επιβάτες και άρχισαν τα γνωστά **“υγειονομικά”**: σωματικούς ελέγχους χωρίς γάντια, χαζοχαρούμενες ειρωνιούλες, ψευτοτσαμπουκαλίδικες καγκουριές κλπ.

Ο άνθρωπός μας ευγενικά εξήγησε πως μόλις είχε δώσει αίμα, έδειξε το σχετικό **SMS**, έδειξε την επίδειξη και το σημάδι της πρόσφατης φλεβοκέντησης στο χέρι του, ζήτησε από τους παλληκαράδες να τηλεφωνήσουν στο Τμήμα Αιμοδοσίας του νοσοκομείου για επιβεβαίωση κλπ.

Μάταια όμως. Μετά τους σωματικούς ελέγχους χωρίς γάντια, τις χαζοχαρούμενες ειρωνιούλες και τις ψευτοτσαμπουκαλίδικες καγκουριές του έκοψαν **πρόστιμο 300 ευρώ**. Στον άνθρωπο, τον εθελοντή αιμοδότη που μετά την αιμοδοσία πήρε το τρόλεϋ γιατί εκτός από Άστον Μάρτιν που δεν έχει, δεν του περισσεύουν ούτε για ταξί. Μάλιστα ακολούθησε επικοινωνία των γιατρών της υπηρεσίας Αιμοδοσίας (μόλις ενημερώθηκαν από τον εθελοντή αιμοδότη) με τον αρμόδιο αστυνομικό διοικητή ο οποίος μουρμούριζε κάτι (ακατ)ανόητα σαν εκείνον τον παλιό τον Αντιπρόεδρο του Εδεσσαϊκού κι **αρνήθηκε φυσικά να αναίρεσει το πρόστιμο**.

Έτσι με αυτά και με αυτά θα ξεμείνουμε τελείως και από εθελοντές αιμοδότες σε μια περίοδο που τα νοσοκομεία έχουν κυριολεκτικά στραγγίξει από αίμα.

Από δω οι Άνθρωποι, από εκεί τα ανθρωποειδή.

## Αβυσσος μας χωρίζει κύριε Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.



Ο χρήστης **Panagiotis G Papanikolaou** είναι με το χρήστη Πάνος Παπανικολάου.

2 ώρες · 🌐

- Άνθρωποι και ανθρωποειδή -

Εθελοντής αιμοδότης φορώντας την υπέροχη μασκούλα του ("δεν φιμωνόμαστε" κλπ) ήρθε στο νοσοκομείο συναισθανόμενος το καθήκον του στους πάσχοντες συνανθρώπους. Να δώσει αίμα. Γιατί είναι άνθρωπος. Και μετά για να γυρίσει σπίτι του πήρε προς κέντρο το τρόλεϋ της Νίκαιας, γιατί δεν έχει Αστον Μάρτιν κι εξοχικό στο Μπάντεν Μπάντεν. Όμως έπεσε στην περίπτωση : οι παλληκαράδες ενός μηχανοκίνητου ένστολου τάγματος εφόδου Δ κάποιους άλλους είχαν βάλει στο μάτι που λίγο πριν είχαν κάνει παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το "Αλλοδαπών" της Πέτρου Ράλλη. Σταμάτησαν το τρόλεϋ, κατέβασαν κάτω όλους τους επιβάτες και άρχισαν τα γνωστά "υγειονομικά" : σωματικούς ελέγχους χωρίς γάντια, χαζοχαρούμενες ειρωνειούλες, ψευτοσαμπουκαλίδικες καγκουριές κλπ. Ο άνθρωπός μας ευγενικά εξήγησε πως μόλις είχε δώσει αίμα, έδειξε το σχετικό SMS, έδειξε την επίδεση και το σημάδι της πρόσφατης φλεβοκέντησης στο χέρι του, ζήτησε από τους παλληκαράδες να τηλεφωνήσουν στο Τμήμα Αιμοδοσίας του νοσοκομείου για επιβεβαίωση κλπ. Μάταια όμως. Μετά τους σωματικούς ελέγχους χωρίς γάντια, τις χαζοχαρούμενες ειρωνειούλες και τις ψευτοσαμπουκαλίδικες καγκουριές του έκοψαν πρόστιμο 300 ευρώ. Στον άνθρωπο, τον εθελοντή αιμοδότη που μετά την αιμοδοσία πήρε το τρόλεϋ γιατί εκτός από Αστον Μάρτιν που δεν έχει, δεν του περισσεύουν ούτε για ταξί. Μάλιστα ακολούθησε επικοινωνία των γιατρών της υπηρεσίας Αιμοδοσίας (μόλις ενημερώθηκαν από τον εθελοντή αιμοδότη) με τον αρμόδιο αστυνομικό διοικητή ο οποίος μουρμούριζε κάτι (ακατ)ανόητα σαν εκείνον τον παλιό τον Αντιπρόεδρο του Εδεσσαϊκού κι αρνήθηκε φυσικά να αναιρέσει το πρόστιμο.

Έτσι με αυτά και με αυτά θα ξεμείνουμε τελείως και από εθελοντές αιμοδότες σε μια περίοδο που τα νοσοκομεία έχουν κυριολεκτικά στραγγίξει από αίμα.

Από δω οι Άνθρωποι. από εκεί τα ανθρωποειδή.