

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Ανταρσία στην ΑΜΘ



Η “ΑΝΑΠΤΥΞΗ” ΤΟΥΣ ΠΥΡΠΟΛΕΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Ανταρσία στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη - Αντικαπιταλιστική Αριστερά



Η καταστροφική φωτιά στην περιοχή της Τραϊανούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης αφήνει ήδη πίσω της χιλιάδες στρέμματα καμένης γης, καταστροφές κατοικιών και εργασιακών χώρων, μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες.

Η φωτιά ξεκίνησε από περιοχή κοντά στην Εγνατία Οδό και όχι απλά δεν ελέγχθηκε αλλά πήρε τεράστιες διαστάσεις, πέρασε από όλα τα χωριά της Τραϊανούπολης, φτάνοντας σχεδόν μέχρι της παρυφές της Αλεξανδρούπολης.

Η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει τις ευθύνες της, ανακοινώνοντας πόσα μηνύματα 112 έχει στείλει και ρίχνοντας για άλλη μια φορά τις ευθύνες στους ανέμους και τους κεραυνούς.

Αλλά και οι τοπικοί «άρχοντες» της περιοχής δηλώνουν πως ήταν σε ετοιμότητα. Η περσινή καταστροφή μεγάλου μέρους του μοναδικού οικοσυστήματος της Δαδιάς, από μια πυρκαγιά που έκαιγε για 10 μέρες(!), και η ανεξέλεγκτη διάδοση της φωτιάς για ακόμη μία φορά δείχνουν ότι δεν πάρθηκε κανένα ουσιαστικό μέτρο πρόληψης και προστασίας.



Σε πλήρη ετοιμότητα κάθε φορά είναι το γνωστό άθλιο επικοινωνιακό παιχνίδι τους στα μέσα ενημέρωσης. Κανένα σχέδιο δασοπροστασίας δεν υπάρχει, ούτε και προσωπικό που να μπορεί να το υλοποιήσει. Το μόνο σχέδιο είναι το γενικευμένο δόγμα των εκκενώσεων και η αναβάθμιση του ρόλου της αστυνομίας, της μοναδικής δημόσιας υπηρεσίας που προβλέπονται προσλήψεις. Αντίθετα, τα Δασαρχεία και η Πυροσβεστική είναι εγκαταλελειμμένα εδώ και χρόνια, χωρίς την πρόσληψη προσωπικού και την αγορά νέων οχημάτων. Ακολουθείται η πεπατημένη της καταστολής και όχι της πρόληψης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Σε όλη την Ελλάδα ουσιαστικά οι πυρκαγιές αφήνονται να απαξιώσουν και να διαλύσουν υποδομές, ώστε η κατεστραμμένες περιοχές να αποτελέσουν πεδίο αναδιοργάνωσης προς όφελος “αναπτυξιακών” σχεδιασμών, όπως η εγκατάσταση ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών.

Στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης και του Έβρου τα τελευταία χρόνια ακολουθήθηκε ένα καταστροφικό μοντέλο ανάπτυξης με στόχο τη μετατροπή της περιοχής σε ενεργειακό κέντρο με παράλληλη αναβάθμιση της στρατιωτικής παρουσίας του NATO. Η καταστροφική πυρκαγιά, όπως και η ανάλογη στην περιοχή του Βόλου πριν μερικές εβδομάδες (με εκρήξεις οπλισμού και πυρομαχικών σε κατοικημένες περιοχές), ανοίγει και το ερώτημα για την παρουσία στρατιωτικών εγκαταστάσεων οι οποίες είναι όχι μόνο επικίνδυνες αλλά μας καθιστούν όλους αναλώσιμους στα πλαίσια των διεθνών ανταγωνισμών για τις βάσεις και τους ενεργειακούς κόμβους.



Η κυβέρνηση της Ν.Δ όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις αδιαφορούν πλήρως για τις ζωές μας, τα δάση, το περιβάλλον. Ψηφίζουν αντιπεριβαλλοντικούς και δασοκτόνους νόμους που εμπορευματοποιούν τις δασικές εκτάσεις και το περιβάλλον. Τα σχέδιά τους εστιάζουν στην εξυπηρέτηση των επενδυτικών συμφερόντων και όχι στην προστασία του φυσικού πλούτου της περιοχής μας και των κατοίκων της. Εντείνουν τη νεοφιλελεύθερη λαίλαπα των περικοπών σε κάθε δημόσια δομή και προχωρούν σε μαζικές προσλήψεις αστυνομικών και ΕΠΟΠ αντί για τη στελέχωση του πυροσβεστικού σώματος και σε υπέρογκα κονδύλια για την αγορά άχρηστων οπλικών συστημάτων για το ΝΑΤΟ, αντί για νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Καμία άλλη ανοχή στις εγκληματικές πολιτικές τους



Αυτές τις ώρες χρειάζεται να δείξουμε με κάθε τρόπο την αναγκαία και έμπρακτη αλληλεγγύη μας στους πληγέντες! Μόνο ο αγωνιζόμενος λαός σώζει τον λαό! Ενώτια στη καταστροφή που μας επιβάλλουν προτάσσουμε την πάλη για ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης με σεβασμό στον άνθρωπο και τη φύση, που θα θέτει ως πρώτο στόχο τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας και την προστασία του

περιβάλλοντος, δίνοντας βάρος τόσο στην πρόληψη όσο και στην έγκαιρη αντιμετώπιση αντίστοιχων καταστάσεων.

Διεκδικούμε:

-Πλήρη και άμεση αποζημίωση των πληγέντων που καταστράφηκαν τα σπίτια τους, οι επαγγελματικοί χώροι, η αγροτική και ζωική παραγωγή τους.

-Άμεσα μέτρα αναδιοργάνωσης της πυροπροστασίας. Ανασυγκρότηση της Δασικής Υπηρεσίας με αρμοδιότητα την προστασία του δάσους και τη δασοπυρόσβεση. Μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, ενίσχυση και ανανέωση του εξοπλισμού δασοπροστασίας με επίγεια και σύγχρονα εναέρια μέσα.

-Ενίσχυση των υπηρεσιών της Περιφέρειας (και των Δήμων) με τα απαραίτητα μέσα και επαρκές μόνιμο προσωπικό για τον καθαρισμό-επιτήρηση - προστασία των των δασών

-Απόλυτη προστασία της φύσης, των δασών και των ακτών από τους «επενδυτές». Να καταργηθούν οι αντιπεριβαλλοντικοί νόμοι.

ΑΝΤΑΡΣΙΑ στην ΑΜΘ - ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ