



Η τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη Κυριακή, στην οποία εγκρίθηκε τμήμα του ευρωψηφοδελτίου και του κειμένου της διακήρυξης για τις ευρωεκλογές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ανέδειξε για πολλοστή φορά ότι τα όρια του ΣΥΡΙΖΑ αρχίζουν και τελειώνουν μέσα στα στενά δεσμά της σοσιαλδημοκρατικής διαχείρισης.

Μπροστά στις κάλπες των ευρωεκλογών του Μαΐου, ο **Αλέξης Τσίπρας** και η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ξεδιπλώνουν το σύνολο των στρατηγικών επιλογών τους, αποκαλύπτοντας ότι τα συνθήματα περί «ανατροπής», «κατάρτησης» των μνημονίων και των δανειακών συνθηκών, μεταλλάχθηκαν σε υποσχέσεις για «διαπραγμάτευση» και διεξαγωγή δημοψηφισμάτων για τη συμφωνία με την τρόικα! Με σταθερά βήματα, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ από τις εκλογές του Μαΐου του 2012 μέχρι και σήμερα έχει απεμπολήσει το σύνολο των ριζοσπαστικών υποσχέσεων και συνθημάτων της, δίνοντας το πραγματικό στίγμα των πολιτικών επιλογών της. Στη δρομολογημένη αυτή πορεία, την προηγούμενη Κυριακή προστέθηκαν και νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, ο κ. Τσίπρας στην ομιλία του στην ΚΠΕ απέφυγε να αναφερθεί στο ζήτημα της διαγραφής του χρέους από κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκροτεί ένα ευρωψηφοδέλτιο που επιδιώκει να χωρέσει ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ (Κρίτων Αρσένης), οικονομολόγους της αγοράς (Γιάννης Βαρουφάκης και Κώστας Λαπαβίτσας), τον γνωστό πασοκογενή τηλεοπτικό «αστέρα» Στέλιο Κουλόγλου, μαζί με αντιμνημονιακές φωνές και απολυμένους εργαζομένους, θύματα των πολιτικών των μνημονίων. Τρίτον, απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της ΚΠΕ η τροπολογία που κατέθεσε η «Αριστερή Πλατφόρμα» για την εκπόνηση σχεδίου που θα προβλέπει την έξοδο της χώρας από τη ζώνη του ευρώ, σε περίπτωση που μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ «εκβιαστεί από το ευρωπαϊκό κατεστημένο» και δεν μπορέσει να εφαρμόσει το προοδευτικό πρόγραμμά της.

Τα συγκεκριμένα γεγονότα αποτυπώνουν την ειλημμένη απόφαση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ να βαδίσει στο μονοπάτι της διαχείρισης και της διαπραγμάτευσης μέσα στους κόλπους της ΕΕ και της Ευρωζώνης - που εξάλλου αποτελούν στρατηγικές επιλογές του - και άρα να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τη Μέρκελ, τον Ολάντ, τον Ντράγκι και τα στελέχη του ΔΝΤ για να βρουν ένα δήθεν «καλύτερο μείγμα» δημοσιονομικής πολιτικής με ...ανάπτυξη! Τι επαγγέλλεται λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ; Μια νέα συμφωνία, τύπου μνημονίου, αλλά με άλλο όνομα; Τελικά το σύνθημα των ευρωεκλογών έχει τη μορφή του διλήμματος που έθεσε πρόσφατα ο Αλέξης Τσίπρας - «ή με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με τη Μέρκελ» - ή θέλει απλώς τον ΣΥΡΙΖΑ νέο συνομιλητή της Μέρκελ;

Δεν το λέμε εμείς. Το δήλωσε ο στενότερος συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. **Νίκος Παππάς**. «Μία κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα επιδιώξει μία καινούργια συμφωνία με την τρόικα, καθώς η παρούσα συμφωνία θα ακυρωθεί με την ψήφο του λαού», σημείωσε ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας στον «ΣΚΑΪ». Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις με την τρόικα καθυστερούν για τη νέα συμφωνία, μπορεί να προκαλέσει και δημοψήφισμα, αλλά μόνο για το περιεχόμενο της συμφωνίας και όχι για την παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ.

Αυτό, όμως που δεν λέει ο κ. Παππάς είναι ότι στα πλαίσια της ζώνης του ευρώ υπάρχουν μια σειρά από συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών (Σύμφωνο για το Ευρώ, Δημοσιονομικό Σύμφωνο, Κανονισμοί Εποπτείας σε σχέση με το ύψος του δημόσιου χρέους κ.α.) που επιβάλλουν δεσμευτικά μνημόνια διαρκείας και συγκεκριμένους ασφυκτικούς δημοσιονομικούς κανόνες, που δεν χωρούν κανενός είδους διαπραγμάτευση. Πολύ περισσότερο όταν ομολογεί το δεξί χέρι του Τσίπρα ότι αυτές οι συμφωνίες θα γίνουν με την τρόικα. Συμφωνίες με την τρόικα, δηλαδή το ΔΝΤ, την ΕΕ και την ΕΚΤ, σε φιλολαϊκή κατεύθυνση δεν υπάρχουν. Αυτό, πέραν του ελληνικού λαού, το ένωσαν στο πετσί τους Ιρλανδοί, Πορτογάλοι και Κύπριοι.

Τα μνημόνια εξόντωσης του λαού και τις ληστρικές δανειακές συμβάσεις, αν ισχυρίζεσαι ότι είσαι κόμμα της αριστεράς και της ανατροπής δεν τα διαπραγματεύεσαι - τα καταργείς. Από τη στιγμή όμως που ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει διατεθειμένος να πετύχει μια «νέα συμφωνία» με την τρόικα χωρίς να αμφισβητεί τις βάρβαρες κατευθύνσεις της ΕΕ και του ΔΝΤ, ουσιαστικά αποδέχεται πολιτικές που αναπόφευκτα θα φέρουν νέα αντιλαϊκά μέτρα. Στη βάση αυτή, η απόρριψη από την πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ των προτάσεων της «Αριστερής Πλατφόρμας» να ενταχθούν στη διακήρυξη του κόμματος για τις ευρωεκλογές θέσεις για το ενδεχόμενο της εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη, αποτελεί συνεπέστατη στάση. Όσο για το «λευκό» που ψήφισαν τα μέλη της «Αριστερής Πλατφόρμας» στη διακήρυξη για τις ευρωεκλογές, αυτό φρόντισαν να ξεκαθαρίσουν ότι δεν αποτελεί αμφισβήτηση των κεντρικών πολιτικών επιλογών του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ένδειξη «προσωπικών απόψεων» που έχουν στόχο να ενισχύσουν την ριζοσπαστική συνθηματολογία του κόμματός τους, την οποία έχουν απεμπολήσει ουκ ολίγα υψηλόβαθμα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

Άλλωστε, ο **Παναγιώτης Λαφαζάνης**, στην ομιλία του στην ΚΠΕ ουσιαστικά έκρουσε των κώδωνα του κινδύνου προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ως προς το ενδεχόμενο να χαθεί το τρένο της εξουσίας. «Αν ο ΣΥΡΙΖΑ εγκατέλειπε το ριζοσπαστισμό του, τότε θα έχανε την ορμή του και σε τελευταία ανάλυση τη δυνατότητά του να κατακτήσει την κυβερνητική εξουσία», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος, σε ραδιοφωνικές συνεντεύξεις του ακούστηκε καθησυχαστικός τονίζοντας πως «δεν υπάρχει κανένα ρήγμα μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ» δηλώνοντας επίσης πως υπερασπίζεται τις συλλογικές, πλειοψηφικές αποφάσεις. Με άλλα λόγια, αποδέχεται πλήρως τις λογικές της διαπραγμάτευσης και της διαχείρισης, διανθισμένες κατά καιρούς με κορόνες περί «ανατροπής» και «αμφισβήτησης».

Μετά τις κάλπες των ευρωεκλογών αναμένεται να ανοίξει και επίσημα η συζήτηση - «διαπραγμάτευση» γύρω από το ελληνικό χρέος και την πιθανότητα υπογραφής μιας νέας δανειακής σύμβασης μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της τρόικας, που θα συνοδευτεί από μια «νέα συμφωνία», δηλαδή νέο μνημόνιο. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο τι θα προβάλλει; Την απόρριψή της ή να καθίσει αυτή στο τραπέζι με τους δανειστές για να διαπραγματευτεί την αδιαπραγμάτευτη εφαρμογή των αντιλαϊκών πολιτικών, όπως αυτές επιβάλλονται από την ΕΕ

Πηγή: unfollow.com.gr