

Από τον σΑτΥρΟπΡόΚο



Υποκρισία είναι...

- **να λέω ότι αγαπάω τους Έλληνες** και να μισώ όλους τους άλλους. Να λέω ότι αγαπάω τους Έλληνες και να μισώ τους αριστερούς και κάθε έναν που θεωρώ «διαφορετικό». Υποκρισία που αναδύει φασιστική μπόχα.

- **να κλαίω το βράδυ για τους** πνιγμένους πρόσφυγες και το πρωί να τους κατηγορώ ότι μου παίρνουν τη δουλειά ότι μου μεταδίδουν αρρώστιες και ότι αυξάνουν την εγκληματικότητα στη γειτονιά μου.

- **να λέω ότι η φασιστική ιδεολογία** δεν ευθύνεται για τη δολοφονία του Φύσσα και τις επιθέσεις σε μετανάστες όταν αυτή η ίδια ιδεολογία υπήρξε το βασικό κίνητρο των παραπάνω πράξεων.

- **να θυμώνω, να βρίζω, να διαμαρτύρομαι,** να μην αντέχω άλλο, να απειλώ Θεούς και δαίμονες, να νιώθω ότι έφτασε ο κόμπος στο χτένι, ότι δεν πάει άλλο και όλα αυτά καθισμένος στον καναπέ.

- **να «εκπροσωπώ» τον Ύψιστο** αλλά να με ενοχλούν οι μαύροι, οι μελαμψοί, οι κιτρινιάρηδες και οι σχιστομάτηδες λες και αυτοί δεν αποτελούν «τέκνα του Θεού».

- **να παίρνω την «ελευθερία του λόγου»** και να τη μετατρέπω σε «ελευθερία της ρουφιανιάς» υπηρετώντας σκοτεινά συμφέροντα και ενισχύοντας αισθήματα μίσους σε ανεγκέφαλους.

- **να είμαι δημοσιογράφος που** υπηρετώ την αλήθεια και να την αποκρύπτω από τον ελληνικό λαό επειδή δεν είναι προς το συμφέρον των αφεντικών μου που με χρυσοπληρώνουν.

- **να προωθώ το αντιμπούλινγκ** στα σχολεία και να συνεχίζω το οικονομικό μπούλινγκ των μαθητών στο σπίτι, στέλνοντας κατά εκατομμύρια τους ίδιους και τις οικογένειές τους κάτω από το όριο της φτώχειας.

- **να λέω ότι έδωξα την τρόικα** αλλά εξακολουθώ να «διαπραγματεύομαι» με τους «θεσμούς». Να μιλάω τη γλώσσα της αλήθειας με τους δανειστές αλλά να μη λέω την αλήθεια στο λαό που με εξέλεξε.

- **να κατηγορώ τους άλλους για ανικανότητα** στη διακυβέρνηση της χώρας όταν για πολλά χρόνια έχω αποδείξει τη δική μου ανικανότητα στον ίδιο τομέα.

- **να το παίζω άντρας στη Βουλή** όταν για 2,5 χρόνια καθόμουν σαν κότα στην κυρία τρόικα με σκυμμένο το κεφάλι λέγοντας «ναι» σε κάθε της απαίτηση.

- **να έχω διαλύσει τα νοσοκομεία** και τη δημόσια υγεία και να βγαίνω να πουλάω τρέλα και ταμπλέτες στην τηλεόραση σα να έχω κάνει το μεγαλύτερο

καλό στους πολίτες.

- **να θέλω να αλλάξω τον κόσμο** χωρίς να εμπιστεύομαι τους ανθρώπους έχοντας την πεποίθηση ότι παντρεύτηκα με την απόλυτη αλήθεια.

- **να εκστασιάζομαι στα κανάλια** για την ερμηνεία του τραγουδιστή-μοντέλου-ηθοποιού στο Άξιον Εστί του Θεοδωράκη.
- **να χρωστάω εκατομμύρια ευρώ στην εφορία** επικαλούμενος οικονομική δυσχέρεια και μέσα σε λίγες ώρες να βρίσκω κοντά στα 2 εκατομμύρια για να μην μπω φυλακή.
- **να εισπράττω 10 εκατομμύρια από τα διόδια** μέσα σε δύο μέρες και η εθνική οδός να είναι προσπελάσιμη μόνο με τα πόδια.
- **να διοικώ ολόκληρη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα** και να τρέμω σαν αδύναμο ανθρωπάκι μπρος στο υψωμένο ανάστημα μιας και μοναδικής κοπέλας που κρατάει φωτοτυπίες στα χέρια της.
- **να έχουν πνιγεί χιλιάδες πρόσφυγες στη Μεσόγειο** και η Ε.Ε να αποφασίζει, ως μέτρο αντιμετώπισης, το να παίρνει τα δακτυλικά αποτυπώματα όλων των προσφύγων που περνάνε τα σύνορά της.