



Νίκος Η. Κασίμης

Προεκλογικά επέλεξα την σιωπή ως ... “χρυσό”, και η πένα μου (... λέμε τώρα) έμεινε στη θήκη της, καθώς πίστευα πως οποιαδήποτε ... πρόβλεψη περί εκλογικού αποτελέσματος θα ήταν και μεροληπτική αλλά και πιθανότατα ... λανθάνουσα! Επέλεξα λοιπόν, εκ του ασφαλούς (;), το αλάνθαστο ένστικτο του λαού μας! Και από τις 29 Δεκέμβρη του '14, όπου προκηρύχτηκαν επίσημα οι εκλογές, ανέμενα καρτερικά παρακολουθώντας - ένθεν και ένθεν - κάθε προσπάθεια πολιτικής πόλωσης (των γνωστών ... υπόπτων) αλλά και την στάση των άλλων κομμάτων - κοινοβουλευτικών κυρίως- απέναντι σ' αυτό το ... “κοινοβουλευτικό δράμα” των τελευταίων χρόνων.

Και ο λαός ομίλησε! Η κάλπη έδωσε το “μήνυμα” προς κάθε κατεύθυνση!

Τα δύο βασανιστικά ερωτήματα, όμως, είναι:

- Ελήφθη το μήνυμα;

- Ποιο είναι το μήνυμα της κάλπης;

- ΕΦΑΓΕ ... ΠΟΡΤΑ Η ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΔΕΞΙΑ.
- Εξαφανίστηκε το ... μνημονιακό ΠΑΣΟΚ!
- Ο ... ποταμίσιος “όλα τα σφάζω όλα τα μαχαιρώνω” (εντός της ΕΕ), του έλαχε να παίξει τον ... ρόλο του, στη νέα Βουλή!
- Ο ... ανένδοτος του Γεωργίου έγινε “ανέκδοτο” για τον Γιωργάκη! Πήρε το “συγχωροχάρτι” των “κέντρων” της εξουσίας ΟΧΙ όμως και του εκλογικού σώματος!
- Το ΚΚΕ θα κρυφτεί “πίσω από το δάχτυλό του” επικαλούμενο την “οριακή” άνοδό του ως επιτυχία!
- Οι Καμμένοι (... και ουχί κομμένοι απ' τη Βουλή) έσβησαν τη δίψα τους προσβλέποντας σε πόλο ρυθμιστή, “χέρι-χέρι” με τον Αλέξη!
- Το ... παρένθετο τέκνο της Δεξιάς συνεχίζει ν' αρμέγει το εκλογικό σώμα! Το φασιστικό Τους “συνονθύλευμα” ... κατσικώθηκε στη Βουλή!

Ας έρθουμε όμως και στο πρώτο κόμμα που ανέδειξαν οι κάλπες, τον ΣΥΡΙΖΑ (όπως αναμενόταν). Προφανώς κάποιοι ψηφοφόροι τον επέλεξαν γιατί ήθελαν να “τιμωρήσουν” τις επιλογές εξαθλίωσης και υποταγής των ΣαμαροβενιζέλοΚαρατζαφεροΚουβέληδων αλλά και των ... ομοίων τους με το “μικρότερο κακό”. Κάποιοι άλλοι επειδή (τρεφόμενοι από ... αυταπάτες!) ήθελαν να δουν κάτι “διαφορετικό” βάσει εξαγγελιών πως “η ελπίδα έρχεται”! Τέλος, κάποιοι άλλοι (οι λιγότεροι), ονειροπόλοι-ρομαντικοί/-Αριστεροί, διότι επιθυμούσαν διακαώς να δουν Αριστερή κυβέρνηση στην ... εξουσία! Μέχρι εδώ ... καλά!

Όμως ...

... τώρα αρχίζουν τα δύσκολα!

Η “Αριστερά” του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να “διαχειριστεί” το κρατικό ξεχαρβάλωμα και συγχρόνως να επαναπροσδιορίσει την Ευρωπαϊκή ταυτότητα της Ελλάδας με ... προαπαιτούμενα! Προαπαιτούμενα μνημονίων, μεσοπρόθεσμων, αποπληρωμής κρατικών ομολόγων, διαπλοκής, λίστες διαφυγόντων καταθέσεων και ... μαύρων κερδών, επανακαθορισμό κρατικής περιουσίας, το ρόλο του ΤΑΙΠΕΔ, κ.α. Και όλ' αυτά σε, σχετικά, σύντομο χρονικό διάστημα!

Διότι ο κόσμος μπορεί να συγχώρεσε τα τόσα χρόνια ασύδοτης ρεμούλας και κοροϊδίας της ΔΕΞΙΑΣ (λειτούργησε με τη λογική: “εεε! δε τους ξέρεις αυτούς μωρέ! Έτσι ήταν πάντα! Τώρα θαλλάξουν;”) αλλά δε θα περιμένει ούτε λεπτό καθυστέρηση σε αλλαγές για τις οποίες δεσμεύτηκε η “Αριστερά” του ΣΥΡΙΖΑ (Θεσσαλονίκη, 20/01/15):

Αλλαγή της Ευρωπαϊκής μας πορείας,

Εγγύηση καταθέσεων-συντάξεων-αγροτικών επιδοτήσεων,

Τέλος πλειστηριασμών 1ης κατοικίας,

Δίκαιη φορολογία-κατάργηση του ΕΝΦΙΑ/αντικατάστασή του με Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας,

Τέλος στην διαπλοκή και στο μαύρο πολιτικό χρήμα,

Αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης (σίτιση, ρεύμα, νερό, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ανεργία, υπερχρεωμένα νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις).

Η αντιστροφή του ... λαϊκού προγράμματος “αξιοπρέπειας” λοιπόν για τον ΣΥΡΙΖΑ αρχίζει ΤΩΡΑ. Όχι αύριο.

Η συνέχεια είναι πιο ... επώδυνη! Και αν δεν έχεις “συνέχεια” δεν εκπροσωπείς τις λαϊκές μάζες, οι οποίες τάχιστα θα κατέβουν απ’ το ... τραίνο! Και φλερτάρεις επικίνδυνα με την τρομακτική πιθανότητα (!) να πάρεις τη θέση του συστήματος μέσα στο σύστημα που, μέχρι πρότινος, ξόρκιζες!

Τι προθέσεις υπάρχουν για την ξεπουλημένη Δημόσια περιουσία; Πόσο και πως προτίθεται ο ΣΥΡΙΖΑ να ... “πειράξει” (και όχι να ... σκουντήσει!) το μεγάλο κεφάλαιο; Πόσο ... “μαγκιά” θα επιδείξει στις συνομιλίες διευθέτησης του χρέους (Τους), καθώς δε μιλάει για “διαγραφή”; Θα θυμηθεί τη δήλωση που είχε κάνει το Δεκέμβρη του '11 (στην εκπομπή της Στάη): “ε! δεν είναι και φετίχ μας το Ευρώ!” ή θα ζητήσει τη βοήθεια του ... κοινού (στη συγκεκριμένη περίπτωση του ... Αμερικάνικου! Εξ ου και η βολτίτσα στη “δεξαμενή σκέψης” το '14). Θα αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση στη ρίζα της ή απλά θα την ... ελαφρύνει; Τι θα κάνει με την ΕΡΤ; Πως θα “μαζέψει” τα ... σκορπισμένα κομμάτια της Παιδείας και της Υγείας;

... Και τα “δύσκολα” συνεχίζονται. Για την Αριστερά!

Ενδεχόμενο αποτυχίας («Θού, Κύριε, φυλακήν τω στόματί μου και θύραν περιοχής περί τά χείλη μου») του προγράμματος ΣΥΡΙΖΑ θα δρομολογήσει καταιγίδα εξελίξεων!

Την αποτυχία θα την ... “φεσωθεί” η Αριστερά! Η κομμουνιστική Αριστερά και οι ηγεσίες τους! Θα “κάτσουν” οι λαϊκές κινηματικές διαδικασίες (μέχρι να επαναπροσδιορίσουν τον ... βηματισμό τους) και το έδαφος θάνατι “ελεύθερο” σε όλα τα ακροδεξιά και δεξιά μορφώματα να ... κάνουν παιχνίδι! Θα αποδειχθεί, για άλλη μια φορά (:), πόσο μπροστά είναι ο αντίπαλος! Και μάλιστα, ενδεχομένως, ακόμα κι αυτό το πολιτικό ... διάλειμμα νίκης (!) του ΣΥΡΙΖΑ ν’ αποδειχτεί ως ... “μαξιλαράκι” για τη Δεξιά! Για νέες, ταξικές ολομέτωπες επιθέσεις σε λαϊκές κατακτήσεις υπέρ των ταξικών Τους συμφερόντων. Μέχρι όμως να ... αναδιπλωθούμε θα μας έχουν πάρει και τα ... σόβρακα!

Σε αυτή την κομβική συγκυρία πρέπει να φανούμε άξιοι των περιστάσεων! Να αναδείξουμε την ανάγκη δημιουργίας μετώπου αυθεντικής και μαχόμενης Αριστεράς κι όχι ... γεννόσημης! Χωρίς να κρατάμε στο χέρι ... αριστερόμετρα και “πήχεις” οριοθέτησης αδιέξοδης αυτοεπιβεβαίωσης, ιδεολογικών εμμονών (!) πρέπει δυναμικά και με απλά/κατανοητά λόγια να προετοιμάζουμε το λαό για μετωπικές πολιτικές ανατροπές! Πρέπει να εκμεταλευτούμε αυτό το μεσοδιάστημα της μεταΣαμαροΒενιζελικής εποχής (... ως, μιντιακά, πιο “ελεύθερο”!) και να στείλουμε σε όλη την Ελλάδα (μέσω και της ΕΡΤopen) μηνύματα “αυτοπεποίθησης”, επιχειρήματα συστημικής ανατροπής εντός Ελλάδας κι εκτός ΕΕ αλλά και απλές “οδηγίες προς ... ναυτιλο(επαναστατη)μένους” για την μεταΕΕ εποχή! Ν’ αρχίσουμε με τα ... βασικά:

Μάθημα πρώτο: Όταν λέμε “έξω απ’ την Ευρώπη” εννοούμε ΕΞΩ από την οικονομική Ευρωπαϊκή ολιγαρχία που ληστεύει το μόχθο 300.000.000+ εργαζομένων και όχι την γεωγραφική μας θέση!

Μάθημα Δεύτερο: Όταν λέμε “έξω απ’ το ΝΑΤΟ” εννοούμε ΕΞΩ από την Βορειοατλαντική λυκοσυμμαχία που εγγυάται τα στρατιωτικοοικονομικά συμφέροντα Τους και όχι την αποτροπή της ένοπλης επίθεσης εναντίον κάποιας χώρας-μέλους από άλλη χώρα-μέλος όπως, επί παραδείγματι, της Κύπρου!

Μάθημα Τρίτο: Όταν ένας πολιτικός φορέας, όπως η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., προσκαλεί σε συντονισμό αγώνα κομματικών σχημάτων, σωματείων, φορέων, συλλογικοτήτων και επιτροπών πολιτών σε κινηματική παρουσία και Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση δείχνει την “ενεργή” αγωνία του για ν’ ανοίξει ένας άλλος δρόμος στην ελληνική κοινωνία που θα βάζει μπροστά τα συμφέροντα της εργαζόμενης πλειοψηφίας και της ενεργής νεολαίας. Αυτή η προσπάθεια έχει αφετηρία αρχών και βάσεις του αναγκαίου πολιτικού περιεχομένου. Δεν διαλέγει την πολιτική του ανάλογα με το σύμμαχο, ανάλογα με ποιον ... «πάει» και ποιον «απορρίπτει» εκ των προτέρων. Δεν είναι προεκλογική προσπάθεια-πυροτέχνημα. Και αυτή η προσπάθεια πρέπει νάχει συνέχεια.

Η Αριστερά δεν εκβιάζεται και δεν εκβιάζει!

Ο Λένιν είχε πει: “Η εντιμότητα στην πολιτική είναι αποτέλεσμα της δύναμης, ενώ η υποκρισία αποτέλεσμα της αδυναμίας”. Η αντικαπιταλιστική-κομμουνιστική Αριστερά έχει τη δύναμη να προτείνει

λύσεις που θα πρέπει νάναι έτοιμη να πραγματοποιήσει. Η αριστερή πολιτική συγκρούεται με τα συμφέροντα, την εργοδοσία και τους φασιστικούς θύλακες στο κράτος, αλλάζοντας τα πράγματα. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα ... πράγματα την αλλάζουν! Γιατί αυτή η πολιτική δεν είναι αριστερή.

Από σήμερα λοιπόν λέμε: “κοντός ψαλμός αλληλούια”.

Ο λαός “εντέλει” για δομικές αλλαγές και ανατροπές!

Δεν θα συγχωρέσει κανένα ... πισωγύρισμα ή ... προσωρινό ανάχωμα!

Ο λαός αλλάζει σελίδα και απαιτεί τα ... “οφειλόμενα” πίσω!