

Τα σκαλάκια της «Ευαγγελίστριας» προς την μεριά της πλατείας ...



Εδώ και πολλά χρόνια, ένα από τα προσφιλή σημεία συνάντησης της Περιστεριώτικης νεολαίας ...

Γενιές ολόκληρες άφραγκων πιτσιρικάδων έχουν καθίσει εδώ τα βράδια να κάνουν παρέιτσα και να πιουν και κανέναν καφέ στο πλαστικό, ή καμία μπύρα με σουβλάκι στο χέρι, όταν το «ταμείον είναι μείον» και το χαρτζιλίκι δεν φτάνει για τραπεζοκάθισμα ...

Προφανώς όμως τώρα τελευταία, κάποιοι «αγιότατοι» εγκέφαλοι (του ναού ; της μητρόπολης; ) μάλλον ενοχλήθηκαν ή σκανδαλίστηκαν απότομα, μετά από ... 50 χρόνια χρήσης του χώρου. Άκουσον άκουσον ! Να κάθεται νεολαία στα σκαλιά της εκκλησίας ... και για αυτό φρόντισαν να ΚΑΓΚΕΛΟΦΡΑΞΟΥΝ τον χώρο. Μάλιστα, σε ένδειξη απέραντης «χριστιανικής αγάπης» όπως οι ίδιοι την εννοούν, ΕΞΟΠΛΙΣΑΝ την περιφραξη με ΜΥΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΛΟΓΧΕΣ !

Μέχρι τώρα ξέραμε πως το Παλαιοχριστιανικό σύμβολο του Ρόδου το είχαν καπηλευτεί οι φεουδάρχες του Μεσαίωνα για σύμβολο των οίκων τους. Τους ξεπέρασαν όμως οι υπεύθυνοι του ναού της «Ευαγγελίστριας» εν έτει 2014 μ.Χ., μετατρέποντάς το σε ...αιχμηρή λόγχη περίφραξης αποτροπής !

Αλήθεια, κύριοι αγιότατοι, αν κάποιο μικρό παιδάκι, απ τα εκατοντάδες που παίζουν καθημερινά στην πλατεία, πάει να σκαρφαλώσει και ΚΑΡΦΩΘΕΙ στις «λόγχες» σας, μετά τι θα πείτε ; «θέλημα Θεού» ;;;

Κι ο Δήμος ; κι η Αστυνομία ; Μάλλον ΑΣΤΕΙΕΥΕΤΑΙ όποιος βάζει τέτοια ερωτήματα ... εδώ πριν λίγες βδομάδες, μετά από κάλεσμα των κατοίκων, συνεργείο του Δήμου πήγε να κάνει το αυτονόητο: να περιποιηθεί το λιγοστό πράσινο πίσω απ τον ναό του Αγίου Αντωνίου, και μόλις διαμαρτυρήθηκε εκεί κάποιος ρασοφόρος (γιατί ; ) ΤΟ ΕΒΑΛΑΝ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΚΙ ΑΚΟΜΑ ΤΡΕΧΟΥΝ ...

Ουαί υμίν, Φαρισαίοι υποκριταί, που έλεγε κι ο Ιησούς ...

[leftmove.wordpress.com](http://leftmove.wordpress.com)