

ΑΝΤΑΡΣΥΑ Χαλκιδικής: ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟ ΘΕΑΤΕΣ



Σαν να μην πέρασε μία μέρα. Την Κυριακή (15/02) πραγματοποιήθηκε ακόμη μία πορεία ενάντια στην εξόρυξη χρυσού στις Σκουριές. Η πρώτη μετά την αλλαγή της κυβέρνησης. Η πορεία είχε ανακοινωθεί πολλές μέρες νωρίτερα και είχε πολύ καλή προσέλευση. Αγωνιστές από κάθε γωνιά της Χαλκιδικής, ένωσαν τις δυνάμεις τους με αλληλέγγυους από όλη την Ελλάδα. Ξεπέρασαν τα εμπόδια που τέθηκαν στο κίνημα από τις εκλογές μέχρι σήμερα και βρέθηκαν στο βασικό πεδίο αγώνα. Στον Κάκαβο, στις Σκουριές. Αγνόησαν όλους αυτούς που υποστήριζαν ότι δεν πρέπει να γίνει πορεία επειδή η κυβέρνηση θέλει να κλείσει τα μεταλλεία. Δεν τρομοκρατήθηκαν από τις «κραυγές αγωνίας» όλων αυτών που προδίκαζαν μία κατάληξη εμφυλιακή. Δεν πτοήθηκαν από την ανήθικη –για ακόμη μία φορά– στάση της εταιρείας που έβαλε τους εργαζόμενους μπροστά, ώστε να απορροφήσουν τα «χτυπήματα» του κινήματος.

Η Eldorado και ο Μπόμπολας αποφάσισαν να εκβιάσουν τους αγωνιστές του κινήματος πραγματοποιώντας αντισυγκέντρωση στο εργοτάξιο της εταιρείας, βάζοντας με αυτόν τον τρόπο ένα ψεύτικο δίπολο στην κοινωνία. Με τους εργαζόμενους ή με το κίνημα. Η απάντηση είναι σαφέστατη και δίνεται χρόνια τώρα από το ίδιο το κίνημα. **«Σε καμία περίπτωση η προγραμματισμένη πορεία μας στο βουνό, εκεί όπου δίνουμε εδώ και καιρό τους αγώνες μας δεν έχει στόχο να στραφεί εναντίον των εργαζόμενων. Εχθρός μας είναι το μολυσμένο νερό, οι λίμνες τοξικών αποβλήτων, η καταστροφή του βουνού, τα άνομα συμφέροντα των πολυεθνικών, η διαπλοκή, η βία και η καταστολή».** Αυτό δήλωσαν οι Επιτροπές για την πορεία και αυτό αποδεικνύουν κάθε μέρα, εδώ και 9 χρόνια. Πόσο πιο καθαρά να το πει κανείς άραγε;

Το κίνημα, όμως, δεν ήρθε αντιμέτωπο μόνο με την Eldorado. Αντιμέτωπισε άλλο ένα γνώριμο σκηνικό με τους κρατικούς μηχανισμούς καταστολής. Κλούβες των ΜΑΤ και πάνοπλες διμοιρίες, κόντρα σε κάθε υπόσχεση της νέας συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ήταν εκεί για να σταματήσουν την προγραμματισμένη πορεία και να δράσουν για ακόμη μία φορά ως ιδιωτική ασφάλεια του Μπόμπολα. Στον αντίποδα, δεν «ενόχλησαν» καθόλου την αντισυγκέντρωση που οργάνωσε η εταιρεία μαζί με τα εργοδοτικά σωματεία. Παρά τις μεγαλοστομίες του υπουργού για εκκένωση του εργοταξίου και συνέχιση της πορείας, παρά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για αστυνομικούς χωρίς δακρυγόνα, άοπλους και «φιλειρηνικούς» αυτό που αντικρίσαμε την Κυριακή ήταν μία επανάληψη όσων ζούσαμε και πριν τις εκλογές. Με μία τεράστια διαφορά. Ακόμα και με τη λαομίσητη κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου, η πορεία δε σταματούσε στους δρόμους αλλά προχωρούσε στο βουνό. Ο «Φίλος του πολίτη» όπως μας καθησύχαζαν οι νέοι κυβερνητικοί άρχοντες παρέμεινε «Φίλος του Μπόμπολα» με σκοπό να σταματήσει κάθε απαίτηση, κάθε διεκδίκηση. Η “ελεγχόμενη δημοκρατία” που θέλει η κυβέρνηση να προωθήσει δεν αποπνέει κλίμα ελευθερίας, δεν θυμίζει κλίμα αριστερής στροφής...

- **Δεν αναθέτουμε σε κανένα τη σωτηρία του τόπου μας**
- **Το δίκιο δεν ποινικοποιείται. Οι αγωνιστές δεν τρομοκρατούνται.**
- **Άμεση απόσυρση των κατηγοριών**
- **Άμεση παύση των εργασιών στις Σκουριές - Αποχαρακτηρισμός και αποκατάσταση της περιοχής**
- **Όχι στον τοπικό εμφύλιο που προωθεί η εταιρεία**
- **Να φύγει η εταιρεία και να μην έρθει άλλη. Εθνικοποίηση - κοινωνικοποίηση του ορυκτού πλούτου.**

Υπάρχει άλλος δρόμος πέρα από το μονόδρομο της κερδοφορίας των πολυεθνικών: Σχεδιασμός της τοπικής οικονομίας με βάση τις κοινωνικές ανάγκες, με λαϊκές συνελεύσεις και ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Κανένας άνεργος, ο λαός αφέντης στον τόπο του !