

ΤΑ ΑΝΤΙΛΑΪΚΑ-ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΛΗΛΑΤΟΥΝ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η κυβέρνηση δια στόματος του Υπουργού Εσωτερικών Ν. Βούτση ξεκαθάρισε ότι μέχρι τον Ιούνιο **οι δήμοι δεν έχουν να περιμένουν καμιά αύξηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ)**, λόγω «της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας και της αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης και το μόνο που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση για να βοηθήσει τα οικονομικά των δήμων είναι να εντάξει τις οφειλές προς τους Δήμους στη ρύθμιση των 100 δόσεων».

Ωστόσο, συνεχίζουν να υπάρχουν τροφεία στους παιδικούς σταθμούς, ψηλά δημοτικά τέλη, χαμηλής ποιότητας υπηρεσίες καθαριότητας και πρόνοιας, ακριβή πρόσβαση σε δομές αθλητισμού και πολιτισμού, μειωμένες έως μηδενικές δαπάνες για συντήρηση σχολείων, δημόσιων χώρων, περιβάλλοντος.

Παράλληλα, ο Υπουργός Οικονομίας Γ. Σταθάκης στη συνάντηση με την ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας) ανακοίνωσε ότι **οι επιχορηγήσεις στους δήμους για επενδύσεις (ΣΑΤΑ)** από 1,07 δισ. ευρώ το 2009, **προβλέπεται να μειωθούν** στα 130 εκ. ευρώ το 2015 και ότι το πολυδιαφημισμένο ΕΣΠΑ 2014-2020, που αποτελεί πλέον τη βασική χρηματοδοτική πηγή για την πραγματοποίηση επενδύσεων, δεν περιλαμβάνει Επενδυτικό Πρόγραμμα με δικαιούχους τους δήμους. Όλα τα προγράμματα έχουν μειωμένους πόρους, κατά 60% και 75% σε σχέση με το 2007-2013 και το μόνο που έχει αύξηση είναι το «Πρόγραμμα για την ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας» (!!!).

Και πώς να μη συμβαίνουν αυτά, όταν **οι προτεραιότητες** που χαραχτήκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση Ν.Δ.- ΠΑΣΟΚ ήταν αυτές και ακολουθούνται και από τη νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, προκειμένου να δίνονται στους δανειστές οι δόσεις εξόφλησης των δανείων, που μόνο για το **Μάρτη** του 2015 και μόνο για **το Δ.Ν.Τ. ήταν 1,7 δισ. €**. Και να λάβουμε υπόψη ότι για το ίδιο διάστημα (Μάρτη) οι συνολικές υποχρεώσεις **προς τους δανειστές ήταν 7,27 δισ. €** και το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών των **Υπουργείων Υγείας και Παιδείας για μισθούς, συντάξεις, τη λειτουργία των νοσοκομείων και της εκπαίδευσης ήταν μόνο 0,7 δισ. €**. Αυτές είναι οι προτεραιότητες που έχει επίσης το ΠΑΣΟΚ, το Ποτάμι, η ΔΗΜΑΡ, το ΚΙΔΗΣΟ και βέβαια οι τραπεζίτες και όλο το κεφάλαιο και για αυτές μας κάνουν καθημερινή πλύση εγκεφάλου τα παπαγαλάκια των ΜΜΕ να πληρωθούν, για «να μην έρθει η καταστροφή». Όμως, αυτές οι προτεραιότητες έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τη ζωή μας, τις ανάγκες της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, εξαπλώνουν τη φτώχεια, την ανεργία, την καταστροφή για τους εργαζόμενους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα.

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

Αλλά και οι προσανατολισμοί των δημοτικών αρχών ακολουθούν την πεπατημένη.

Στο δήμο Βύρωνα, η νέα δημοτική αρχή, που μιλά στο όνομα της αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ), ακολουθεί το θεσμικό, διαχειριστικό της υπάρχουσας κατάστασης δρόμο. Πέρα από όσα έχουμε περιγράψει σε προηγούμενες ανακοινώσεις μας (τοποθέτηση ηλεκτρονικών παρκομέτρων παράσταση σε δικαστήριο για να μη δοθούν τα χρωστούμενα στους εργαζόμενους κ.α.) στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε την **αναχρηματοδότηση των προηγούμενων δανείων** (στα πρότυπα του κεντρικού κράτους) με επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής, που καθιστά το δήμο όμηρο των τραπεζών. Μια πολιτική αδιέξοδη

που μεγαλώνει το χρέος και την αδυναμία αποπληρωμής του από το δήμο, και καταλήγει να χρεώνει στους κατοίκους αύξηση των δημοτικών φόρων και στην ιδιωτικοποίηση των δημόσιων χώρων. Όπως, χαρακτηριστικά αναφέρεται στο πρόγραμμα αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας του δήμου στόχος του είναι «άμεσα μέτρα αύξησης ιδίων εσόδων του δήμου» και **«αύξηση εσόδων από εκμετάλλευση δημοτικής περιουσίας με σύσταση Γραφείου Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας (δηλαδή τοπικό-δημοτικό ΤΑΙΠΕΔ !!)**.

Ενώ, από τη δημοτική αρχή έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για να ενταχτεί το πρόγραμμα **ανακύκλωσης των απορριμμάτων στο σχεδιασμό ιδιωτικής εταιρείας.**

Επίσης, συνεχίζεται η περιφρόνηση των **θεμάτων που φέρνουν οι κάτοικοι προς το δήμο** και κατά παρέκκλιση των υποχρεώσεων της **δεν φέρνει τα θέματα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.**

Παράλληλα, δεν είναι καλά τα μαντάτα και για τη στάση της στα εργασιακά. Εφαρμόζει με διάφορες δικαιολογίες και μορφές την πολιτική της επέκτασης και εδραίωσης των ελαστικών, προσωρινών εργασιακών σχέσεων, που η Ε.Ε. και οι εργοδότες θέλουν να γίνει καθεστώς για να δρουν ασύδοτα και βέβαια η νέα κυβέρνηση δεν αμφισβητεί. Οι μορφές είναι πολλές:

Α. Οι ανάγκες για **προσωπικό**, ώστε να λειτουργήσει το **Κολυμβητήριο**, αποφάσισαν να καλυφτούν με προσωπικό που θα είναι προσωρινό και θα **αμείβεται** από τα έσοδα του κολυμβητηρίου, δηλαδή τις συνδρομές των αθλούμενων, αν και όσο υπάρχουν και φτάνουν (**ανταποδοτικά** το λένε).

Β. Τα **κενά για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών** (το προσωπικό τα 3 τελευταία χρόνια μειώθηκε κατά 19 Νηπιαγωγούς, Βρεφονηπιοκόμους, Παιδοκόμους, 5 υπαλλήλους καθαριότητας και 1 μάγειρα και έμειναν έξω από τους σταθμούς και φέτος 120 παιδιά) ζητείται να καλυφτούν με προσλήψεις **ορισμένου χρόνου** (άγνωστο πόσου) 4 εργαζόμενων της α' κατηγορίας και 1 της δεύτερης και να ανανεωθούν συμβάσεις εργαζομένων πάλι για περιορισμένο χρόνο για 17 εργαζόμενους της πρώτης κατηγορίας και 4 της δεύτερης.

Γ. Σύμφωνα και με τις καταγγελίες του σωματείου χρησιμοποιήθηκε εργαζόμενοι με **μαύρη-αδήλωτη-ανασφάλιστη εργασία στο μαρμαρογλυφείο** του δήμου και μόνο μετά από τις καταγγελίες δεσμεύτηκαν ότι δεν θα επαναληφθεί.

Δ. Θέλουν να φέρουν στο δήμο Βύρωνα **87 εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα** για περιορισμένο χρόνο 5 μηνών, με προγράμματα που τους χαρακτηρίζουν «ωφελούμενους», υλοποιώντας τον προγραμματισμό της δημοτικής αρχής Χαρδαλιά. Η πραγματικότητα που έχει καταγγελθεί όχι μόνο από το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, αλλά και από το Συνήγορο του Πολίτη είναι ότι αυτοί οι εργαζόμενοι που με την ανεργία στα ύψη έχουν μεγάλη ανάγκη για δουλειά, αποτελούν αντικείμενα άγριας εκμετάλλευσης με χαμηλούς μισθούς, χωρίς δικαίωμα να αρρωστήσουν ούτε μια μέρα, χωρίς επίδομα ασθενείας, χωρίς εφαρμογή των διατάξεων περί προστασίας της μητρότητας και δικαίωμα λήψης κανονικής άδειας, κ.α..

Ε. Στον ΟΠΑΔΒ (Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βύρωνα), την Παρασκευή 27/3 **απέσυραν** τα δύο θέματα που οι ίδιοι κατέθεσαν και αφορούσαν **τη στήριξη στη δίκαιη προσφυγή** 10 εργαζόμενων του νομικού προσώπου για το επίδομα των 176 ευρώ με πρόσχημα ότι χρειάζονται καλύτερη ενημέρωση (!), και αρνήθηκαν να υποβάλουν υπόμνημα προς το δικαστήριο υπέρ του αιτήματος των εργαζόμενων στην προθεσμία των 3 επόμενων ημερών. Στα λόγια βέβαια στήριζαν το αίτημα των εργαζομένων. Στην πράξη η Στάση Βύρωνα και όλες οι παρατάξεις που ήταν παρούσες, με εξαίρεση την Αριστερή Παρέμβαση και τον εκπρόσωπο των εργαζόμενων που έκανε λόγο για υπεκφυγή, υιοθέτησαν την πρόταση του εκπροσώπου της παράταξης Χαρδαλιά για συμμόρφωση με τον Καλλικράτη και αποφυγή ευθυνών. Όπως είχαν κάνει με το γάλα των εργαζόμενων πριν λίγο καιρό.

Έχουν περάσει 6 μήνες από την ανάληψη καθηκόντων στο δήμο Βύρωνα. Δυστυχώς, η παράταξη της

Στάσης Βύρωνα δεν έχει διαφοροποιηθεί με την πολιτική της από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Το προηγούμενο διάστημα μας έλεγαν ότι χρειάζονται χρόνο και χρήματα και ότι πρέπει να έρθει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσουν να αλλάξουν τα πράγματα. Τώρα τι έχουν να μας πουν; Δήμος, περιφέρεια Αττικής και κυβέρνηση είναι ΣΥΡΙΖΑ, όμως οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι του Βύρωνα δεν έχουμε δει να ακολουθείται δρόμος για λύση στα προβλήματά μας και βελτίωση στη ζωή μας.

Επανέρχεται αυτό που θέταμε ως αναγκαιότητα και την προηγούμενη περίοδο.

Οι κάτοικοι για να γλυτώσουμε από τη φτώχεια και την εξαθλίωση μόνος δρόμος είναι να οργανωθούμε και με συλλογικό ανεξάρτητο αγώνα να διεκδικήσουμε την ικανοποίηση των αναγκών μας και τη λύση των προβλημάτων μας, κόντρα στα οικονομικά συμφέροντα των ισχυρών του χρήματος, στην Ε.Ε., στο Δ.Ν.Τ., στις κυβερνήσεις και τις δημοτικές αρχές που διαχειρίζονται και εφαρμόζουν αυτές τις πολιτικές. Όχι στην ανάθεση και την αναμονή. Με τη δραστηριοποίησή μας σε συλλογικές αγώνες και αλληλεγγύης να δραστηριοποιηθούμε για να διεκδικήσουμε την καλύτερευση της ζωής μας και της πόλης μας.

Οι ανάγκες μας είναι πιο πάνω από τα χρέη τους και οι ζωές μας μετρούν πιο πολύ από τα κέρδη τους. Να πάρουμε στα χέρια μας τις ζωές μας.

Το χρέος δεν το δημιουργήσαμε εμείς, δεν το καρπωθήκαμε, δεν το αναγνωρίζουμε και δεν μπορούμε να το πληρώσουμε. Απαιτούμε τη μονομερή διαγραφή του και την εθνικοποίηση των τραπεζών και όλων των βασικών τομέων παραγωγής, ενέργειας, νερού, φαρμάκων, τροφίμων, κ.α. Την κρίση να πληρώσει το κεφάλαιο.

aristeriparemvasivyrona.blogspot.gr