



## **ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ Ο,ΤΙ ΕΜΕΙΝΕ ΖΩΝΤΑΝΟ ΣΤΗ ΔΑΔΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ**

### **Αριστερή Αντικαπιταλιστική Παρέμβαση-ΑΝΤΑΡΣΙΑ στην ΑΜΘ**

Η εγκληματική κυβέρνηση της ΝΔ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης θέλουν να ολοκληρώσουν την καταστροφή που άφησε η μεγαλύτερη πυρκαγιά που γνώρισε τις τελευταίες δεκαετίες Ελλάδα και όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια πυρκαγιά που η έκταση, εξέλιξη και διάρκεια που πήρε, οφείλονταν στην σχεδιασμένη διάλυση κάθε δομής πυροπροστασίας, πρόληψης, αλλά και πυρόσβεσης.

Το δάσος της Δαδιάς κάηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μάλιστα, καθώς αυτός ο περιβαλλοντικός θησαυρός του τόπου μας έχει εγκαταλειφθεί και αφεθεί χωρίς προστασία. **20 μόλις μέρες μετά την πυρκαγιά, η κυβέρνηση αδειοδοτεί δύο αιολικά έργα στα καμένα του Έβρου και μάλιστα μέσα σε περιοχή NATURA, με ειδική προστασία για τον Μαυρόγυπα!** Τις άδειες υπέγραψε και η διορισμένη από την κυβέρνηση Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης (ΑΔΜ-Θ), ενώ η περιφερειακή διοίκηση και η πλειοψηφία των παρατάξεων που διεκδικούν να εκλεγούν σε αυτήν συμφωνούν με την πολιτική της “πράσινης ανάπτυξης” που καταστρέφει δάση και βουνά σε όλη την Ελλάδα.

Για άλλη μια φορά εξυπηρετούν τα συμφέροντα μεγάλων εταιριών που δεν διστάζουν να μετρούν κέρδη πάνω στα καμένα δάση. Κυβέρνηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση αγνόησαν και την τεκμηριωμένη αρνητική γνωμοδότηση του ΟΦΥΠΕΚΑ (Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής) – Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς, ο οποίος καταγγέλλει και ότι αυτή η έκδοση άδειας είναι κρίκος μίας ανησυχητικά αυξανόμενης αλυσίδας αδειοδοτήσεων, κυρίως έργων ΑΠΕ, που λαμβάνουν χώρα ενώ υπάρχει αρνητική γνωμοδότηση του ΟΦΥΠΕΚΑ που είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια της δέουσας εκτίμησης των επιπτώσεων των έργων στις περιοχές NATURA. Ενδεικτικά αναφέρονται κι άλλες περιπτώσεις αδειών που εκδόθηκαν αυτό το καλοκαίρι με αρνητικές γνωμοδοτήσεις από τον ΟΦΥΠΕΚΑ, μεταξύ των οποίων και άλλων 3 στην Περιφέρεια ΑΜΘ, στην οροσειρά της Ροδόπης και τον Έβρο.

**Η Αριστερή Αντικαπιταλιστική Παρέμβαση-ΑΝΤΑΡΣΙΑ στην ΑΜΘ δηλώνει την αντίθεση της, όχι μόνο στη συγκεκριμένη αδειοδότηση, αλλά και σε κάθε σχεδιασμό δημιουργίας αιολικών πάρκων που καταστρέφουν χλωρίδα, πανίδα, αρχαιολογικές θέσεις, παραδοσιακά μονοπάτια.** Οι ανεμογεννήτριες αποδεδειγμένα σκοτώνουν κατά μέσο όρο χιλιάδες πουλιά ετησίως. Επιπλέον οι υποσταθμοί και οι γραμμές μεταφοράς θα εξαφανίσουν το κάλλος των φυσικών τοπίων που θα μετατραπούν σε βιομηχανικές ζώνες παραγωγής αιολικής ενέργειας. Καταστρέφεται παράλληλα το δάσος από διαμορφώσεις και διανοίξεις δρόμων, ενώ μια ανεμογεννήτρια διακρίνεται από απόσταση 40 χιλιομέτρων μιας και το ύψος της ξεκινά από 65 μέτρα και μπορεί να φτάσει έως και τα 105 μέτρα. Το συνολικό βάρος της κάθε ανεμογεννήτριας μπορεί να φτάσει και τους 383 τόνους και για κάθε πυλώνα χρειάζεται να πέσουν 500 περίπου κυβικά μέτρα μπετόν.

**Οι εγκαταστάσεις εξυπηρετούν τα ευκαιριακά συμφέροντα των επιχειρηματιών της αιολικής ενέργειας που αξιοποιούν τα κονδύλια της ΕΕ για να φυτέψουν αυτά τα τέρατα που έχουν και μικρό κύκλο ζωής, με αποτέλεσμα να σαπίζουν στη συνέχεια μέσα σε περιοχές δάσους. Τα αιολικά πάρκα δεν έχουν όμως και καμιά ωφέλεια καθώς ακόμα και αν τοποθετηθούν 25.000 ανεμογεννήτριες οι ρύποι σε διοξείδιο του άνθρακα και διοξείδιο του θείου θα παραμείνουν κατά 99,93%, ενώ η τιμή του ρεύματος που παράγεται από την αιολική ενέργεια, και που φτάνει στο τελικό αποδέκτη, δηλαδή τον καταναλωτή, όχι μόνο δεν είναι μειωμένη, αλλά αυξάνεται από 130% έως 400%, σε σχέση με τις τιμές της συμβατικής ενέργειας. Για την τοπική κοινωνία, δεν δημιουργούνται τα ούτε θέσεις εργασίας καθώς τα αιολικά πάρκα έχουν μόνιμους υπαλλήλους που μετριοούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού.**

Καλούμε τον λαό της περιοχής και όλης της περιφέρειας σε μάχη για την υπεράσπιση του περιβάλλοντος, ενάντια στην εγκληματική εκμετάλλευσή του και στην λεηλασία της φύσης από το κεφάλαιο, ενάντια στην καταστροφή βουνών στο όνομα της «πράσινης μετάβασης». **Μόνο ο οργανωμένος αγωνιζόμενος λαός σώζει το περιβάλλον. Η γη μας έχει ακόμα ένα μοναδικό περιβαλλοντικό πλούτο που πρέπει να αποκατασταθεί και να σωθεί.**

Απέναντι στην καταστροφή που γνώρισε ο τόπος αλλά και σε μια διαρκή περιβαλλοντοκτόνα πολιτική μπορεί να αντιπαρατεθεί μόνο μια πολιτική που έχει στη βάση της τη δυνατότητα της αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου-φύσης.

**Απόλυτη προστασία της φύσης, των δασών, της θάλασσας και των ακτών, του υπέργειου και υπόγειου υδατικού πλούτου από τους «επενδυτές».**

**Έξω από τους Εθνικούς Δρυμούς και τις περιοχές Natura οι οικονομικές δραστηριότητες του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα (βιομηχανίες, εξορύξεις, ΒΑΠΕ, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, κλπ)**

**Επέκταση του δικτύου των Εθνικών Δρυμών και οριστική θεσμοθέτηση ορίων και όρων προστασίας κάθε κατηγορίας οικοσυστήματος.**