

Αργυρώ Μπαντουβά



Πόσο χλιοειπωμένο, κλισέ, βαρετό... τραγικά βαρετό... βαρέθηκα μόνο που το έγραφα. Φαντάστηκα και τον Ευαγγελάτο να παίζει κουκουτσα μέσα από κάλπες...

Οι εκλογές είναι και Οκτώβρη. Ο Οκτώβρης δεν είναι ο μήνας μου. Οκτώβρη κάνεις γενική στο σπίτι, στρώνεις τα χαλιά και ετοιμάζεις για Χριστούγεννα.

Μ' αρέσουν τα Χριστούγεννα. Τα πολύχρωμα λαμπάκια που στολίζεται το Ηράκλειο μ' αρέσουν. Δεν τα βρίσκω κιτς. Ε, και να είναι δηλαδή τι πειράζει; Τα Χριστούγεννα πρέπει να είναι και λίγο κιτς. Τα άδεια μαγαζιά κάτω από τα πολύχρωμα λαμπάκια δεν αντέχω. Αυτά με θλίβουν όχι τα Χριστούγεννα. Τις άδειες βιτρίνες, τα «ενοικιάζεται» και «πωλείται» δεν αντέχω. Τους καταστηματαρχες που θα δώσουν στην ΔΕΗ τον τζίρο των Χριστουγέννων. Μην είσαι μίζερη αριστερή ρε, υπάρχουν οι λευκές νύχτες, μου είπε ο Νίκος. Καλό παιδί ο Νίκος δουλεύει στον τουρισμό 15ώρα και προσπαθεί να αποταμιεύσει για τον χειμώνα. Δεν έχει πέσει η αγοραστική δύναμη του Νίκου, χρόνο για ψώνια δεν είχε. Λευκές νύχτες είναι η λύση. Λες και θα μπορούσε οτιδήποτε άχρωμο να καταστεί λύση. Μόνο το όνομα, σου φέρνει μια παγωμάρα. Οι νύχτες πρέπει να είναι ζεστές και ο ουρανός έναστρος και συ να τον βλέπεις πίνοντας μια μπύρα αγκαλιά με το κορίτσι σου. Ναι! Αυτή είναι μια νύχτα για την οποία θα μπορούσε κανείς να παλέψει.

Τελευταία δεν αντέχω και αυτά τα εξελιγμένα θυροτηλέφωνα, ξέρεις αυτά που υποδηλώνουν ότι στο παρόν ακίνητο στεγάζεται airbnb. Πολλά τα airbnb, γέμισε το Ηράκλειο από δαύτα. Όπως γεμίζει και κάθε χρόνο από απελπισμένους φοιτητές που ψάχνουν για σπίτι, αλλά σπίτια δεν έχουμε εδώ, έχουμε airbnb. Έχουμε και ανάπτυξη βέβαια, δεν θα σκάσουμε για τους φοιτητές και τα άδεια καταστήματα. Ανάπτυξη με το κουτάλι, Φαλάσαρνα, Τοπλού εκεί να δεις ανάπτυξη, να την βλέπουν οι καμήλες στο Ντουμπάι και να μας φτύνουν. Δεν θα μπορείς να φτάσεις Φαλάσαρνα, μου είπε η Ελένη, θα είναι πανάκριβα, θα έχει διόδια... Ε, τώρα γίνεσαι εσύ μίζερη αριστερή ρε Ελενίτσα. Για την ανάπτυξη όλοι πρέπει κάτι να θυσιάσουμε. Κι εδώ που τα λέμε δεν πήγαινα και τόσο συχνά στα Φαλάσαρνα. Καλό παιδί η Ελένη αλλά από τότε που μπαينوβγαίνει με την μικρή της στην παιδοψυχιατρική του ΠΑΓΝΗ κάτι άλλαξε στο βλέμμα της. Δεν είναι λύπη, μου είπε μια μέρα, ενοχές είναι που την γέννησα σε μια χώρα που φέρεται στους ασθενείς της με μίσος.

Και τι σχέση έχουν όλα αυτά ρε με τις περιφερειακές εκλογές; με ρώτησε ο Μάνος. Καλό παιδί είσαι κι εσύ ρε Μάνο αλλά αν δεν έχεις καταλάβει ότι η περιφέρεια εφαρμόζει την κεντρική πολιτική στην τοπική κοινωνία είσαι πολύ απολιτικός ρε παιδάκι μου.

Τον Οκτώβρη θα πάω να ψηφίσω και ας μην είναι ο μήνας μου. Για όλα αυτά που δεν αντέχονται πια σ' αυτόν τον τόπο.

Μπαντουβά Αργυρώ, δασκάλα

Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος με την Ανυπότακτη Κρήτη - Αντικαπιταλιστική Αριστερή Παρέμβαση