



φωτό αρχείου

## Ανακοίνωση της ANΤΑΡΣΥΑ

12.8.2024

Για άλλη μια χρονιά η **Αττική**, αλλά και η **Εύβοια**, ο **Λαγκαδάς**, το **Ρέθυμνο**, καίγονται σαν αποτέλεσμα της κυβερνητικής επιλογής να διαλυθεί κάθε σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης. Το επιβεβαιώνει το γεγονός πως κάθε χρόνο επαναλαμβάνεται με τεράστιες καταστροφές η τραγωδία των καμένων δασών, καλλιεργήσιμης γης και κατοικημένων περιοχών. Μαζί με το δασικό πλούτο και το φυσικό περιβάλλον, κινδυνεύουν ζωές, αλλά και σπίτια, κρίσιμες υποδομές, όπως τα **νοσοκομεία Παίδων Πεντέλης και 414**. Την ίδια στιγμή καίγεται από τις 18 Ιούλη (!) το όρος **Όρβηλος** στις Σέρρες, όπως πριν το **Φαλακρό** στη Δράμα, με το «επιτελικό κράτος» απλά να διαπιστώνει ότι οι διαλυμένες υπηρεσίες δεν μπορούν να σβήσουν τη φωτιά.

**Απαιτείται άμεση, εδώ και τώρα, κινητοποίηση**, σήμερα για να σβήσει η φωτιά και αύριο για να αποκατασταθεί ό,τι καταστρέφεται και να αποζημιωθούν οι πληγέντες.

Η παρουσία του Μητσοτάκη που επιστρέφει από τις διακοπές στην Αθήνα είναι ένα **κακοστημένο θέατρο**. Έχει τη βασική ευθύνη με την κυβέρνησή του για την καταστροφή αυτών των ημερών.

Τι έκαναν μετά τις περσινές καταστροφικές πυρκαγιές; Άφησαν στη μοίρα τους τις διαλυμένες υπηρεσίες της πυροσβεστικής και τις υποδομές πυροπροστασίας, **χωρίς κανένα μέτρο πρόληψης κατά τη διάρκεια της χρονιάς, όπως διάνοιξη δασικών δρόμων, δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, καθαρισμού του δάσους, πρόσληψη μόνιμου και εκπαιδευμένου προσωπικού**.

Το βασικό μέτρο για την κυβέρνηση είναι η **εκκένωση**, για να μην χρεωθεί ανθρώπινα θύματα, για να ακολουθήσει η **απόδοση ευθυνών στους πληγέντες στο όνομα της «ατομικής ευθύνης»**, με την πατέντα των ακάθαρτων οικοπέδων και αγροτεμαχίων.

Αυτό γίνεται ώστε στη συνέχεια να παραδοθούν τα πάντα στα μεγάλα συμφέροντα είτε του κατασκευαστικού κεφαλαίου είτε της λεγόμενης «πράσινης οικονομίας» για ανεμογεννήτριες κ.ο.κ. Ό,τι δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο κερδοσκοπίας με ιδιωτικοποίηση και ξεπούλημα, απλά εγκαταλείπεται. **Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει ολοκληρώσει μια διαχρονική πολιτική που στηρίχτηκε από ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ-ακροδεξιά σε συνεργασία με την ΕΕ**. Στο όνομα του επιχειρηματικού κέρδους και της καπιταλιστικής ανάπτυξης ισοπεδώνουν τις κοινωνικές ανάγκες και παραδίνουν το φυσικό περιβάλλον

στην καταστροφή, πρώτα της πυρκαγιάς και μετά των εργασιών. Οι πυρκαγιές που καταστρέφουν την Αττική και τόσες άλλες περιοχές **δεν είναι φυσικό φαινόμενο**. Δεν θα υπήρχαν, αν η πυροπροστασία δεν είχε διαλυθεί.

Για την επόμενη μέρα **απαιτούνται μέτρα σε σύγκρουση με την κερδοσκοπική λογική του κεφαλαίου**, με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας και της περιβαλλοντικής προστασίας:

- **ολοκληρωμένη διαχείριση και συνολική προστασία των δασών**, με αύξηση του κρατικού προϋπολογισμού για έργα δασοπροστασίας.
- ανασυγκρότηση της **Δασικής Υπηρεσίας και Ενιαίο Φορέα Δασοπροστασίας-Δασοπυρόσβεσης**, χωριστά από την Πυροσβεστική, με αρμοδιότητα την προστασία του δάσους και τη δασοπυρόσβεση, στελεχωμένου με όλες τις επιστημονικές ειδικότητες που είναι απαραίτητες για τη φροντίδα των δασών, την πρόληψη και την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.
- Όχι στις ιδιωτικές αναδασώσεις ή όποια ιδιωτική διαχείριση στα δάση. **Έξω το ΤΑΙΠΕΔ από τα δάση**.
- Πρόληψη και πυροπροστασία, έργα συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου και των αντιπυρικών ζωνών, προσλήψεις προσωπικού και αγορά και εκσυγχρονισμός οχημάτων και μέσων πυρόσβεσης στον αναγκαίο αριθμό.
- Πλήρη και άμεση **αποζημίωση όλων των πληγέντων**, των καταστροφών σε αγροτική και ζωϊκή παραγωγή. Άμεση ενίσχυση από το κράτος για όσο διαρκούν οι συνέπειες των καταστροφών. Επέκταση των μέτρων στους πυρόπληκτους των προηγούμενων ετών.
- **Δαπάνες για την πυροπροστασία και τις κοινωνικές ανάγκες, όχι για την επιδότηση της «πράσινης βιομηχανίας» και τα αιματηρά πλεονάσματα και τους εξοπλισμούς**. Να σταματήσει το τσεκούρωμα στις δαπάνες για την πυροπροστασία στο όνομα της δημοσιονομικής “πειθαρχίας” και των περιορισμών της ΕΕ.
- **Καμία αλλαγή στη χρήση γης στις καμένες δασικές περιοχές**. Να προστατευθούν από τα επιχειρηματικά και εργολαβικά συμφέροντα και κάθε είδους καταπατητές. Προγράμματα αναδάσωσης όπου απαιτείται από το δημόσιο με κοινωνικό και εργατικό έλεγχο. **Να καταργηθεί ο περιβαλλοντοκτόνος νόμος Χατζηδάκη**.