



Αναδημοσιεύουμε την απάντηση του **#block_tee** ([εδώ](#)) στο γράμμα του πρύτανη του ΕΜΠ προς τους φοιτητές ([εδώ](#))

24 Οκτωβρίου 2019

Προς τους προπτυχιακούς φοιτητές του ΕΜΠ
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Φαίνεται ότι οι Μπογδάνοι και οι Αδωνο-γεωργιάδηδες κατέλαβαν θέσεις Πρυτάνεων και μάλιστα στο ΕΜΠ. Η επιχειρηματική διαπλοκή ήρθε να συναντήσει την παιδαγωγική ανεπάρκεια και την φρασεολογία καφενείου.

Στοιχείο των καιρών θα πει κανείς. Κατάντια για την πανεπιστημιακή ελίτ και τους «αρίστους» της Ελλάδας, αλλά αυτό είναι δικό τους πρόβλημα και όχι δικό μας.

Σε μια περίοδο που οι φοιτητές του ΕΜΠ πλημμυρίζουν τους δρόμους με τις διαδηλώσεις τους μπροστά στην κοινωνική ασφυξία που ζουν, μπροστά στην σκοτεινή προοπτική σπουδών χωρίς αντίκρισμα και ζωής χωρίς ελπίδα, το μακρύ χέρι του Κυβερνητικού Επιτρόπου κ. Μπουντουβή έρχεται να τους τραβήξει από το γιακά και να τους καθίσει με το ζόρι στο έδρανο.

Σαν συλλογικός εκπρόσωπος των φαρμακοβιομηχανιών, των πετρελαϊκών και των βιομηχανιών όπλων, έρχεται να υπερασπιστεί τις μελλοντικές πρώτες ύλες τους, τους φοιτητές, ώστε να μην χαθεί ούτε δευτερόλεπτο από την εκπαίδευση των μελλοντικών τους σκλάβων, ούτε δευτερόλεπτο σε Ελληνικές «πρωτοτυπίες», να μην λοξοδρομήσει το μυαλό τους από την αποστολή τους, να γίνουν αυτοί οι νέοι, καλύτεροι από τους προηγούμενους, Λοχαγοί του Κεφαλαίου.

Από την εποχή της Χούντας είχε να ακουστεί από πρυτανικά χείλη το επαρχιώτικο αφήγημα της ήσυχης πανεπιστημιακής Ευρώπης σε αντιδιαστολή με την Ελλάδα των φοιτητικών καταλήψεων. Μόνο ακροδεξιές και μισαλλόδοξες φωνές διατύπωναν ως τώρα την άποψη ότι στην Ευρώπη και την Αμερική οι φοιτητές σπουδάζουν ενώ στην Ελλάδα πίνουν καφέδες.

Είναι δυνατόν το νεοαζιστικό χυδαιολόγιο των Μπογδάνων και των Αδωνο-γεωργιάδηδων να περνάει αμάσητο στο δημόσιο λόγο πανεπιστημιακών δασκάλων; Αποδεικνύεται ότι είναι, όταν στην

πραγματικότητα δεν έχουμε να κάνουμε ούτε με πανεπιστημιακούς, ούτε με δασκάλους.

Μια ματιά σε ότι συμβαίνει μόνο τα τελευταία 24ωρα στο εξωτερικό [1] αρκεί για να καταλάβουμε ότι οι φοιτητικές κινητοποιήσεις δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο, όπως υποστηρίζει η φαιά προπαγάνδα του κ. Μπουντουβή. Σε όλο τον Κόσμο, στο Χονγκ Κόνγκ, στην Αμερική, στην Αγγλία, στη Λατινική Αμερική, στην Αφρική, φοιτητές κινητοποιούνται για τα Δίδακτρα, για την παγκόσμια κρίση, για την κλιματική αλλαγή, για περισσότερη δημοκρατία.

Εκτός και αν το πραγματικό πρότυπο του κ. Μπουντουβή είναι η Τουρκία του Ερντογάν στην οποία υπάρχουν αστυνομικά τμήματα μέσα στα Πανεπιστήμια για να βεβαιωθούν ότι οι φοιτητές δεν θα χάσουν λεπτό από τα μαθήματα.

Εξάλλου πόσοι Μπογδάνοι καθηγητάρες που παριστάνουν τον Προκρούστη στις σχολές τολμήσανε ποτέ να πάνε να διδάξουν σε ένα κορυφαίο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού; ή πήγανε και όποτε μπαίνανε σε αμφιθέατρο δε βρισκανε ούτε τη σκιά τους;

Ο κ. Πρύτανης αναφέρεται στο Columbia σαν το ταξιτζή που αναφέρεται στην επταετία της Χούντας. Ερε Παπαδόπουλος που σας χρειάζεται, ερε δίδακτρα και παρουσίες στα μαθήματα που σας χρειάζονται.

Αναρωτιόμαστε κ. Μπουντουβή στο Columbia, μήπως έχουν λιγότερα μαθήματα υποχρεωτικά; Μήπως οι φοιτητές δε δίνουν εξεταστικές σε όλα τα μαθήματα; Φοιτητές και καθηγητές κάνουνε εργασίες όλοι μαζί; Υπάρχει η καθηγητική αυθεντία; Ο καθηγητής αυτοπροσώπως κάνει τις παραδόσεις; και γενικά τον βρίσκεις στο Πανεπιστήμιο; Και τέλος, μήπως στο Columbia οι καθηγητές δεν νοιώθουν και τόσο άνετα εάν οι φοιτητές δε δηλώνουνε το μάθημα και δεν πατάνε στις παραδόσεις;

Φυσικά, ούτε στα μεγάλα Πανεπιστήμια της Αμερικής, τα πράγματα είναι ρόδινα. Ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα στις ΗΠΑ είναι η χρηματοδότηση των Πανεπιστημιακών σπουδών. Το σπουδαστικό χρέος στις ΗΠΑ (student dept) το οποίο φορτώνονται οι φοιτητές/τριες για να ανταπεξέλθουν στα υψηλά δίδακτρα, αποτελεί, χωρίς υπερβολή, μια από τις πιο άδικες και εκρηκτικές εστίες της επιθετικής πολιτικής του Κεφαλαίου απέναντι στη νεολαία.

Τραγικά είναι όσα επιπλέον αναφέρονται στο γράμμα του κ. Πρύτανη σχετικά με τον ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας.

Ο κύριος Μπουντουβής αποτελεί χαρακτηριστική φιγούρα του καθηγητικού κατεστημένου και της διαπλοκής στο ΕΜΠ. Αντιλαμβάνεται το ρόλο του δημόσιου πανεπιστημίου με όρους «αγοραίους». Θέλει οι σχολές να λειτουργούν απρόσκοπτα για να τρέχουν τα προτζεκτάκια και καθόλου δεν ενδιαφέρονται ούτε για τα εφόδια που θα αποκτήσουν οι φοιτητές του, ούτε και για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Εξάλλου η «αγοραία» παιδεία που υπηρετεί ο κ. Μπουντουβής σημαίνει λιγότερα εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα για την νέα γενιά.

Το καθηγητικό κατεστημένο και ο κύριος Μπουντουβής, επενδύει στην διαμόρφωση ανταγωνιστικών συνειδήσεων, στην αποθέωση του ατομικού δρόμου, στην ρουφιανιά και το σκύψιμο στην καθηγητική «αυθεντία». Θέλουν να διαμορφώσουν φοιτητές-γρανάζια του συστήματος, τόσο εντός όσο και εκτός ΕΜΠ.

Εξάλλου, όταν ο κύριος Μπουντουβής ήταν κοσμήτορας της σχολής Χημικών Μηχανικών, κατάφερε να διαγράψει μεγάλο αριθμό συναδέλφων υποψηφίων διδασκτόρων. Την ίδια στιγμή οι υποψήφιοι διδάκτορες εργάζονται στην γαλέρα των ευρωπαϊκών και εγχώριων προγραμμάτων, με «μπλοκάκι», χωρίς δικαιώματα και ωράριο, με εξευτελιστικές αμοιβές, κάνοντας ερευνητικό έργο κάτω από απaráδεκτες συνθήκες.

Αυτοί είναι οι Πρυτάνεις που θα διδάξουν την επόμενη γενιά μηχανικών.

Αυτοί είναι οι Πρυτάνεις που θα βυθίσουν την Ελλάδα και τα παιδιά της ακόμα πιο βαθιά στο βούρκο της κρίσης, της μετανάστευσης και της απληστίας.

Μια χώρα με τόσες ανικανοποίητες κοινωνικές ανάγκες για φτηνή και ασφαλή ενέργεια, για καλοσχεδιασμένες πόλεις, για ποιοτικά σπίτια και δημόσιο χώρο, για καλές δημόσιες συγκοινωνίες. Μια χώρα με πλούσιο υπέδαφος, άπλετες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σπουδαία αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονομιά, είναι μια χώρα που ξεπουλάει το φυσικό και δημόσιο πλούτο της, την ώρα που το ΕΜΠ και το ΤΕΕ σφυρίζουν κλέφτικα.

Φοιτητής χωρίς συνείδηση και Μηχανικός χωρίς συνείδηση του κοινωνικού του ρόλου, είναι απλά ένα γρανάζι στην καταστροφή των ελληνικών θαλασσών, του δάσους των Σκουριών, του πάρκου του ελληνικού, της εργασίας χωρίς δικαιώματα, χωρίς συλλογική σύμβαση, χωρίς μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.

Συνάδελφοι φοιτητές ,

Αυτό που φοβάται ο κ. Μπουντουβής και οι πολιτικοί του προϊστάμενοι στην Κυβέρνηση και το Υπ. Παιδείας δεν είναι μη χάσετε κάποια από τις διαλέξεις τους, αυτό που φοβούνται, αυτό που τρέμουν είναι μήπως και καλλιεργήσετε μέσα σας κοινωνική συνείδηση, αξιοπρέπεια, αλληλεγγύη, και κυρίως μήπως σηκώσετε το κεφάλι ψηλά.

Ευχόμαστε λοιπόν ολόψυχα νίκη στις ελληνικές πρωτοτυπίες των Φοιτητών, νίκη στις καταλήψεις σας, νίκη στον αγώνα σας, για όλους του λόγους του Κόσμου, για να φύγει από τη ζωή σας μια για πάντα η ασχήμια των Μπουντουβήδων και των Μπογδάνων.

Αλλάξτε τους τα φώτα! Καλή δύναμη και καλή αντάμωση στους δρόμους!

#block_tee

Αριστερή Κίνηση Εργαζόμενων και Αnéργων (ναι υπάρχουν και τέτοιοι) Μηχανικών.

[1] <https://www.bbc.com/news/uk-england-south-yorkshire-49914304>

<https://www.news24.com/SouthAfrica/News/university-of-the-western-cape-hit-by-student-protest-days-before-classes-end-20191024>

http://www.colombopage.com/archive_19B/Oct25_1571943031CH.php

<https://latinamericareports.com/in-photos-bogota-students-protest-against-police-violence/3463/>

<https://www.theguardian.com/world/2019/oct/18/chile-students-mass-fare-dodging-expands-into-city-wide-protest>

<https://www.bbc.com/news/uk-england-essex-50000439>

<https://www.cbsnews.com/news/georgetown-university-students-protest-inaction-on-slavery-reparations/>

<http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/nanterre-les-soutiens-aux-sans-fac-occupent-le-batiment-de-la-p-residence-03-10-2019-8165562.php>