



Οι αναπληρώτριες Δινοπούλου Ευαγγελία και Μαργαρίτη Ελεάνα έκαναν χρήση βραχυχρόνιων συνδικαλιστικών αδειών ως εκλεγμένα μέλη στο ΔΣ της ΔΟΕ και στο ΔΣ του πρωτοβάθμιου συλλόγου αντίστοιχα την προηγούμενη σχολική χρονιά. Άδειες που κατακτήθηκαν από το εκπαιδευτικό και εργατικό κίνημα προκειμένου να μπορούν οι εργαζόμενοι να ενημερώνουν τα σχολεία, να συμβάλλουν στην οργάνωση του κλάδου ενάντια σε κάθε αντιεκπαιδευτικό μέτρο που φέρνει η εκάστοτε κυβέρνηση και πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας,

ενάντια στο προσοντολόγιο, την αξιολόγηση, ενάντια στις αυθαιρεσίες διοίκησης και υπουργείου... Μόνο που στο στόχαστρο του Υπουργείου δεν βρίσκονται όσοι έχουν μετατρέψει τον συνδικαλισμό σε εταίρο και συνομιλητή, ούτε σε αυτούς που καλούν τον κλάδο σε αναμονή και υποταγή, που βγάζουν την υποχρέωση με τρίωρες άσφαιρες στάσεις εργασίας...

Επιτίθενται στα αναφαίρετα δικαιώματά μας

Αντίθετα, προχωρά σε ευθεία επίθεση απέναντι στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, που επιλέγουν την συλλογική δράση και την άμεση εμπλοκή τους στις διαδικασίες των σωματείων τους, που απαιτούν την ενεργό παρουσία, τον λόγο και την διεκδίκηση των δικαιωμάτων της ελαστικής εργασίας στην πράξη! Την ώρα που τιμωρούν με αποκλεισμούς όσους/όσες αρνούνται τοποθέτηση στις εσχατιές της χώρας για ολιγόμηνες συμβάσεις και απόλυση τον Ιούνη, παρότι αναπληρώνουν τον εαυτό τους σε εκρηκτικά κενά εδώ και πάνω από μια δεκαετία στηρίζοντας το δημόσιο σχολείο, τους/τις τιμωρούν ποικιλοτρόπως αν αρρωστήσουν ή αν γίνουν μητέρες, τώρα επιδιώκουν να τις/τους κλείσουν και το στόμα! Την ίδια στιγμή, ανοίγουν τον δρόμο για την αμφισβήτηση και την ποινικοποίηση της δράσης όλων των εργαζόμενων που αμφισβητούν και συγκρούονται με την πολιτική τους!

Η απαγόρευση της συλλογικής δράσης των αναπληρωτών είναι μεγάλο στοίχημα γι' αυτούς. Μας θέλουν υπάκουους, συμβιβασμένους και το πολύ πολύ να χτυπάμε καμιά πόρτα στο υπουργείο, να τα λέμε πίσω από κλειστές πόρτες!

ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΑΣΕΙ!

Φοβούνται εμάς τους αναπληρωτές και τις αναπληρώτριες που διεκδικούμε και αγωνιζόμαστε. Που τον Μάρτη του '18 ήρθαμε από κάθε άκρη της Ελλάδας και κάναμε 2 φορές κατάληψη το Υπουργείο και συνελεύσεις αγώνα, μάλιστα χωρίς απεργία αλλά με την στήριξη των πρωτοβάθμιων σωματείων. Που κάναμε την Πρυτανεία κέντρο αγώνα και κατακλύσαμε τους δρόμους τον περσινό Γενάρη. Φοβούνται τους αναπληρωτές και τις αναπληρώτριες που κάναμε παρέμβαση στην ΕΡΤ και καλέσαμε όλους τους εργαζομένους σε αγώνα για αξιοπρεπή ζωή.

Όμως οι αναπληρωτές κι οι αναπληρώτριες δεν είμαστε άβουλοι, υποταγμένοι, υπάκουοι δούλοι να περιοριζόμαστε μόνο στο εκλέγειν, εκτός κι αν η φυλακή της αναπλήρωσης σημαίνει και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Θα υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο την δυνατότητα και το δικαίωμα της εκπροσώπησης και για τους άλλους δύο αναπληρωτές στα ΔΣ της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ φέτος που κινδυνεύουν επίσης να στερηθούν προϋπηρεσία. Δεν θα το επιτρέψουμε.

Η συμμετοχή μας στα σωματεία μας και στην λήψη αποφάσεων μέσα από αυτά σημαίνει έμπρακτη υποστήριξη και πάλη για τα δικαιώματά μας όταν αυτά καταπατούνται. Είμαστε αντίθετοι στην ανάθεση και τη διαχείριση με την οποία δρα ο κυβερνητικός συνδικαλισμός των πλειοψηφιών των ομοσπονδιών που αδιαφορεί για και καταπατά τις ανάγκες και τα αιτήματά μας. Η πάλη για την άμεση εμπλοκή, την ενεργό συμμετοχή και τον ζωντανό αγώνα και δράση των αναπληρωτών στα σωματεία τους είναι καίριας

σημασίας. Είναι απαράδεκτη η προσπάθειά τους να απομακρυνθεί ένα πολύ μεγάλο πια κομμάτι του εκπαιδευτικού εργατικού δυναμικού από τα σωματεία και την ενεργό συνδικαλιστική δράση. Είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι η νέα γενιά της εκπαίδευσης που έχει δώσει και θα συνεχίσει να δίνει ανένδοτη μάχη για το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία, για μισθούς και δουλειά με αξιοπρέπεια, που παλεύει για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών, όχι πλάι και παράλληλα αλλά μαζί και ουσιαστικά με τους μόνιμους συναδέλφους και τα σωματεία τους, θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια!

Και στους δρόμους θα αγωνιζόμαστε και θα διεκδικούμε.

Και στα σωματεία μας θα συμμετέχουμε, στις συνελεύσεις και στα συνέδρια.

Και στα ΔΣ των α/βάθμιων και β/βάθμιων οργάνων μας θα εκλεγόμαστε.

Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε!