

Γράφει ο **αριστερίξ**



Ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε στη Βουλή **συγκυβέρνηση στο χώρο της Υγείας** με υπουργό κοινής αποδοχής την καθηγήτρια του ΕΚΠΑ **κ. Αθηνά Λινού**.

«Αίσθηση και θετικά σχόλια απέσπασε η πρόταση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβει υπουργός Υγείας κοινής αποδοχής η καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής», γράφει σχετικά **Η ΑΥΓΗ**, χαρακτηρίζοντάς την «**λαμπρή επιστήμονα**». Μάλιστα.

«Υπήρξε υποψήφια με το **ΠΑΣΟΚ στη Β' Αθήνας** στις εκλογές του 2009, ενώ το 2011 διορίστηκε Ειδική γραμματέας Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης», διαβάζουμε παρακάτω.

Μακάρι να ήταν αυτό το πρόβλημα. Ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία θα ήταν. Πρώτης τάξεως γέφυρα της κεντροαριστεράς την οποία διακονεί ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία του Τσίπρα με την κεντροδεξιά στην οποία θητεύουν οι Μπογδάνος, Γεωργιάδης, Βορίδης Σαμαράς και δε συμμαζεύεται.

Άλλωστε και η κόρη της, Ναταλία Λινού, εντάσσεται στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο καθώς ήταν υποψήφια για το Κογκρέσο και συμμετείχε στην καμπάνια του **Τζο Μπάιντεν**, όπως είδαμε πρόσφατα στις τηλεοπτικές ανταποκρίσεις από τις ΗΠΑ.

Η ίδια η λοιμωξιολόγος, έχει πάρει κατά καιρούς ενδιαφέρουσες θέσεις σχετικά με την εξάπλωση της πανδημίας και τα μέτρα που απαιτούνται, συχνά σε δυσαρμονία με τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Όμως... Όμως... Το πρόβλημα είναι άλλο.

Όλοι οι λοιμωξιολόγοι, θρησκευόμενοι και μη, όταν οι δημοσιογραφικές ερωτήσεις φτάνουν στο θέμα της μετάληψης, το γυρίζουν στο καλαματιανό:
«**Κοιτάξτε... Το ζήτημα της πίστης... Αντιλαμβάνεστε...**».



Αντιλαμβανόμαστε. Άλλη μια άτολμη επιστήμων λοιπόν και η πολλά υποσχόμενη κοινή υπουργός Υγείας που πρότεινε ο Τσίπρας;

Μακάρι να ήταν έτσι. Σε σημερινή της (14/11/2020) παρέμβαση στην **ΕΡΤ, στη δημόσια τηλεόραση** από όπου το κράτος ενημερώνει υπεύθυνα τους πολίτες και όχι σε κάποιο ιδιωτικό κανάλι, περιέβαλε με επιστημονικό κύρος την άποψη ότι η μετάληψη με το ίδιο κουταλάκι δεν μεταδίδει τον νέο κορωνοϊό.

Πιο συγκεκριμένα, στην εκπομπή **«Κάτι τρέχει με τη Μάριον»**, σε δημοσιογραφική ερώτηση της **Μάριον Μιχελιδάκη** σχετικά με το πώς μπορεί ιεράρχες να λένε ότι δεν μεταδίδεται ο ιός με τη θεία κοινωνία τη στιγμή που οι επιστήμονες λένε ότι μεταδίδεται με το σάλιο, η έγκριτη λοιμωξιολόγος απάντησε ως εξής:

«Εγώ είμαι πιστή Ορθόδοξη Χριστιανή», ξεκαθάρισε εξ αρχής.

«Ξέρω ότι υπάρχουν και θείες λειτουργίες, όπως είναι του Ιακώβου, στην οποία δεν απαιτείται η κοινωνία με το ίδιο κουταλάκι. Από την άλλη μεριά πρέπει να αναγνωρίσω», συνέχισε, *«ότι όντως επιδημιολογική μελέτη η οποία να αποδεικνύει ότι δια της καταπόσεως, όχι μόνο του σάλιου αλλά και του ίδιου του ιού, μεταδίδεται η νόσος, δεν υπάρχει. Δεν έχει γίνει από κάποιον.»*



«Αν είναι απ' το ίδιο κουταλάκι, δεν υπάρχει, κυρία Λινού;» επιμένει η έρμη η δημοσιογράφος.

«Δεν υπάρχει μελέτη», επιμένει κατηγορηματικά και η επιστήμων.

«Παραδείγματος χάριν, εγώ έχω κάνει μελέτη για το εξασθενές χρώμιο στη Βοιωτία. Εκεί όντως αποδείξαμε, με μελέτη η οποία κράτησε παραπάνω από δέκα χρόνια, ότι η κατάποση του εξασθενούς χρωμίου προκαλεί καρκίνο. Όμως, για το ίδιο κουταλάκι με ιό, η κατάποση του συγκεκριμένου ιού, δεν έχει αποδειχθεί [ότι δημιουργεί πρόβλημα,σσ], είναι καινούργιος ο ιός.»

Έχουμε υπόψη μας και άλλες σχετικές μελέτες για το **εξασθενές χρώμιο στη Βοιωτία**, που καταλήγουν στην ίδια ορθή κατεύθυνση. Υπάρχουν βέβαια και μελέτες που υποστηρίζουν το αντίθετο -ας μην ξεχνάμε τα βιομηχανικά συμφέροντα που συμπυκνώνονται στην περιοχή. Αυτό ως παρατήρηση για την

ουδετερότητα της επιστήμης.

Εγείρει πάντως ένα εύλογο ερώτημα, η περιβεβλημένη με το επιστημονικό κύρος γνωμοδότηση της καθηγήτριας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Έστω ότι πριν ολοκληρωθεί η υπερδεκαετής αυτή επιστημονική μελέτη για το εξασθενές χρώμιο, κάποιος -ιερωμένος, επιστήμων ή λαϊκός- δήλωνε: «Δεν υπάρχει μελέτη η οποία να αποδεικνύει ότι η κατάποση του εξασθενούς χρωμίου προκαλεί πρόβλημα στην υγεία». Το γεγονός ότι αυτή η δήλωση θα ήταν ακριβής από πραγματολογικής, φιλοσοφικής και μαθηματικής πλευράς, θα σήμαινε ότι η επιστήμη προτρέπει τον κόσμο να καταπίνει το καρκινογόνο εξασθενές χρώμιο;

Αλλά ας επανέλθουμε στη μετάληψη και το κουταλάκι.



«Συνάδελφοί σας επιστήμονες, κρούουν τον κώδωνα ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί και δε μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια», επισημαίνει ευγενικά η φιλότιμη δημοσιογράφος.

Καταπέλτης όμως η επιστήμων στην οποία εμπιστεύεται τη διαχείριση της δημόσιας υγείας ο Τσίπρας:

«Δεν μπορούμε να λύσουμε θέματα πνευματικά και Ορθοδόξου Πίστεως με λογική. Το μεταφυσικό, συμφωνώ απόλυτα, δεν αποδεικνύεται. Όμως, επιμένω, ότι μελέτη παγκόσμια, η οποία να δείχνει ότι μεταδίδεται ο ιός δια της καταπόσεως, δεν υπάρχει.»

Ταυτόχρονα, θα παρατηρούσε ο ιερόσυλος, ούτε μελέτη που να αποδεικνύει ότι μπορούμε να καταπίνουμε άφοβα και ατιμώρητα τον κορωνοϊό υπάρχει. Τι σημαίνει αυτό λοιμωξιολογικά; Αλλά ας το καταπιούμε κι αυτό.

«Εσείς μεταλαμβάνετε αυτή την περίοδο θεία κοινωνία με τον ίδιο τρόπο;», ρωτάει η δημοσιογράφος.

«**Βεβαίως**», κλείνει τη σχετική συζήτηση η θρησκευόμενη λοιμωξιολόγος, καθιστώντας μας ...κοινωνούς περί του πόσο Προοδευτική είναι η Συμμαχία και η συγκυβέρνηση που ευαγγελίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας. Μόνο που αυτά, δημιουργούν προβλήματα, «δια της καταπόσεως», στο ακροατήριό του...

Και εις ανώτερα. Ρίχνω καλόπιστα την ιδέα: Μια ριζοσπαστική πρόταση θα ήταν, στην επόμενη κοινοβουλευτική μάχη να προταθεί ως **οικουμενική υπουργός Υγείας η κυρία Γιαμαρέλλου**.

