



NAP - VKA

Οι πυρκαγιές συνεχίζουν να κατακαίουν στην Αττική, στην Εύβοια, στην Ηλεία και σε δεκάδες άλλες περιοχές της χώρας. Πυροσβέστες εξαντλημένοι και κατάκοποι κοιμούνται στην άσφαλτο των δρόμων και στις αυλές των σπιτιών που δεν έχουν ακόμη καεί. Χιλιάδες άνθρωποι, αλλόφρονες παλεύουν να σώσουν τα σπίτια τους από τις φλόγες ή να διαφύγουν από τις εστίες των πυρκαγιών που εξαπλώνονται, ακούγοντας την κυβέρνηση να λέει ότι έχει υποδειγματική στάση για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. **Η μοναδική «απάντηση» της κυβέρνησης είναι το 112 και η εκκένωση κάθε περιοχής που κινδυνεύει ώστε να αποφύγει τυχόν γεγονότα σαν και αυτά στο Μάτι το 2018 στον ανταγωνισμό της με το ΣΥΡΙΖΑ. Κατά τα άλλα το «γαία πυρί μιχθήτω» αποτελεί την ουσία της κυβερνητικής αντιμετώπισης και των πυρκαγιών.**

Ναι η κατάσταση θα ήταν δύσκολη αυτό το διάστημα, όλοι το γνώριζαν αυτό και πρώτα από όλους οι κυβερνητικές και κρατικές αρχές που επέλεξαν, όπως διαχρονικά κάνουν όλες οι κυβερνήσεις των πολλών τελευταίων χρόνων, να μην λάβουν κανένα μέτρο πρόληψης και προστασίας.

Για μια ακόμη φορά και με τραγικό τρόπο βιώνουμε την υποβάθμιση και διάλυση των υπηρεσιών υποστήριξης των λαϊκών αναγκών, γιατί η υγεία, η παιδεία, η πρόνοια, η πυροπροστασία είναι κόστος για το αστικό κράτος που διαθέτει λεφτά για την υποστήριξη των επενδύσεων του κεφαλαίου και όχι για τις λαϊκές ανάγκες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για τις δαπάνες της πυροπροστασίας συνολικά δίνονται λιγότερα λεφτά από όσα σπαταλήθηκαν για τη μαπαρούφα του μεγάλου περίπατου του Μπακογιάννη στην Αθήνα. Μια κοινωνία που επιλέγει να αγοράζει ραφάλ και περιπολικά αντί για μέσα πυρόσβεσης, που προσλαμβάνει αστυνομικούς και παπάδες αντί για πυροσβέστες είναι αναμενόμενο να ζει και να ξαναζεί ολοένα και μεγαλύτερες τραγωδίες κάθε καλοκαίρι που περνά.

Ναι οι μεγάλες πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές όπως οι πλημμύρες συμβαίνουν πια σε όλο το πλανήτη και όχι μόνο στην Ελλάδα. **Είναι αποτέλεσμα της βάρβαρης καπιταλιστικής ανάπτυξης και του ρυπογόνου μοντέλου ζωής του ολοκληρωτικού καπιταλισμού που προκαλεί και εντείνει την κλιματική αλλαγή.**

Την κλιματική αλλαγή για την οποία το κεφάλαιο και οι κυβερνήσεις, ενώ για χρόνια αδιαφορούσαν, τώρα την αντιμετωπίζουν με τις πράσινες μπίζνες της ΕΕ και το «χρηματιστήριο ρύπων» και ως δικαιολογία για την παντελή αδιαφορία τους για το φυσικό περιβάλλον και την αιτιολόγηση των συχνών πια φυσικών καταστροφών για «να νίπτουν τα χέρια τους» όπως κάνει τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση που είναι πρωτοπόρα στην εφαρμογή των αντιπεριβαλλοντικών νόμων στο όνομα των «επενδυτών», δηλαδή των κερδών των καπιταλιστών του τουρισμού και της ενέργειας.

Ο κόσμος βράζει από οργή, αλλά οι βρισιές στο Μητσοτάκη και οι καταγγελίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν αρκούν. **Χρειάζεται άμεσα η συγκρότηση ενός μαζικού πολιτικού κινήματος που θα ανατρέψει τη κυβέρνηση του Μητσοτάκη, την κυβέρνηση του κεφαλαίου που επιδιώκει να σαρώσει κάθε λαϊκό δικαίωμα στην εργασία, την υγεία, την παιδεία, τη δημοκρατία, τη φύση και συνολικά τη ζωή. Ενός μαζικού πολιτικού ανατρεπτικού κινήματος χωρίς διαχειριστικές κυβερνητικές αυταπάτες τύπου ΣΥΡΙΖΑ ή παρόμοιας λογικής, που θα επιβάλλει τις αναγκαίες λαϊκές διεκδικήσεις μέχρι την οριστική ανατροπή του βάρβαρου ολοκληρωτικού**

καπιταλισμού.

Οι εργαζόμενοι-ες, τα λαϊκά στρώματα και η νεολαία δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από την αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων αστικών κομμάτων που είναι συνυπεύθυνα για τη τωρινή κατάσταση τόσο ως προηγούμενες κυβερνήσεις όσο και ως «αντιπολιτεύσεις». Ιδιαίτερο μέτωπο χρειάζεται απέναντι και στην ακροδεξιά που θα επιχειρήσει να αξιοποιήσει τη τραγική κατάσταση με τις θεωρίες των «σχεδίων χτυπήματος της Ελλάδας» από ποιους άλλωστε από τους γείτονες που καίγονται και αυτοί

Πλάι στην αναγκαία και έμπρακτη υποστήριξη των πυροσβεστών και των εθελοντών που δίνουν τη μάχη με τις φλόγες και την οργάνωση της αλληλεγγύης στους πληγέντες χρειάζεται να αναπτυχθεί η αντικυβερνητική και αντισυστημική πάλη «εδώ και τώρα».

Η ριζοσπαστική, ανατρεπτική, αντικαπιταλιστική και σύγχρονα κομμουνιστική αριστερά καλείται να εμπνεύσει και να οργανώσει τον αγώνα του λαού ενάντια στην εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης και τη συναίνεση της αντιπολίτευσης. Είναι αναγκαία η συντονισμένη δράση όλων των μαχόμενων δυνάμεων σε αυτή τη κατεύθυνση. Κάθε δύναμη, κάθε αγωνιστής και αγωνίστρια θα κριθούν από τη συμβολή τους σε αυτό το καθήκον. Το ΝΑΡ για τη Κομμουνιστική Απελευθέρωση έχει πάρει ήδη πρωτοβουλία για άμεσες κοινές δράσεις.

Για να εκκενωθεί η χώρα από αυτούς που ρημάζουν το λαό και στερούν στη νεολαία το όνειρο μιας διαφορετικής και καλύτερης ζωής.

Για να ανασάνουμε πρέπει να τους ανατρέψουμε

Στηρίζουμε τις συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα για:

- Την άμεση και πλήρη ικανοποίηση και αποκατάσταση των πληγέντων.
- Την άμεση ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης με όλα τα αναγκαία μέσα και ανθρώπινο δυναμικό.
- Έξω οι «επενδυτές» από τα καμένα, πλήρη αναδάσωση - αποκατάσταση του δασικού πλούτου.
- Ανασύσταση των δασικών υπηρεσιών με γενναία χρηματοδότηση και επαρκές εκπαιδευμένο επιστημονικό και εργατικό προσωπικό.

07/8/2021