



Τοποθέτηση της Δέσποινας Κουτσούμπα, περιφερειακής συμβούλου της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στη συζήτηση για τις πυρκαγιές στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 25/8/2021:

Μετά από μια τέτοια φυσική καταστροφή, μετά από 250.000 καμένα στρέμματα στην Αττική και 1.200.000 καμένα στρέμματα σε όλη την Ελλάδα, το Περιφερειακό Συμβούλιο καλείται να κάνει μια γενική συζήτηση, χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για καμία απόφαση. Μάλιστα, η συζήτηση στήθηκε έτσι ώστε η Περιφερειακή Αρχή να μας πει πόσο καλά τα έκανε όλα, και έφερε και τους Δημάρχους των περιοχών να το επιβεβαιώσουν. Όμως, ο Δήμαρχος Αχαρνών, απαντώντας στις ερωτήσεις που του έγιναν, είπε την αλήθεια: **«οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν επαρκούσαν»**. Το επιβεβαίωσε και ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, μιλώντας για την πρώτη πυρκαγιά στα Βίλια. Πράγματι, δεν επαρκούσαν.

Την ίδια στιγμή, ο Πρωθυπουργός στη Βουλή είπε το μεσημέρι ότι η Βόρεια Εύβοια δεν είχε αρκετά πυροσβεστικά μέσα, γιατί οι δυνάμεις είχαν δοθεί στην Αττική. Μόνο που ούτε στην Αττική επαρκούσαν, όπως όλοι είδαμε. Αν λοιπόν δεν επαρκούσαν, ποιος φταίει; Ο κ. Πατούλης ήρθε εδώ σήμερα να μας διαβεβαιώσει ότι «δεν φταίει η κυβέρνηση». **Ποιος φταίει που δεν ανανεώθηκαν οι συμβάσεις σε 5.000 πυροσβέστες; Δεν φταίει αυτή η κυβέρνηση; Ποιος φταίει για τις περικοπές σε μέσα πυρόσβεσης και σε προσωπικό; Δεν φταίει αυτή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις; Προφανώς και φταίνει.**

Τη συζήτηση για τις πυρκαγιές στην Αττική φέτος την κάναμε νωρίς, γιατί δυστυχώς είχαμε τη φωτιά στα Γεράνια Όρη. Ήταν το πρώτο καμπαράκι. Τότε μας είπε η κυβέρνηση ότι η φωτιά ξεκίνησε πριν ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος! Μετά μας παρουσιάστηκαν από την κυβέρνηση και την Περιφέρεια πολύ ωραία σχέδια για την αντιπυρική περίοδο –μόνο που αυτά έγιναν στάχτη στις πρώτες σπίθες...

Χρειαζόμαστε ξανά δασική υπηρεσία ενιαία, δυνατή και στελεχωμένη. Τη φωτιά τη σβήνουν τα επίγεια μέσα, όχι τα εναέρια. Οι αναζωπυρώσεις στην Αττική το έδειξαν αυτό. Το πέρασμα των δασαρχείων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι μια πρώτη παραδοχή της κυβέρνησης ότι η ως τώρα διαχείριση ήταν λανθασμένη. Τα δασαρχεία διαλύθηκαν με το πέρασμα στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και ξεγυμνώθηκαν από προσωπικό. **Και έρχεται σήμερα ο Γ. Πατούλης και αντί να ζητάει την ενίσχυση της δασικής υπηρεσίας, λέει «δεν μπορώ να καταλάβω την ανοχή στους δασάρχες διαχρονικά».** Μου θυμίζει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη που είχε πει ότι η δασική και η αρχαιολογική υπηρεσία είναι οι δύο πληγές της χώρας! Αντιθέτως, το δάσος χρειάζεται διαχείριση όλο το χρόνο, χρειάζεται προστασία, φροντίδα, καθαρισμό, κορμοδέματα, δασικούς δρόμους, κρουνοίς, φύλαξη, δασοπυρόσβεση. Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο μια ενιαία δυνατή και στελεχωμένη Δασική Υπηρεσία. Δεν αρκεί να πάνε τα Δασαρχεία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, πρέπει εδώ και τώρα να διεκδικήσουμε να διορθωθεί και το δεύτερο έγκλημα ενάντια στα δάση, αυτό που έγινε το 1998. Πρέπει να ξαναγυρίσει η αρμοδιότητα της δασοπυρόσβεσης στην Δασική Υπηρεσία. Η Πυροσβεστική έχει άλλο ρόλο, πολύ σημαντικό, και χρειάζεται ενίσχυση επίσης σε μέσα και προσωπικό, αλλά είναι διαφορετικό αντικείμενο η φωτιά στον οικιστικό ιστό και διαφορετικό αντικείμενο η κατάσβεση φωτιάς στο δάσος.

Τι ακριβώς θέλει ο κ. Πατούλης και η Περιφέρεια Αττικής; Δεν διαφοροποιείται καν από την κυβέρνηση που επέδειξε αυτή την εγκληματική ανικανότητα και αβελτηρία!

Ακολουθεί όσα λέει ο Πρωθυπουργός, όπως «Απαιτούνται (...) συστηματικές ενέργειες για την αναδάσωση των καμένων εκτάσεων, αυτή τη φορά με δέντρα που δεν θα ευνοούν την ανάπτυξη υψηλού θερμικού φορτίου» (άρθρο του Περιφερειάρχη στο iefimerida). **Μετά την ατομική ευθύνη στην πανδημία, τώρα έχουν και ευθύνη τα ίδια τα δέντρα γιατί κήκκαν;** Μήπως να βάλουμε πλαστικά δέντρα, όπως έβαλε ο Μπακογιάννης στις ζαρντινιέρες του Μεγάλου Περιπάτου ή ιονιστές όπως έβαλε στην Ομόνοια –και μάλιστα τόλμησαν να το διαφημίσουν ως «ισοδύναμο με 30 δέντρα»; Λίγη ντροπή δεν υπάρχει; Κήκκαν μετά όχι 30 αλλά εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα με δέντρα!

«Θέλουμε περισσότερες ευθύνες, είμαστε έτοιμοι να τις αναλάβουμε, χρειάζεται όμως η διάθεση των κατάλληλων αρμοδιοτήτων και πόρων στην αποκεντρωμένη διοίκηση, μέσα από ένα οργανωμένο σχέδιο για την επιτελικότητα του κράτους» λέει ο Περιφερειάρχης. **Η Περιφέρεια Αττικής που δεν φρόντισε να πιέσει το κράτος για να την αντιπυρική περίοδο, παρότι είχε ήδη προηγηθεί η πυρκαγιά στα Γεράνια Όρη, η Περιφέρεια που όποτε καταστρεφόμαστε από τις φωτιές θυμάται ότι «δεν έχει αρμοδιότητα», τώρα ζητάει να πάρει και την αρμοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας εξ ολοκλήρου;** Όχι, δεν είναι αυτή η κρίση ευκαιρία για να προχωρήσουν σε βάθος οι πολιτικές του νεοφιλελευθερισμού. Αυτό που θέλει να κάνει η κυβέρνηση και ο Περιφερειάρχης δηλαδή.

Ένα κακό δεν αντιμετωπίζεται με ένα δεύτερο κακό: τα δάση χρειάζονται φυσική αναγέννηση και αποκατάσταση με δασολογικές μελέτες και πολυετή παρακολούθηση, όχι ιδιώτες ανάδοχους που θα διαλύσουν τη δυνατότητα της αναγέννησης του δάσους παρεμβαίνοντας με αντιεπιστημονικό τρόπο. Τα ρέματα χρειάζονται προστασία και όχι μπουλντόζες. Προφανώς και χρειάζονται αντιπλημμυρικά έργα άμεσα, άλλωστε τα τελευταία χρόνια κάθε φθινόπωρο έχουμε ένα ακραίο φαινόμενο (όπως ήταν πέρσι ο Ιανός). **Όμως αυτά πρέπει να γίνουν με επιστημονικό τρόπο και όχι με το να μπουλντόζες και να διαλύσουν τη δυνατότητα των δασών να αναγεννηθούν ή να ισοπεδώσουν τα ρέματα!**

Η Αττική βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ακόμη κι αν δεν συμβεί τίποτα το χειμώνα –και μακάρι να μη συμβεί- **το επόμενο καλοκαίρι με την πρώτη ζέστη δεν θα μπορούμε να αναπνεύσουμε στην Αττική. Θέλουμε νέο μοντέλο ΖΩΗΣ στην Αττική.** Νέο μοντέλο ζωής που να μη βλέπει ως εχθρό τη φύση και το δάσος, να μη βλέπει ως «ανάπτυξη» το τσιμέντο. Κι αυτό σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα στην Αττική: ούτε ένα δέντρο λιγότερο σε πόλεις και οικισμούς, προστασία του πράσινου και δημιουργία πάρκων στον αστικό ιστό. Το Ελληνικό να γίνει πραγματικό μητροπολιτικό πάρκο υψηλού πρασίνου. Το Κτήμα Τατοίου να ξαναγίνει δάσος ανοιχτό για όλους τους κατοίκους της Αττικής, με μόνη τη φροντίδα για τη φύση και τα μνημεία, χωρίς καμία σκέψη για «αξιοποίηση»-ιδιωτικοποίηση. Η ΠΥΡΚΑΛ να γίνει πάρκο και όλα τα πάρκα της Αττικής να ενισχυθούν φυσικά και να προστατευτούν. Να κυρωθούν άμεσα οι δασικοί χάρτες για να μην ανοίγει η όρεξη για καταπατήσεις, αλλαγή χρήσεων, ρουσφέτια σε οικοδομικούς συνεταιρισμούς και όλα τα σχετικά.

Αντί για όλα αυτά, τι κάνει ο Γ. Πατούλης; Περηφανεύεται γιατί η Περιφέρεια Αττικής, με απόφαση της Δούρου που υλοποιεί ο Πατούλης, χρηματοδοτεί το έργο για το οποίο χαρίστηκαν 6 στρέμματα άλσους, κόπηκαν δέντρα στη Νέα Φιλαδέλφεια, και καμαρώνει για αυτό με χτεσινό δελτίο τύπου!

Τι έκανε η Περιφέρεια Αττικής για την προστασία από την κλιματική αλλαγή; Να θυμίσουμε μερικά από αυτά που εξαγγέλθηκαν;

1. Ερευνητικό με τίτλο: «Εκτίμηση κινδύνων σεισμού, πυρκαγιάς & πλημμύρας στη Περιφέρεια με τίτλο: «Εκτίμηση κινδύνων σεισμού, πυρκαγιάς & πλημμύρας στη Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 2.200.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής με την υπ' αριθμ. 328/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, και στον Προϋπολογισμό του 2020.

2. Το «Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 05: «Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων» με 3 υποέργα και προϋπολογισμό 800.000 ευρώ.

3. Δημιουργία ΑΜΚΕ για να μελετήσει την κλιματική αλλαγή, με την επωνυμία Climattica και χρηματοδότηση από την Περιφέρεια και Δήμους: αυτό έφερε για συζήτηση ο Περιφερειάρχης μετά τη φωτιά στα Γεράνεια όρη και τη φωτιά στη Σταμάτα!

Πόσα έργα άραγε χρειαζόμασταν για να ξέρουμε ότι αν έχουμε καύσωνα αι ξηρασία, και μάλιστα παρατεταμένο, κινδυνεύουμε από πυρκαγιές κι αν κινδυνεύουμε από πυρκαγιές κι αν κινδυνεύουμε από πυρκαγιές ενισχύουμε το προσωπικό και τα μέσα πρόληψης και δασοπυρόσβεσης; Πόσα ΕΣΠΑ χρειάζεται για να ειπωθεί το αυτονόητο δηλαδή;

Παρεμπιπτόντως, επειδή κοίταξα και τα Δελτία Τύπου για το τι πρόσφερε η Περιφέρεια Αττικής στους πυρόπληκτους, στους πυροσβέστες και στους εθελοντές που επιχειρούσαν στην φωτιά, ακόμη και οι ζωοτροφές και η περίθαλψη ζώων ήταν όλα προσφορές εταιρειών ή εθελοντών, τις οποίες η Περιφέρεια απλώς μοιρασε, βγάζοντας Δελτίο Τύπου. Μνημόσυνο με ξένα κόλλυβα δηλαδή. **Η κοινωνική πολιτική της Περιφέρειας ως θέμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης!** Και μετά διαφημίζεται και μέσω αυτού με τα μπιλιετάκια στους πυρόπληκτους, με υπογραφή Γ. Πατούλη. Για να θυμούνται όλοι ποιος τους «ευεργέτησε» ή μάλλον για να θυμούνται όλοι ποιος ήταν εκεί όταν κήκκαν τα πάντα;

Για το Τατόι έχει να πει κάτι η Περιφέρεια Αττικής; Τι έγινε εκεί; Έχει ευθύνη η Υπουργός Πολιτισμού γιατί εγκλωβίστηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις στο Τατόι για να προστατεύσουν ευρήματα σε κοντίνερ που δεν έπρεπε καν να είναι εκεί; Η ευρύτερη περιοχή Βαρυμπόμπης-Κρυονερίου αποτελεί «μαγνήτη για την προσέλκυση επενδύσεων» εξαιτίας της αξιοποίησης, από το Υπουργείο Πολιτισμού του κτήματος στο Τατόι. Για τη διαχείριση θα συσταθεί Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, η οποία θα προετοιμάσει και τις συμβάσεις παραχώρησης. Το υπουργείο Πολιτισμού έχει αιτηθεί τα 49 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα υπόλοιπα θα αναζητηθούν με τη συνεργασία Δημοσίου και ιδιωτών. Πλήθος δημοσιευμάτων από φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ γράφανε για μνηστήρες που «σκανάρουν» τις γύρω εκτάσεις και διερευνούν τις δυνατότητες αξιοποίησής τους. Το πρόβλημα ήταν ότι μεγάλο τμήμα των εκτάσεων είναι δασικό. Αλλά ο νόμος Χατζηδάκη φρόντισε ώστε οι καμένες εκτάσεις να μην κρίνονται αμέσως αναδασωτέες αλλά αυτό να γίνεται με προϋποθέσεις όταν μάλιστα δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμα καν οι δασικοί χάρτες.

Απέναντι στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη που δεν δίνει δεκάρα για τις ζωές και την υγεία των απλών ανθρώπων, που «έχει κουραστεί να ακούει ότι η λύση σε κάθε πρόβλημα είναι παραπάνω προσλήψεις», που οι νόμοι της είναι η εύφλεκτη ύλη που καίει τα δάση για να τα παραδώσει στους “επενδυτές”, η μόνη λύση είναι οι αγώνες μας για να καταργηθούν οι περιβαλλοκτόνοι νόμοι, για μαζικές μόνιμες προσλήψεις η γενναία χρηματοδότηση σε δασοπροστασία και δασοπυρόσβεση, σε υγεία, παιδεία, δήμους, πρόνοια, ασφάλιση και σε κάθε υπηρεσία που είναι κρίσιμη για τις ανάγκες της κοινωνίας. Και να κλιμακώσουμε αυτούς τους αγώνες για να τελειώνουμε με την εγκληματική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το καταστροφικό σύστημα που υπηρετεί.

Η Περιφέρεια Αττικής θα έπρεπε να διεκδικήσει:

· Ενιαία πανελλαδική δυνατή και στελεχωμένη δασική Υπηρεσία με αρμοδιότητα την προστασία, την διαχείριση του δάσους και την δασοπυρόσβεση, με επαρκή μέσα και προσωπικό. Άμεση πρόσληψη 5000 δασοπυροσβεστών, δασολόγων, γεωπόνων και όλου του απαραίτητου επιστημονικού εργατοτεχνικού προσωπικού για τη στελέχωση.

· **Προστασία της φυσικής αναγέννησης του δάσους** με επεμβάσεις για συγκράτηση χωμάτων και

υποβοήθηση της φυσικής αναδάσωσης, δασικοί δρόμοι και αντιπυρικές ζώνες, μετά από σχετικές μελέτες με την εποπτεία των δασαρχείων. Η Περιφέρεια Αττικής να δεσμευτεί ότι να παράσχει όλα τα μέσα και χρήματα στα Δασαρχεία για να κάνουν την επιστημονική και μακρόχρονη δουλειά που έχει ανάγκη το δάσος για να ξαναγίνει δάσος. Καμιά κουβέντα για ιδιώτες «αναδόχους» στα καμένα.

- **Κύρωση των δασικών χαρτών**, καμιά «επένδυση» στα καμένα
- **Ούτε ένα δέντρο λιγότερο σε πόλεις και οικισμούς**, προστασία του πράσινου και δημιουργία πάρκων στον αστικό ιστό. Το Ελληνικό να γίνει πραγματικό μητροπολιτικό πάρκο υψηλού πρασίνου. Το Κτήμα Τατοίου να ξαναγίνει δάσος ανοιχτό για όλους τους κατοίκους της Αττικής, με μόνη τη φροντίδα για τη φύση και τα μνημεία, χωρίς καμιά σκέψη για «αξιοποίηση»-ιδιωτικοποίηση. Η ΠΥΡΚΑΛ να γίνει πάρκο και όλα τα πάρκα της Αττικής να ενισχυθούν φυσικά και να προστατευτούν.
- **Άμεση αποκατάσταση στους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές.**