

Του Δημήτρη Αγγελίδη



Μήνυμα πως τα ομοφοβικά σχόλια παραβιάζουν τον κώδικα δεοντολογίας της ΕΣΗΕΑ και δεν έχουν θέση στη δημοσιογραφία στέλνει η Ενωση Συντακτών, με μια σκληρή ανακοίνωση για την πρωινή εκπομπή του Δήμου Βερύκιου και του Δημήτρη Σταυρόπουλου στο ραδιόφωνο του ALPHA.

Οσοι ακροατές είχαν τη δύναμη να αντέξουν το χτεσινό δεκαπεντάλεπτο ομοφοβικό παραλήρημα της εκπομπής εναντίον του συγγραφέα Αύγουστου Κορτώ για τη δήλωσή του πως δεν θα μετέχει στο «Ποτάμι» του Σταύρου Θεοδωράκη, επειδή είναι αφοσιωμένος στον άντρα του και τα βιβλία του, άκουσαν, ανάμεσα σε χαζογελάκια και μουγκρητά, τα εξής από τον Δήμο Βερύκιο:

«Γιατί το έκανε; Γιατί βαλλιανίζει. Είναι η εποχή που η μειονότης των γκέι κυριαρχεί στην πιάτσα», «η Παρθενοπόπη», «η κυρά Αυγουστίνα, γιατί μόνη της δηλώνει ότι είναι η γυναίκα της παρέας, όταν λέει ότι είναι στον άντρα του αφοσιωμένος», «Γι' αυτό η κοινωνία μας πάει κατά διαδόου. Το να είσαι γκέι πια και να το διατυμπανίζεις θεωρείται μαγκιά και όχι πρόβλημα. Ετσι είναι», «Ε, ρε Χρυσαυγίτης που τους χρειάζεται!», «Αυτοί έχουν όχι μόνο θηλυκό κορμί, αλλά και θηλυκό μυαλό. Γεννάει σατανάδες».

Αποστάσεις πήγε να κρατήσει ο Δ. Σταυρόπουλος, αλλά κατάφερε και μας είπε: «Υπάρχει δικτατορία των γκέι στη χώρα; Μεγάλη. Τεράστια. Αλλά αν ανοίξω το στόμα μου, θα πω πράγματα που μετά δεν θα παίρνονται πίσω. Υπάρχει δικτατορία. Και όχι μόνο δικτατορία, και μία μασονία. Υποστηρίζει ο ένας τον άλλο».

«Ο λόγος μίσους, αν υπήρχε σοβαρή νομοθεσία στη χώρα μας, όπως συμβαίνει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, θα διώκονταν ποινικά. Κανείς δημοσιογράφος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τη δημόσια επιρροή που του δίνει η θέση του διαχέοντας τον ρατσισμό, το μίσος και την ομοφοβία», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΑ.

Την παραπομπή του δημοσιογράφου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ενωσης ζήτησαν η γενική γραμματέας Μ. Κατσίμη και ο ταμίας Δ. Κοταρίδης.

«Ιδέα για χοντρό γέλιο. Τραβάμε ένα κάρο αγωγές στον Alpha για το ντελίριο του Βερύκιου, και με τα φράγκα που θα μας επιδικάσουν κάνουμε το πιο γαμάτο Gay Pride ever», έγραψε ο Α. Κορτώ στο Facebook, που δήλωσε συγκινημένος με τη συμπαράσταση αγνώστων. Ο Δ. Βερύκιος επιχείρησε με «δήλωση μετάνοιας» στο facebook να πείσει πως ... «δεν είχε καμία πρόθεση να μειώσει ως άτομο ή ως gay» τον Α. Κορτώ και πως... «μόνο ως μέρος της Πολιτικής Πρόζας» που κάνει στο ραδιόφωνο μπορεί να εκληφθούν τα σχόλιά του.

«Δηλώνω υπευθύνως ότι δεν διάκειμαι εναντίον των ομοφυλόφιλων και των οργανώσεων τους. Απεναντίας, μια ζωή στήριζα και εξακολουθώ -μέχρι παρεξηγήσεως- να στηρίζω τα δικαιώματα τους. [...] Πριν με βάλετε στο “δίχτυ με τη γάτα” και με ρίξετε στο... ποτάμι σας ζητώ να με συγχωρήσετε για τη

φραστική ραδιοφωνική ακρότητα», είπε.

Το ερώτημα είναι αν αρκεί μια συγγνώμη στο Facebook να ξεπλύνει τον οχετό των σχολίων που ακούστηκαν. Το ελάχιστο που θα περίμενε κανείς είναι να δοθεί σε όσους θίχτηκαν ίσος χρόνος στην εκπομπή για να απαντήσουν. Από κει και πέρα, τον λόγο έχει το ΕΣΡ και ίσως η Δικαιοσύνη.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών την Παρασκευή 7/3/2014