

[....ΕΚΛΟΓΕΣ στην ΕΣΗΕΑ 3 & 4 ΙΟΥΝΙΟΥ....]



Στις εκλογές για το νέο ΔΣ της ΕΣΗΕΑ, στις 3 και 4 Ιουνίου, υπάρχουν πολλοί λόγοι για να καθίσεις σπίτι σου. Γιατί το σωματείο αυτό έχει καταντήσει μια σφραγίδα, που κάνει εκδηλώσεις αλλά δεν εκπροσωπεί τα συμφέροντά σου. Γιατί αφήνει έξω από τις γραμμές του χιλιάδες συναδέλφους μας, σκληρά εργαζόμενους και άθλια αμειβόμενους, ειδικά στο Διαδίκτυο. Γιατί η πλειοψηφία του ΔΣ χαριεντίζεται με κυβερνήσεις και εργοδότες, χωρίς να δίνει σημασία στις δικές μας ανάγκες. Γιατί δεν έχει κάνει τίποτα για να σταματήσει την επιβολή του εργασιακού Μεσαίωνα στα ΜΜΕ. Γιατί έχει συμβάλει ώστε η ενημέρωση να γίνει εμπόρευμα προς πώληση, αλλά και μια απροκάλυπτη προπαγάνδα υπέρ των μνημονίων, του ευρώ «μας», των εκδοτών-καναλαρχών.

Αν επιλέξεις να μην ψηφίσεις, λοιπόν, κανείς δεν θα σου πει πως είχες άδικο. Να ξέρεις, όμως, κάτι: Ενώ θα νομίζεις πως έχεις γυρίσει την πλάτη σου στο ακόμη χειρότερο μέλλον που μας ετοιμάζουν, θα το βρεις πολύ σύντομα μπροστά σου. Θα σου πάρουν κι αυτά που έχουν απομείνει, όπως είναι ο ΕΔΟΕΑΠ ή οι ολοένα λιγότερες θέσεις εργασίας με μισθολόγιο και ασφάλιση. Και τότε, θα είναι πολύ πιο δύσκολο να τους σταματήσεις, να κάνεις οτιδήποτε που θα τους κόψει τη φόρα και την όρεξη.

Ας πούμε, λοιπόν, καθαρές κουβέντες. Ναι, η ΕΣΗΕΑ δεν είναι το σωματείο που θέλουμε και μας ταιριάζει. Ναι, τη διαφεντεύουν οι μηχανισμοί και οι εχθροί μας. Ναι, η διαπλοκή και η παραπληροφόρηση σπάνε κόκκαλα. Ναι, σε έχουν πουλήσει ακόμη κι αυτοί που σου έταξαν, αυτοί που σου έλεγαν ωραία «αριστερά» λόγια τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, τα αφεντικά μοιάζουν να είναι πανίσχυρα και ανίκητα.

Μα να είσαι σίγουρη και σίγουρος ότι αν δεν ψηφίσεις, κάνεις ακόμη ευκολότερη τη δουλειά όλων αυτών. Τι καλύτερο από το να μην υπάρχει κανείς που να τους ενοχλεί; Τι καλύτερο από το να μην υπάρχει αντίπαλο δέος; Τι καλύτερο από το να έχουν αυτοδυναμία και να παίρνουν όποιες αποφάσεις θέλουν, όταν θέλουν; Τι καλύτερο από το να μένουν σπίτι τους οι μόνοι που μπορούν να απειλήσουν την εξουσία τους - εμείς;

- Τιμώρησέ τους, λοιπόν - να ένας καλός λόγος για να ψηφίσεις και να τους μαυρίσεις.
- Αποκάλυψέ τους - για να μη μένει τίποτα κρυφό από τις δολοπλοκίες τους.

- Κράτα ζωντανή την ελπίδα - ώστε μαζί να σβήσουμε το «μαύρο» και να κάνουμε τα δικά μας σχέδια για το μέλλον.
- Αγωνίσου - γιατί ο μόνος χαμένος αγώνας είναι αυτός που δεν δίνεται.
- Άλλαξε την ΕΣΗΕΑ - για να φτιάξουμε ένα συνδικάτο όλων των εργαζομένων στα ΜΜΕ.
- Στείλε μήνυμα στην κοινωνία - ότι στα μίντια δεν έχει μόνο εχθρούς, αλλά και δικούς της ανθρώπους.

Για όλα αυτά και για πολλά ακόμη, ψήφισε Πρωτοβουλία για την Ανατροπή. Άλλα μην μας αναθέσεις τίποτα. Έλα μαζί, για να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και μπορούμε πολλά!