



Με πλήθος αγωνιστών να γεμίζει ασφυκτικά τις αίθουσες των **«Αναιρέσεων»** στην Αθήνα και την ξεχωριστή παρουσία του συγκροτήματος των **«Υπεραστικών»**, πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ η γιορτή υποδοχής του πολυαναμενόμενου ΠΡΙΝ με το καινούργιο, σύγχρονο και ιδιαίτερα προσεγμένο layout.

Με ενθουσιασμό και θετικά σχόλια το υποδέχτηκαν οι αναγνώστες.

Με καινούργιο λογότυπο: **“Εφημερίδα της αντικαπιταλιστικής κομμουνιστικής Αριστεράς”**, με την πρώτη συνέντευξη του **Θύμιου Καλαμούκη** μετά το κόψιμο της εκπομπής Ελληνοφρένεια, με σημαντικό άρθρο του **Αντώνη Νταλακογεώργου** στη στήλη **«Ζητώ τον Λόγο»**, με πλούσια και ιδιαίτερα προσεγμένη ύλη το νέο ΠΡΙΝ μάς περιμένει στα περίπτερα.

**Αναλυτικότερα το σημερινό φύλλο περιλαμβάνει:**

- Η κυβερνητική επιδρομή στα εργατικά και λαϊκά δικαιώματα, προκαλεί μαχητική αντίδραση ΠΡΙΝ από τους σεισμούς που μέλλονται να ‘ρθουν! Ο Γιάννης Ελαφρός γράφει για το νέο ΠΡΙΝ
- Η δεύτερη ματιά: Ο Κίμωνας Ρηγόπουλος γράφει για «Μια φωτογραφία, ίσον χίλιες λέξεις»
- Το θέμα: Μια μαχητική απεργία χωρίς ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, του Δ. Σταμούλη
- Ο Γ. Λιβιτσάνος για τα «χάπια ευτυχίας» που μοιράζει η κυβέρνηση
- Ο Μπ. Συριόπουλος για τη δίκη της ΧΑ

**Σταθερά στο ΠΡΙΝ:**

Από σπόντα, σχόλια στο ημίφως, Ακροβασίες, Πίσω από τις κάμερες



Το μνημονιακό τερατούργημα 1.531 σελίδων, του Δ. Τζιαντζή  
Ο Αντώνης Νταλακογιώργος, πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ, ζητά το λόγο  
Το ΝΑΤΟ «νονός, η ΕΕ «κουμπάρα» στο Μακεδονικό, του Κ. Μάρκου  
Άσυλο: στο βωμό των σκοπιμοτήτων, του Γ. Μουρμούρη  
Ο Μ. Παπαμακάριος αναλύει το νέο πρόγραμμα και κόμμα: «Ωρα για μια τολμηρή κομμουνιστική τομή»  
Ο Θύμιος Καλαμούκης μιλάει στην Ματίνα Παπαχριστούδη: «Δεν περνάμε ούτε έξω από την ΕΡΤ»  
Ο Δ. Ελευθεράτος σε «πρινίσματα εποχής»  
Στα χαρακώματα για τη λαϊκή κατοικία, του Κ. Νασόπουλου  
Νοθείες και κυβερνητικός συνδικαλισμός στο ΕΚ Πάτρας  
«Έγκλημα» να ζητάς δεδουλευμένα, του Χρ. Κρασάκη  
Εμπορικό κέντρο με κυβερνητική βούλα η Ακαδημία Πλάτωνος..., της Α. Βαρβάκη  
Έξι δεκαετίες αντιαπεργιακών νόμων, του Γ. Τσαντίκου  
ΝΕΟΛΑΙΑ: Η δύσκολη σχέση με την ενημέρωση, του Χ. Κρανάκη  
Η... εξουσία πήρε τον ΣΥΡΙΖΑ, του Δ. Γρηγορόπουλου  
Ελληνικό: έξι πύργοι με ταξικό πρόσημο, της Μ. Τζιαντζή  
Ο Μ. Γεωργιάδης ανοίγει Ρωγμές στον Χρόνο: Η Κόκκινη Ρόζα είναι ριζωμένη στην καρδιά των επαναστατών  
Εκλογές στην Ιταλία, της Δ. Μαραγκουδάκη  
Τρελοί μισθοί για τους πρυτάνεις στην Αγγλία, του Ν. Καπιτσίνη  
Ο Άρης Χατζηστεφάνου, Εκτός Ορίων: «Τους χάρισαν τον καπιταλισμό και τον κοίταζαν στα δόντια»

.....

Με τις δικές μας ευχές να το συνοδεύουν στη συνέχεια του ταξιδιού, ας δούμε τι γράφει το editorial του σημερινού φύλλου:

## **Το επόμενο βήμα για το ΠΡΙΝ**

Το ΠΡΙΝ που κρατάτε από σήμερα στα χέρια σας επιδιώκουμε να είναι μια εφημερίδα νέα, δυναμική και ζωντανή, μα την ίδια στιγμή ώριμη, με σταθερό το χέρι και το βλέμμα. «Φορτωμένοι» με ιστορία 28 ολόκληρων χρόνων και 1360 φύλλων, καθώς και με την πολύτιμη εμπειρία από την κοινή μας πορεία και τη συνεργασία με τον Γιώργο Δελαστίκ και αρκετούς ακόμη συντρόφους, συναγωνιστές και φίλους, αποφασίσαμε να κάνουμε το επόμενο, σημαντικό και απολύτως αναγκαίο βήμα.

Στην εποχή της ακραία αντιδραστικής στροφής του κεφαλαίου και του συστήματος αστικής

εξουσίας, με τα τανκς να έχουν αντικατασταθεί από τα θινκ τανκς και τα μίντια, που καταδιώκουν και πυροβολούν κατά ριπάς και αδιαλείπτως οτιδήποτε και οποιονδήποτε αντιστέκεται και λέει «όχι», σηκώνουμε το «γάντι». Επιχειρούμε να τοποθετήσουμε τον πήχη πιο ψηλά και να γίνουμε φωνή και μέσο για κάθε αγωνιζόμενο, Έλληνα και μετανάστη, εργαζόμενο και άνεργο, νέο και συνταξιούχο.

Η συντακτική επιτροπή της εφημερίδας μας, με «παλιούς» και «νέους» στο δυναμικό της, θα τα δώσει όλα προκειμένου να ανταποκριθεί στην πρόκληση, η οποία δεν τελειώνει εδώ. Ακολουθεί, άλλωστε, η ανανέωση και «επανεκκίνηση» της ιστοσελίδας prin.gr, ώστε να αποκτήσει ουσιαστικό και καίριο ρόλο στην καθημερινή ενημέρωση του κόσμου της δουλειάς και του αγώνα. Σε αυτή την προσπάθεια, δεν περισεύει κανείς. Στόχος είναι να συγκεντρώσουμε όσο περισσότερες δυνάμεις μπορούμε, όχι να κατακερματιστούμε ακόμη περισσότερο. Και γι' αυτό, εκτός των άλλων, η οικονομική μας επιβίωση και αυτοδυναμία είναι όρος εκ των ων ουκ άνευ.

**Το ταξίδι συνεχίζεται.**

**Πηγή: [PRIN](#)**

Και δύο βίντεο που υποδέχονται το νέο PRIN:

