



ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ
Συμπόρευση για την Ανατροπή

**Ανακοίνωση “Ανταρσία στο Μωριά-
Συμπόρευση για την ανατροπή” σχετικά
με την εξαφάνιση μεταναστών στο
Βασιλίτσι Μεσσηνίας**

Σε επιχείρηση εξαφάνισης και παράνομης επαναπροώθησης (όπως τελικά δείχνουν τα πράγματα) προσφύγων, φαίνεται να προχώρησαν οι δυνάμεις του Λιμεναρχείου Καλαμάτας. Σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων του Βασιλιτσίου Μεσσηνίας, το μεσημέρι της Τετάρτης 22/9 κατέπλευσε στην περιοχή ιστιοπλοϊκό που επέβαιναν 25 πρόσφυγες οι οποίοι με τη συνδρομή του Λιμενικού μεταφέρθηκαν στη στεριά. Εκεί δέχτηκαν τη φροντίδα των κατοίκων που τους προσέφεραν τρόφιμα και νερό, ενώ αργά το βράδυ μεταφέρθηκαν με υπηρεσιακά αλλά και συμβατικά αυτοκίνητα προς άγνωστη κατεύθυνση...

Πρόκειται για μια επιχείρηση πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις επαναπροωθήσεις προσφύγων στα νησιά του Αιγαίου από τη Frontex και το Λιμενικό. Πρακτικές παράνομες ως προς το Διεθνές Δίκαιο, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την “αρχή μη επαναπροώθησης” της Συνθήκης της Γενεύης. Οι πρόσφυγες στερούνται στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στο άσυλο και τη δυνατότητα προσφυγής τους στη δικαιοσύνη.

Είναι απαράδεκτο ο τοπικός Λιμενάρχης να δηλώνει άγνοια για το περιστατικό και να παραπέμπει για περαιτέρω πληροφόρηση στο Υπουργείο. Η ακροδεξιά πολιτική που ακολουθείται από το λιμενικό σώμα ακόμα και σε ηπειρωτικές περιοχές της χώρας, είναι ταυτολογικό χαρακτηριστικό της κυβερνητικής πολιτικής στο μεταναστευτικό. Η εξαφάνιση ανθρώπων αποτελεί φασιστική πρακτική και είναι συνδεδεμένη με τις μαύρες σελίδες της ανθρωπότητας.

Η ισχυρή Ευρώπη αποποιείται κάθε ευθύνη για τον κόσμο βίας, εκμετάλλευσης και φτώχειας που δημιούργησε και δημιουργεί. Αναζητά αποδιοπομπαίους τράγους στις υπερφορτωμένες βάρκες ταλαιπωρημένων και άοπλων ανθρώπων και βαφτίζονται “προσβολή της εθνικής κυριαρχίας” που πρέπει να αντιμετωπιστεί με τα κομάντο του Λιμενικού και της Frontex.

Έλληνες και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δηλώνουν: “Η Ελλάδα φυλάει τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.” Από το 2016 οι ελληνικές κυβερνήσεις εφαρμόζουν ένα είδος “κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής” που όμως ούτε κοινή ούτε ευρωπαϊκή είναι. Μια πολιτική που υπαγορεύεται μεν από τις ισχυρές χώρες της Ε.Ε., αλλά που καμία από αυτές δεν θα εφάρμοζε στο έδαφος της: η Ευρωτουρκική Συμφωνία, η επιβολή γεωγραφικού περιορισμού και τα Χοτ-Σποτ στα νησιά, η αναγνώριση της Τουρκίας ως “ασφαλούς χώρας”, η κατάργηση στην πράξη του δικαιώματος στο άσυλο, οι επιστροφές βάσει “Δουβλίνου” και στην κορυφή του παγόβουνου οι παράνομες επαναπροωθήσεις.

Να σταματήσουν τώρα οι παράνομες, βίαιες επαναπροωθήσεις

Να σταματήσουν οι βρώμικες αντί-προσφυγικές συμφωνίες με την Τουρκία και τη Λιβύη.

Να ακυρωθεί η αναγνώριση της Τουρκίας ως “ασφαλούς” χώρας για τους πρόσφυγες/ισσες.

Να αντισταθούμε στην Ευρώπη-Φρούριο και την Ελλάδα-Φυλακή: Όχι στα συνοριακά τείχη και τα στρατόπεδα κράτησης προσφύγων.

Να σταματήσει η ποινικοποίηση της αλληλεγγύης. Να βάλουμε φραγμό στην ακροδεξιά και τον ρατσισμό.