



Εργαζόμενοι στην BIC

Ο κόπος δικός μας, τα κέρδη της εργοδοσίας

Συνάδελφοι, για ακόμα μια χρονιά η διοίκηση της Bic κρατά καθηλωμένα τα μεροκάματα μας. Την ίδια στιγμή χτίζει την κερδοφορία της καθώς η παραγωγή βρίσκεται σε πρωτοφανή άνοδο, οι νέοι συμβασιούχοι συνεχώς αυξάνονται, η εντατικοποίηση και οι εξαντλητικές υπερωρίες όλο το χρόνο κτυπούν κόκκινο, πολλοί συνάδελφοι δούλευαν στη διάρκεια των προγραμματισμένων αδειών Πάσχα και καλοκαιριού.

Στο bu5 συνάδελφοι δούλεψαν το καλοκαίρι χωρίς κλιματισμό, σε απαράδεκτες συνθήκες, σε ένα τμήμα κάτι ανάμεσα σε αποθήκη και χώρο παραγωγής, που ενώ διευρύνεται δεν έχει τις κατάλληλες υποδομές λειτουργίας. Ενώ δουλεύουμε σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας, με μοναδικό μέσο προστασίας μια μάσκα, και πολλοί από εμάς νόσησαν, η διοίκηση μας ζήτησε να βάλουμε πλάτη!

Για όλα αυτά η ανταμοιβή μας ήταν αύξηση 1.3% για τους μόνιμους. Στους συμβασιούχους και σε μη "παραγωγικούς" συναδέλφους δεν δόθηκε αύξηση σε αντίθεση με τα στελέχη που δεν στερήθηκαν τα μπόνους τους

Η αύξηση αυτή δεν αρκεί ούτε για την αγορά μιας μάσκας υψηλής προστασίας p2 που δεν μας χορηγείται.....

Μιλάμε για αύξηση κοροϊδία μιας και η Bic είναι μια πολυεθνική με τεράστια κέρδη.

Η πολιτική των μηδενικών αυξήσεων στους μισθούς, είναι πολιτική του κεφαλαίου και των πολιτικών εκφραστών του.

Η κυβέρνηση της ΝΔ θεσμοθέτησε αύξηση 2% στο βασικό μισθό, μείωσε τις εργοδοτικές εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία. Έτσι στέρησε πόρους από τα ήδη καταληστευμένα ασφαλιστικά ταμεία και διαμόρφωσε ακόμη πιο ευνοϊκό περιβάλλον για τα αφεντικά.

Αύξηση κοροϊδία λοιπόν και δόθηκε μόνο σε όσους αμείβονται με το βασικό λες και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι δεν χρειάζονται αύξηση τώρα που η ακρίβεια αφήνει χιλιάδες εργαζομένους χωρίς θέρμανση και πρόσβαση σε είδη πρώτης ανάγκης.

Ο πληθωρισμός τρέχει με 6%, η ανεργία φτάνει στο 15% και η εργατική τάξη και ο λαός είναι καταδικασμένοι σε μια ζωή χωρίς όνειρο και ελπίδα, σε μια ζωή μίζερη και αβέβαιη στην καλύτερη περίπτωση μια ζωή μεροδούλι -μεροφάι.

Οι κόποι μας πάνε σε εξοπλιστικά μαμούθ 7.5 δις σε προσλήψεις ειδικών φρουρών και ενίσχυση της καταστολής.

Το δημόσιο σύστημα υγείας ενώ δέχεται τεράστια πίεση με γεμάτες ΜΕΘ και ράντζα στους διαδρόμους, με δεκάδες νεκρούς καθημερινά ,αντί να ενισχυθεί στερείται 800 εκατομμύρια σε σχέση με πέρυσι.

Συνάδελφοι,

Η στάση της διοίκησης είναι αντίστοιχη αυτής της πολιτικής.

Ο κόπος δικός μας, τα κέρδη δικά της.

Κρατάει χαμηλά τα μεροκάματα μας σπρώχνει στην υπερωρία για να καλύψουμε στοιχειώδεις ανάγκες. Πολλοί από μας θεωρούν πως έτσι κάτι γίνεται.

Στην πραγματικότητα όμως καταργείται στην πράξη το 8ωρο και το πενθήμερο.

Δεν έχουμε στοιχειώδη ελεύθερο χρόνο, αποξενωνόμαστε από τον φιλικό περίγυρο και την οικογένειά μας.

Μας ξεζουμίζουν και αυτό φαντάζει σαν δική μας επιλογή.

Συνάδελφοι,

Δεν θα ζήσουμε πολλές ζωές για να αφήσουμε αυτήν να πάει χαμένη.

Τίποτα δεν χαρίζεται όλα κερδίζονται με αγώνα. Η δύναμη βρίσκεται στην ενότητα και τη συλλογική δράση μέσα από τα ταξικά συνδικάτα.

Αυτά φοβούνται και με αντεργατικά νομοθετήματα, όπως ο πρόσφατος νόμος Χατζηδάκη , προσπαθούν να κτυπήσουν όσους αντιστέκονται.

Θέλουμε αυξήσεις και αξιοπρεπή μεροκάματα.

Μονιμοποίηση των συμβασιούχων, όχι στην πολύχρονη ομηρία τους.

Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Κατάργηση του αντεργατικού νόμου Χατζηδάκη.