



**Αλήθειες και ψέματα για την πανδημία
Η Θωράκιση του Δημόσιου συστήματος Υγείας,
Ζήτημα επιβίωσης για το Λαό**

Η πανδημία COVID-19 βρίσκεται διεθνώς σε πλήρη εξέλιξη και είναι σαφές πως καθοριστικός παράγοντας για την αντιμετώπιση της είναι οι πολιτικές επιλογές που λαμβάνονται. Η εμπειρία των χωρών που προηγήθηκαν χρονικά στην έξαρση της επιδημίας δείχνει πως ο απαιτούμενος συνδυασμός για τον έλεγχο της περιλαμβάνει την ταχύτατη και σημαντική ενίσχυση του συστήματος υγείας, τη διενέργεια μαζικών τεστ για εποπτεία της διασποράς και την εφαρμογή στοχευμένων περιοριστικών μέτρων προς αποφυγή της ταχείας μετάδοσης. Η ελληνική κυβέρνηση έχει ως τώρα λάβει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο μέτρα γενικής και οριζόντιας καραντίνας με την προσθήκη ελάχιστων μέτρων διευθέτησης και αναδιάρθρωσης των υπάρχοντων δομών υγείας, προσωπικού και εξοπλισμού.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

- Πλήρης αποποίηση των πολιτικών ευθυνών τόσο για τη διαχείριση της κατάστασης όσο και για τη διαχρονική αποψίλωση του δημόσιου συστήματος υγείας και μετάθεση τους στην ατομική ευθύνη κάθε πολίτη
- Εξαγγελία ήδη προγραμματισμένων προσλήψεων νοσηλευτών και γιατρών, που έτσι κι αλλιώς είναι ελάχιστες και σε καμιά περίπτωση δεν καλύπτουν ούτε τις ανάγκες του ΕΣΥ ούτε φυσικά τις αυξημένες ανάγκες της πανδημίας
- ΔΕΝ άνοιξαν παρά ελάχιστες καινούριες κλίνες ΜΕΘ και αυτές μόνο το τελευταίο δεκαήμερο
- ΔΕΝ εξασφάλισε επαρκή εξοπλισμό προστασίας στους υγειονομικούς, αντίθετα εξέδωσε αντιεπιστημονικές επίσημες οδηγίες για τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται, οδηγώντας γιατρούς και νοσηλευτές στην απόγνωση
- ΔΕΝ εξασφάλισε επαρκή αριθμό tests, δεν οργάνωσε μαζική διενέργειά τους και ανίχνευση των επαφών των κρουσμάτων (μέτρο που είχε σημαντική αποτελεσματικότητα στον περιορισμό της νόσου στις χώρες όπου εφαρμόστηκε), δε χρηματοδοτεί εργαστήρια τα οποία μπορούν να εφαρμόσουν τους ελέγχους
- ΔΕΝ παρέχει έστω έκτακτη χρηματοδότηση στο σοβαρά υποβαθμισμένο -από τις μνημονιακές πολιτικές ΕΣΥ
- ΔΕΝ επιτάσσει ιδιωτικές υποδομές και εργαζόμενους σε αυτές - αντίθετα καλεί σε εθελοντισμό για να αντιρροπήσει τη λαϊκή αντιπάθεια
- Εφαρμόζει μέτρα γενικής καραντίνας, αφήνοντας όμως να λειτουργούν κανονικά βιομηχανίες και call centers και επιτρέποντας πλήρη εργοδοτική αυθαιρεσία μέσω προσυμφωνημένων ελέγχων, ενώ διευρύνει το ωράριο των super markets και αποφασίζει το άνοιγμά τους και τις Κυριακές
- Παρέχει 800 ευρώ σε εξαιρετικά περιορισμένες κατηγορίες μισθωτών, δεν εξασφαλίζει σε τίποτα

ανασφάλιστους και άνεργους

- ΔΕ λαμβάνει μέτρα αποσυμφόρησης φυλακών και δομών «φιλοξενίας» προσφύγων, δεν κάνει το παραμικρό για την εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής στους χώρους αυτούς, καμία μέριμνα για τους άστεγους
- Καταστρατηγεί ατομικές ελευθερίες θέτοντας σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε αριθμό μεγαλύτερο των δύο ατόμων σε ανοιχτούς χώρους, χωρίς καμία επιστημονική βάση και ενώ την ίδια στιγμή επιτρέπει συνωστισμό σε «επιλεγμένους» εργασιακούς και θρησκευτικούς χώρους
- Αναστέλλει την απαγόρευση πολιτικής επιστράτευσης και κάθε μορφής επίταξης κατά τη διάρκεια απεργίας



Εμείς, οι μαχόμενοι υγειονομικοί, που δίνουμε καθημερινά τον αγώνα διασφάλισης της υγείας του λαού, κόντρα στις περικοπές, τις υποχρηματοδοτήσεις, την υποστελέχωση, θα δώσουμε και αυτή τη μάχη με όλες μας τις δυνάμεις, αλλά δε θα ανεχτούμε αντιεπιστημονικές εξαγγελίες και ενοχοποίηση της κοινωνίας, ούτε θα επιτρέψουμε να μας οδηγήσετε σαν πρόβατα στη σφαγή.

Αυτή -και κάθε προηγούμενη κυβέρνηση- που έπιναν νερό στο όνομα των ιδιωτικοποιήσεων, της υπερπληθώρας γιατρών και της σύμπλευσης με τις πολιτικές της ΕΕ, μας καλούν τώρα να γίνουμε συνένοχοι σε μια εγκληματική διαχείριση και να μη διασπάσουμε την εικόνα εθνικής ενότητας. Εμείς, λοιπόν, απαντάμε πως είναι η ώρα να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του.

Η κυβέρνηση δηλώνει ότι ο εχθρός είναι αόρατος και «τα μεγαλύτερα όπλα κατά του αόρατου εχθρού είναι η προσωπική μας συμπεριφορά». ΟΧΙ, ο εχθρός είναι ορατός στο μικροσκόπιο και τα μεγαλύτερα όπλα είναι μαζικά tests, ισχυρά δημόσια συστήματα υγείας, προσλήψεις, εξοπλισμός και ΜΕΘ, επιτάχυνση ερευνών για την ανακάλυψη ειδικών φαρμάκων και εμβολίων απέναντι του.

Αυτά αντιμετωπίζουν τον ιό και τους θανάτους, όχι τα μέτρα υπέρ των επιχειρηματιών, το γενικό blackout και η περιστολή των συνδικαλιστικών και γενικότερα των λαϊκών ελευθεριών. Δεν στηρίζεται σε κανένα επιστημονικό δεδομένο, η απαγόρευση κυκλοφορίας και της δημόσιας συνάθροισης άνω των 2 (!) σε υπαίθριο χώρο. Ούτε η πολιτική επιστράτευση και η αναστολή του δικαιώματος απεργίας. Ο ιός αντιμετωπίζεται με δημοκρατία, όχι με ολοκληρωτισμό. Με μέτρα χτυπήματος των επιχειρηματικών κερδών, του ληστρικού χρέους, των πολεμικών και αστυνομικών δαπανών.

Ο κορωναιός δεν αντιμετωπίζεται με την αστυνομία και με στρατιωτικές διαταγές. Οι εργαζόμενοι, οι νέοι, οι συνταξιούχοι, δεν περιμένουν από την κυβέρνηση να τους πει να τηρήσουν τα αναγκαία μέτρα αυτοπροστασίας και προστασίας συγγενών, φίλων, συναδέλφων τους και ειδικά όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Η εικόνα της «αδιαφορίας» που δίνουν τα επιστρατευμένα από την κυβερνητική προπαγάνδα ΜΜΕ, είναι ψεύτικη. Ίσα ίσα που ο λαός μας είχε δείξει εξαιρετικά υπεύθυνη στάση χωρίς να χρειάζεται «χωροφύλακα», σε αντίθεση με την ανευθυνότητα των κυβερνώντων οι οποίοι ακόμα και σήμερα ΔΕΝ εφαρμόζουν την πιο αποτελεσματική διεθνώς μέθοδο (αυτή των χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας) με πολλά δωρεάν tests υπό αυστηρό κρατικό έλεγχο σε μεγάλες ομάδες πληθυσμού και ουσιαστικά μέτρα στοχευμένα «εντός κοινότητας» (μοντέλο που συστήνει επίμονα ο ΠΟΥ), αλλά ανακοινώνουν μόνο οριζόντια ασφυκτικά περιοριστικά μέτρα για να «ενοχοποιήσουν» τον λαό για δικές τους ευθύνες.

Καλούμε σε πολιτική εγρήγορση και κοινή δράση το σύνολο των αριστερών κομμουνιστικών, αλλά και ευρύτερα των δημοκρατικών πολιτών στη χώρα μας. Εναντία στην κυβερνητική απόφαση για απαγόρευση κυκλοφορίας, ενάντια στη μεθόδευση των αστικών δυνάμεων σε όλο τον κόσμο, να χρησιμοποιήσουν την πανδημία, για καλλιέργεια φόβου και επιβολή μιας βαθιάς αντιδραστικής τομής μεσαιωνικού τύπου στην κοινωνία, μιας αποκάλυπτης δικτατορίας του κεφαλαίου στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Δε θα χρεωθούμε τη γενοκτονία στην οποία μας καταδικάζει η αντεργατική πολιτική κυβερνήσεων και αστικών τάξεων στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Η αξιοβίωτη ζωή με ελευθερία, στα μέτρα των δυνατοτήτων της εποχής μας, ο συλλογικός κοινωνικός πολιτισμός, είναι η δική μας προοπτική.

23/03/2020

narnet.gr