



Εντύπωση σε πολύ κόσμο προκάλεσε η βίαιη στάση των ΜΑΤ κατά διαδηλωτών έξω από την Αμυγδαλέζα. Περιμέναν πού μεγαλύτερη ευαισθησία σε ένα ζήτημα που φαίνεται να βρίσκει τη λύση του. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη επισκέφτηκε πριν λίγες μέρες το κέντρο κράτησης και δήλωσε «Αυτό που είδα στην Αμυγδαλέζα δεν μπορεί να μείνει»!

Τα όσα λέει όμως την επόμενη μέρα σε συνέντευξη είναι τουλάχιστον αντιφατικά και δείχνουν ότι αποτελούν ένα επικοινωνιακό παιχνίδι διαχείρισης της κοινής γνώμης που σοκαρίστηκε με το θάνατο των μεταναστών.

Το πρώτο που κάνει είναι να κάνει ασαφές το μέλλον των κέντρων και των μεταναστών. «Ας μου πει κάποιος άλλος τι άλλο θα κάνουμε. Δεν μπορεί να μείνει» είπε. Για εκείνους που δεν έχουν κάπου να μείνουν η κυβέρνηση αναζητά δομές φιλοξενίας, με τη συνδρομή της Εκκλησίας και μη κυβερνητικών οργανώσεων

Στη συνέχεια αποποιείται των ευθυνών του αναφερόμενος στο μεταναστευτικό ως ευρωπαϊκό ζήτημα και λέγοντας πώς εκείνος προσωπικά «θα έσπαγε το καθεστώς της Σένγκεν». «Μπορούμε να λύσουμε το θέμα του Δουβλίνο 2,3,4,5 ή να σπάσουμε το Σένγκεν; Εγώ θα έσπαγα το Σένγκεν, αλλά μιλάω ως Γιάννης Πανούσης, μην παρεξηγηθώ. Εφόσον η Ευρώπη δεν θέλει να μας στηρίξει, απλώς μας δίνει λεφτά, για να υποστούμε εμείς όλες τις κοινωνικές και λοιπές συνέπειες πολέμων και εμφυλίων, που δεν φταίμε, θα πρέπει να μοιραστούμε αυτά τα ρεύματα. Εάν δεν θέλει, εγώ θα άνοιγα τα σύνορα, να πάνε 500.000 σε άλλες χώρες, να δούμε πόσο θα ευαισθητοποιηθεί η Ευρώπη για αυτό».

Εντυπωσιακές δηλώσεις πράγματι αλλά κάντε το και πράξη. Ο υπουργός είναι μέλος μιας κυβέρνησης που έχει δεσμευτεί για το σεβασμό των κανόνων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, δε μιλάει σε ένα αμφιθέατρο.

Πολύ φοβόμαστε ότι σε αυτή την κυβέρνηση το «μπαλάκι» θα πηγαίνει πέρα δώθε. Στην επόμενη κατασταλτική ενέργεια της αστυνομίας θα υπάρξει σίγουρα κάποιος κυβερνητικός παράγοντας που θα πει ότι προσωπικά τις καταδικάζει. Θα υπάρχει πάντα κάποιος που θα λέει το σωστό, αλλά δε θα είναι ποτέ αυτός που παίρνει τις αποφάσεις και κάπως έτσι θα συντηρείται η αμφίπλευρη διεύρυνση της αριστερής κυβέρνησης.

Δεν ξεχνάει τέλος να καθησυχάσει τους εθνικιστικούς κύκλους. Όπως διευκρίνισε, στους μετανάστες που θα απελευθερωθούν από το στρατόπεδο της Αμυγδαλέζας θα τεθούν περιοριστικοί όροι. Θα πρέπει να δηλώσουν τόπο διαμονής και να παρουσιάζονται την 1η και την 15η του μηνός στην Αστυνομία και στην παραβίαση των περιοριστικών όρων θα συλλαμβάνονται.

Όπως, τέλος, διευκρίνισε ο αναπληρωτής υπουργός, «δεν θα βγουν 1.500 την ίδια μέρα, ούτε θα βγουν από όλα τα κέντρα την ίδια μέρα όλοι. Θα βγαίνουν σταδιακά,, αφού δεχθούν μια κοινωνική λειτουργό, μια ψυχολόγο, να δούμε τα ιατρικά τους. Σε όλη την Ελλάδα είναι 4.500, αλλά δεν νομίζω πως θα απελευθερωθούν όλοι, γιατί υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, μπορεί να εκκρεμεί κάτι ποινικό».

Ας μην ξεχνάμε όμως ότι για τους περισσότερους μετανάστες ολόκληρη η χώρα είναι μια φυλακή. Δεν αποτελεί τον προορισμό τους, δε μπορούν να βρουν δουλειά, δε μπορούν να ενσωματωθούν...

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ διατηρεί τη συμμαχία με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ, το ρόλο (και τα δισ που δίνει) σε ΝΑΤΟ και Ευρωστρατό, από τις επεμβάσεις σε Ουκρανία και Μ. Ανατολή ως την κοινή προετοιμασία μονάδων ταχείας επέμβασης και καταστολής πλήθους. Διατηρεί τη συνέχεια των μηχανισμών εσωτερικής ασφάλειας: τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, τα ΕΚΑΜ και τα ΜΑΤ, την Αντιτρομοκρατική που «κάνει εξαιρετική δουλειά»...

Ο φράχτης στον Έβρο παραμένει. Η διαφύλαξη των συνόρων από τις «ροές των μεταναστών» είναι ευρωπαϊκή υπόθεση». Οι δηλώσεις του Γ. Πανούση, υπουργού δημοσίας τάξης, αναφέρονται σε περαιτέρω ενίσχυση των συνόρων, για την «ασφάλεια από την διέλευση τζιχαντιστών». Σε διασταύρωση των στοιχείων των επιβατών από τις χώρες της Μ. Ανατολής και ενίσχυση της παρακολούθησης «υπόπτων» στο διαδίκτυο.

Η συνέχεια του κράτους άμυνας ασφάλειας, μαζί με τους εταίρους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, και το τρίπτυχο «μετανάστευση-εγκληματικότητα-τρομοκρατία», επανα-ορίζουν τους ευρωτρομονόμους, εκκολάπτοντας την ισλαμοφοβία, και ποινικοποιούν το κίνημα, με την ταμπέλα της τρομοκρατίας.

Είναι ανάγκη να ανατραπεί άμεσα κάθε πολιτική μετατροπής της κοινωνικής πλειοψηφίας σε άντρο «τρομοκρατίας». Να ανατραπεί κάθε πολιτική γενίκευσης της παρακολούθησης και του ελέγχου.

Πρέπει τώρα το εργατικό κίνημα να παλέψει για να πέσει το Τείχος του Αίσχους στον Έβρο και να σταματήσει ο πόλεμος κατά των μεταναστών που διεξάγει το Λιμενικό και οι Ένοπλες Δυνάμεις, η ΕΛ.ΑΣ. και η frontex.

Να αναγνωριστούν άμεσα όλα τα δικαιώματα στους μετανάστες και να αρθεί κάθε εμπόδιο στη μετακίνηση τους στην Ε.Ε.

Να σταματήσει κάθε πολεμική συμμετοχή-εμπλοκή των Ενόπλων Δυνάμεων στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις ΝΑΤΟ-ΕΥΡΩΣΤΡΑΤΟΥ και στο βρωμερό «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας», που τρομοκρατεί τους λαούς.

Είναι η ώρα τα κοινωνικά κινήματα να κλιμακώσουν την αντικυβερνητική πάλη τους και να διεκδικήσουν την έξοδο από ΝΑΤΟ-Ε.Ε.

ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΗ ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ