



Σε γραφείο ευρέσεως εργασίας έχει μετατραπεί το τελευταίο διάστημα το κέντρο εκπαίδευσης υγειονομικού στην Αυλώνα. Ένας «τυχερός» φαντάρος απόφοιτος διεκδικεί θητεία στο εξωτερικό με μισθό 1500 ως 1800 ευρώ το μήνα. Η θέση αφορά τη νατοϊκή βάση στη Νάπολη. Υψηλόβαθμα αλλά και χαμηλόβαθμα στελέχη του κέντρου βάλθηκαν να προπαγανδίζουν αυτό που κατά τη γνώμη τους είναι μεγάλη ευκαιρία. Θεωρούν ότι η φτώχεια και η ανεργία είναι όπλα για τη χειραγώγηση της στρατευμένης νεολαίας. Όλα γύρω από αυτή τη

μετάθεση ακούγονται τόσο δελεαστικά, υπάρχει όμως σαφέστατο ηθικό ζήτημα. Για αυτό πήραν ήδη την απάντηση που τους αξίζει. Δεν υπηρετούμε αυτή τη συμμορία δολοφόνων που εδώ και εξήντα πέντε χρόνια ευθύνεται για πολέμους χούντες και διεθνή τρομοκρατία ενάντια στους λαούς.

Έτσι και αλλιώς φαίνεται ότι με τις γνωστές μεθόδους είχαν καταλήξει εδώ και καιρό στον «κατάλληλο». Αρνούμαστε να νομιμοποιήσουμε αυτό το φιάσκο. Όλα ήταν στημένα και έτοιμα, το γνώριζαν όλοι. Το μεγαλύτερο βύσμα κέρδισε και πάλι.

Εκφράζονται επίσης αρκετά εύκολα απόψεις που λένε ότι και αυτοί που υπηρετούμε εδώ δεν είναι καλύτεροι. Απόψεις που ενώ ξεκινούν από σωστή αφετηρία καταλήγουν να γίνονται άλλοθι για παθητικότητα και υποταγή. Αν δεν είναι καλύτεροι πρέπει να δυναμώσουμε τη λογική του κινήματος μέσα και έξω από το στρατό. Να πολεμήσουμε τη παντού τη σύνδεση του ελληνικού στρατού με NATO-ΕΥΡΩΣΤΡΑΤΟ. Να ακυρώσουμε στην πράξη τα σύγχρονα ενιαία δόγματα άμυνας ασφάλειας που θέλουν να μας μετατρέψουν σε μπάτσους. Να παλέψουμε για όλα τα δικαιώματα των φαντάρων και την άμεση βελτίωση της καθημερινότητας. Η θητεία είναι εξαναγκασμός, μας παίρνουν με το ζόρι. Πρέπει όμως να βάζουμε συγκεκριμένα όρια και να επαναλαμβάνουμε σε όλους τους τόνους ότι δεν παρέχουμε καμία βοήθεια στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.

Προκύπτει τέλος ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Γιατί ένας φαντάρος που προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες στο NATO αμείβεται με τουλάχιστον 1500 ευρώ, ενώ στον ελληνικό στρατό πρέπει να το κάνει τσάμπα και μάλιστα σε πολύ δυσκολότερες συνθήκες. Πώς έγινε η απλήρωτη εργασία ένα ακόμη στρατιωτικό καθήκον, όπως η σκοπιά και οι αγγαρείες; Από πού προκύπτει ότι η στρατευμένη νεολαία οφείλει να εργάζεται δωρεάν; Δυστυχώς όλα αυτά τα ζητήματα, έχουν γίνει και για εμάς τους φαντάρους λίγο ως πολύ αυτονόητα. Να όμως μια καλή ευκαιρία να σκεφτούμε τα χαμένα μεροκάματα που προσφέρουμε. Όταν υπηρετείς για κάποιους μήνες στο NATO γυρνάς με χιλιάδες ευρώ, ενώ όταν υπηρετείς σε ένα ξεχασμένο φυλάκιο γυρνάς χρεωμένος. Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς θα αλλάξουμε και τα δύο.

ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΦΑΝΤΑΡΩΝ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΩΝ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. 6932955437

diktiospartakos.blogspot.com