

Γράφει ο Στέφανος Μολόχας



Έκπληξη προκάλεσαν οι **δηλώσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Μεικόπουλου** ότι η ετυμηγορία του λαού στο Βόλο να αναδείξει για δήμαρχο την παράταξη ουσιαστικά της μισής ΝΔ με την συνεργασία της ΧΑ και με επικεφαλή τον παράγοντα του σάπιου επαγγελματικού αθλητισμού Αχ. Μπέου επιβάλλει συνεργασία του βουλευτή με την νέα δημοτική αρχή.

Συγκεκριμένα ο ίδιος δήλωσε: «στον Δήμο Βόλου, το εκλογικό σώμα εκφράστηκε υπέρ του κ. Αχιλλέα Μπέου. Αν και διαφώνησα πολιτικά με την υποψηφιότητά του, την επίθεσή του σε ανθρώπους του πνεύματος και της τέχνης και την αντιμετώπιση της πολιτικής με επιχειρηματικούς όρους, σέβομαι την λαϊκή ετυμηγορία και από την θέση μου ως βουλευτής της Μαγνησίας θα συνεργαστώ με τη νέα δημοτική αρχή για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της πόλης.»

Πάνε περίπατο τα αντιφασιστικά μέτωπα, οι αγώνες και η αντεπίθεση της κοινωνίας του Βόλου απέναντι στην οπισθοδρόμηση και τον εκφασισμό που εκφράζει ο Α. Μπέος, πέρα των άγριων διαθέσεων των επιχειρηματικών συμφερόντων που κρύβει πίσω του που δεν περιμένουν την μέρα να βάλουν χέρι στα λεφτά που θα περάσουν από τον Δήμο. Οι θεσμοί κατά τον Α. Μεικόπουλο εξανθρωπίζουν τους φασίστες και ενισχύουν την συνεννόηση.

Αλλά δεν μένει μόνο εκεί! «*Η πάλη που έδωσε ο Μαργαρίτης Πατσιαντάς και η δημοτική του παράταξη, η σύγκλιση και οι διεργασίες προς την κατεύθυνση μιας μεγάλης δημοκρατικής, προοδευτικής παράταξης, που αγκάλιασε σχεδόν το μισό του εκλογικού σώματος, είναι ένα τεράστιο πολιτικό και αυτοδιοικητικό βήμα και μια παρακαταθήκη για μια αυτοδιοίκηση με ανθρώπινο πρόσωπο.*» Δεν έχουν πάρει χαμπάρι από την ήττα τους στον δήμο στον ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας! Θεωρούν βήμα την αθροιστική αντιμετώπιση του φαινομένου του Α. Μπέου με δυνάμεις του σάπιου πολιτικού συστήματος που διοικούσε τόσα χρόνια, με μνημονιακούς καλλικρατικούς υποτίθεται ανεξάρτητους και παράγοντες του ΠΑΣΟΚ και την ΝΔ που όχι μόνο έκανε υποσυνιστώσα αντιπαραθετικών προς τον Μπέο επιχειρηματικών συμφερόντων την εργατική και λαϊκή ανησυχία για την ανάδειξη αυτού του φαινομένου αλλά δεν κατάφερε να νικήσει κιόλας!

Δικαιώνονται οι φωνές που δεν ενέταξαν τον εαυτό τους σε αυτό το σχέδιο και δεν υποτάχθηκαν στα εκλογικά πολιτικά διλήματα παρόλο που στο δήμο κράτησαν μία κριτική στάση προς την υποψηφιότητα του Μ. Πατσιαντά. Αποδεικνύεται επίσης ότι η αποσπασματική αντιμετώπιση του κινήματος με την κεντρική πολιτική πάλη από τον κόσμο της αριστεράς οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην ενσωμάτωση στα αστικά σχέδια για την διαχείριση της κρίσης και του μνημονίου στα πλαίσια της ΕΕ και όχι την ανατροπή του.

Δεν υπάρχει όμως χρόνος για χαιρεκακία! Η αποφασιστική μετωπική αντιφασιστική και αντικαπιταλιστική πάλη στον Δήμο για την ματαίωση των σχεδίων του Μπέου οφείλει να συσπειρώσει όποιες δυνάμεις θέλουν να βαδίσουν τον δρόμο της ανατροπής των σχεδίων και του σάπιου πολιτισμού τους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η παράταξη του Μ. Πατσιαντά και γενικά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι η βασική συνιστώσα μιας τέτοιας προοπτικής στην καλύτερη των περιπτώσεων ενώ στην χειρότερη θα απέχει.