



Σημαντική



εξέλιξη για τις δυνάμεις της ανεξάρτητης

ριζοσπαστικής αντιδιαχειριστικής αριστεράς στον Δήμο Αθήνας ενόψει των

εκλογών της 8ης Οκτώβρη 2023.

Με κοινή ανακοίνωσή τους οι κινήσεις πόλης Ανυπότακτη Αθήνα και Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα, δημοσιοποιούν την επιδίωξή τους να ενώσουν τις δυνάμεις τους γύρω από ένα πολιτικό πρόγραμμα που περιγράφεται σε αδρές γραμμές και να κατέβουν μαζί στις επικείμενες εκλογές του Οκτωβρίου. Καθώς οι διεργασίες της συμπόρευσης δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οι δύο κινήσεις πόλης εκτιμούν από τις μέχρι τώρα συζητήσεις ότι υπάρχει δυνατότητα αυτή η διαδικασία να έχει ευρύτερη θετική κατάληξη, επιδιώκοντας σε αυτή την ενωτική προσπάθεια να συμμετάσχει και η Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας.

Στο σχετικό δελτίο τύπου που παρατίθεται στη συνέχεια ολόκληρο, οι δύο κινήσεις προχωρούν σε μια συνοπτικά αλλά υποδειγματική ανάλυση των τεκταινομένων στο χώρο της Αθήνας, της εφαρμοζόμενης πολιτικής από τη δημοτική αρχή Μπακογιάννη, την κυβέρνηση, την ΕΕ και το κεφάλαιο, αλλά και των επιπτώσεων αυτής της πολιτικής στην καθημερινή ζωή των κατοίκων αυτής της πόλης. Ταυτόχρονα, στην ίδια ανακοίνωση γίνεται αναφορά στους κοινωνικούς αγώνες που έχουν αναπτυχθεί όλο αυτό το διάστημα, αγώνες στους οποίους έχει βρεθεί μαζί ένα ολόκληρο δυναμικό αγωνιστών που επιδιώκεται να εκφραστεί από κοινού και στην επερχόμενη εκλογική μάχη.

Δείτε αναλυτικά την κοινή ανακοίνωση [Ανυπότακτης Αθήνας](#) και [Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στην Αθήνα](#):

**Δελτίο Τύπου των κινήσεων πόλης
Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα/Ανταρσία σε κυβέρνηση-ΕΕ-κεφάλαιο
Ανυπότακτη Αθήνα
για τις διεργασίες συμπόρευσης και εκλογικής συνεργασίας στις δημοτικές
εκλογές της 8ης Οκτώβρη**

Η Αθήνα αποτελεί την πόλη με τα πιο ποικιλόμορφα χαρακτηριστικά στην επικράτεια. Παράλληλα, με το ειδικό πληθυσμιακό, κοινωνικό και οικονομικό βάρος που έχει ως πρωτεύουσα, αποτελεί το πεδίο όπου **οι κεντρικοπολιτικοί σχεδιασμοί των κυβερνήσεων (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ), του κεφαλαίου και των υπερεθνικών οργανισμών (ΕΕ, ΟΟΣΑ κλπ) διαπλέκονται άρρηκτα με τις τοπικές/δημοτικές διεκδικήσεις** και τα αποτελέσματα είναι πια απολύτως εμφανή στην πόλη μας.

Εδώ και αρκετά χρόνια, δημοτικές αρχές πολλών αποχρώσεων επιβάλλουν **αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις**, διεξάγουν **επίθεση στον δημόσιο χώρο**. Με προπομπό τώρα τη δημαρχία Μπακογιάννη και την πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ που οξύνει εκθετικά την επίθεση, επιδιώκεται η ολοκλήρωση των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων στην πόλη σε όλα τα επίπεδα.

Οι γειτονιές μας βιώνουν την **εγκατάλειψη** προς όφελος ενός **διευρυμένου τουριστικού κέντρου**. Η

λιτότητα τόσων χρόνων, η ακρίβεια, η πλήρης αποσάθρωση των εργασιακών σχέσεων σε όλους τους τομείς, η διόγκωση όλων των ελαστικών μορφών εργασίας, η υποβάθμιση όλων των βασικών κοινωνικών αγαθών στην παιδεία την υγεία, την ασφάλιση, τις μεταφορές, οι φοροληστρικοί μηχανισμοί και η ταυτόχρονη απουσία κοινωνικής πολιτικής έχουν ήδη συνθέσει το δυστοπικό παρόν και μέλλον. Η πρόσφατη αναδιάρθρωση της πόλης έρχεται σε αυτό το δυσμενές τοπίο **να εμπορευματοποιήσει/ιδιωτικοποιήσει κάθε ικμάδα της, ληλατώντας τον δημόσιο χώρο** και δημιουργώντας μία αβίωτη καθημερινότητα για όλες/ους τους κατοίκους. Ένα σχέδιο που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των εταιρειών της **διευρυμένης τουριστικής-ξενοδοχειακής-επισιτιστικής βιομηχανίας και των κερδοσκόπων του real estate.**

Η συνολική αναμόρφωση της πόλης και των υπηρεσιών που είναι σε εξέλιξη τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι πολυσχιδής. Ο Δήμος διαμορφώνεται σε έναν στυγνό επιχειρηματία υλοποιητή των επιταγών των στρατηγικών επενδύσεων του κεφαλαίου. Σειρά αναπλάσεων, εμπορευματοποίησης/αλλαγής χρήσης δημόσιου χώρου (“Μεγάλος Περίπατος”, πλατεία Ομονοίας, “διπλή ανάπλαση” του Βοτανικού, Εθνικός Κήπος, Ακαδημία Πλάτωνος, Λόφος Στρέφη, Πάρκο Δρακόπουλου, Λόφος Φιλοπάππου, Πλατεία Εξαρχείων, Πλατεία Πρωτομαγιάς, διάφορα δήθεν πάρκα τσέπης κλπ) και ιδιωτικοποιήσεων υπηρεσιών συνθέτουν την εικόνα του μετασχηματισμού της πόλης, με τον Δήμο είτε υλοποιητή του έργου είτε βασικό ένθερμο εταίρο.

Η ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος δυσχεραίνει το αστικό περιβάλλον, ενώ με την ενίσχυση του τουρισμού επιταχύνεται η διαδικασία **εξευγενισμού της πόλης**, που θα σημάνει τον **εκτοπισμό των κατοίκων, των μικρομάγαζων, τη διάλυση του κοινωνικού ιστού** και θα βάλει οριστικό τέλος στον **αγώνα των κατοίκων για γειτονιές, ανθρώπινες-ζωντανές, πολυεθνικές και πολύθρησκες.**

Ο μετασχηματισμός ολοκληρώνεται μέσω του **θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Δήμων**, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί με τους νόμους **Καλλικράτη, Κλεισθένη** αλλά και μια σειρά μνημονιακών δεσμεύσεων, με **ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς** απόλυτα προσδεμένους στα ΕΣΠΑ που απαιτεί η ΕυρωΕνωσιακή επιτροπεία.

Αποτέλεσμα των παραπάνω: οι βασικές κοινωνικές δομές απαξιώνονται, καταρρέουν χωρίς προσωπικό, οι προσλήψεις μόνιμων εργαζόμενων απαγορεύονται ωθώντας έτσι σε **περαιτέρω ιδιωτικοποιήσεις** μέσω εργολαβιών, “δωρεών”, μνημονίων συνεργασίας και ΣΔΙΤ, ενώ παράλληλα για τις ελάχιστες υπηρεσίες που καλύπτει ακόμα ο Δήμος, τα κενά καλύπτονται με προσλήψεις συμβασιούχων ελαστικά εργαζόμενων ολιγόμηνης διάρκειας.

Η επιβολή αυτής της πολιτικής από την πλευρά της δημαρχίας Μπακογιάννη και την κυβέρνηση της ΝΔ έχει ως βασικά εργαλεία την **καταστολή, τον αυταρχισμό και τον δεσποτισμό**, τις ολοκληρωτικής έμπνευσης απαγορεύσεις. Η διαρκής παρουσία των **ΜΑΤ και ΔΙΑΣ** σε κάθε κινητοποίηση των κατοίκων και των εργαζομένων, η επίθεση στις καταλήψεις και στους αυτοδιαχειριζόμενους χώρους, η απαγόρευση ακόμα και των συγκεντρώσεων με υπογραφή δημοτικής αρχής, το κράτος έκτακτης ανάγκης αποτελούν πλέον τη νέα «κανονικότητα».

Απέναντι σε αυτή την πολιτική, οι κινήσεις μας (**Ανυπότακτη Αθήνα** και **Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα/Ανταρσία σε κυβέρνηση-ΕΕ-κεφάλαιο**) έχουμε βρεθεί συνοδοιπόροι τα τελευταία χρόνια σε κάθε πάρκο, κάθε πλατεία μέσα κι έξω από το Δημαρχείο υπερασπιζόμενες τους κατοίκους που αγωνίζονται. Βρεθήκαμε μαζί, στους αγώνες των γειτονιών για ελεύθερους δημόσιους χώρους, στους αγώνες των Δημοτικών Υπαλλήλων για μόνιμη σταθερή εργασία, στις διεκδικήσεις για εργασία των σχολικών καθαριστριών και όλων των συμβασιούχων, στην υπεράσπιση της αυτονόητης ανάγκης για βρεφονηπιακούς σταθμούς και ποιοτικούς χώρους εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας των παιδιών κάθε ηλικίας, ενάντια στους **πλειστηριασμούς**, στην διεκδίκηση **ένταξης των προσφυγόπουλων στα δημόσια πρωινά σχολεία αλλά και σε κάθε αγώνα και διεκδίκηση στην πόλη μας για ασφαλή μόνιμη**

εργασία, για τον πολιτισμό, την παιδεία κλπ.

Αποφασίσαμε, λοιπόν, ότι **μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας**. Απέναντι στις αντιλαϊκές επιλογές επιδιώκουμε να προβάλλουμε ένα **ριζοσπαστικό, ανατρεπτικό, αντικαπιταλιστικό, αντιδιαχειριστικό και αριστερό πρόγραμμα πάλης**, που αμφισβητεί τις κυρίαρχες επιλογές τους και τα ιδεολογήματα της **ανταγωνιστικότητας, του κέρδους, των ιδιωτικοποιήσεων, της παραγωγικότητας**, που επιδιώκει την **ανατροπή των αστικών σχεδιασμών στην πόλη, τον δημόσιο χώρο και την κοινωνική ζωή**. Ένα πρόγραμμα που θα εμποδίζει και θα ακυρώνει τους σχεδιασμούς τους και θα προβάλλει-διεκδικεί μια πόλη ανθρώπινη με το σύνολο των υποδομών που είναι αναγκαίες στην εποχή μας, μια πόλη του πολιτισμού και των τεχνών που θα αγκαλιάζει κάθε γειτονιά, μια πόλη για όλες, όλους, όλα. Ένα πρόγραμμα που δε θα υποτάσσεται σε **διαχειριστικές προσπάθειες μοιράσματος της φτώχειας** και της εγκατάλειψης, αποδοχής των βασικών αντιλαϊκών πυλώνων, όπως προκρίνουν οι δυνάμεις των ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ.

Επιδιώκουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα προωθεί την **αγωνιστική συνεργασία των μαχόμενων δυνάμεων μέσα στο δημοτικό συμβούλιο και κυρίως την κοινή δράση στο κίνημα όλων των δυνάμεων της ανεξάρτητης, ριζοσπαστικής αριστεράς είτε στηρίξουν την εκλογική μας συμπίεση είτε όχι**. Ένα πρόγραμμα που υπερβαίνει τις ανεπάρκειες των υπόλοιπων δυνάμεων που εκφράζουν τον αριστερό κόσμο εντός και εκτός του Δήμου, δεν εγκλωβίζεται στα όρια αυτών των ανεπαρκειών αλλά έχει ρητό στόχο μια πολιτική παρέμβαση ρήξης και ανατροπής, χωρίς να εξαντλείται στη γενική καταγγελία της αντιλαϊκής πολιτικής ή την παράθεση διαχειριστικών τεχνοκρατικών προτάσεων. Αντί αυτών, θα αγωνιστούμε **για μια ζωή που μας αξίζει σε μια πόλη που θα μας ανήκει**, σε μια προσπάθεια που πιστεύουμε ότι δεν περισσεύει κανείς και καμία. Μόνη προϋπόθεση να θέλει **να αγωνιστεί συλλογικά, με αλληλεγγύη και ανιδιοτέλεια και με ταξική οπτική** για το καλό της πόλης των εργαζόμενων κατοίκων και της νεολαίας της.

Ειδικά, υψώνουμε την πάλη μας, τοίχο ενάντια στην **επανεμφάνιση των φασιστικών και νεοναζιστικών μορφωμάτων, στην υποψηφιότητα Κασιδιάρη, στο δηλητήριο του ρατσισμού και του φασισμού**, ενάντια στις επιθέσεις που έχει εξαπολύσει το κράτος, οι κατασταλτικοί του μηχανισμοί και οι φασιστικές συμμορίες. Αγωνιζόμαστε για να περιφρουρήσουμε τις γειτονίες μας από τον ρατσισμό, τον τρόπο και τον φασισμό. Ξέρουμε ότι η φασιστική ιδεολογία και τα κόμματά της, επιδιώκουν **να τα βάλουμε οι φτωχοί με τους φτωχούς για να κρυφτούν οι πραγματικοί ένοχοι** για την καταβύθιση της ζωής μας.

Με αυτό το περιεχόμενο και με τις αξίες της **συλλογικής δημοκρατικής λειτουργίας, της συλλογικής εκπροσώπησης και εναλλαγής, κατερχόμαστε από κοινού στις δημοτικές εκλογές**.

Παρ' όλες τις διαφορές στον τρόπο που η κάθε δύναμη διατυπώνει τις θέσεις της στα ζητήματα της τοπικής διοίκησης και της παρέμβασης σε αυτό το πεδίο, καθώς και ζητήματα φυσιογνωμίας των σχημάτων μας, υπάρχει η δυνατότητα υπέρβασης των διαφορών και κοινής εκλογικής καθόδου προκειμένου να υπερασπιστούμε την πόλη και τους κατοίκους της.

Με την ανακοίνωση αυτή δηλώνουμε ότι βρισκόμαστε σε μια πορεία διερευνητικών συζητήσεων ώστε να επιτευχθεί μια **κοινή εκλογική εμφάνιση και κάθοδος των δυνάμεων της ανεξάρτητης ριζοσπαστικής και αντιδιαχειριστικής Αριστεράς στον Δήμο της Αθήνας**. Οι μέχρι τώρα συζητήσεις δείχνουν ότι **υπάρχει δυνατότητα αυτή η διαδικασία να έχει θετική κατάληξη** – κάτι που θα οριστικοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Κινούμαστε με στόχο αυτή την κατάληξη, επιδιώκοντας παράλληλα σε αυτή την ευρεία ενωτική προσπάθεια να συμμετάσχει και η **Ανταρσία στις γειτονίες της Αθήνας**.

Καλούμε, λοιπόν, εκ νέου, την Ανταρσία στις Γειτονίες της Αθήνας αλλά και όλο τον κόσμο του

κινήματος να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια, ώστε ενωτικά, να σταθούμε όλες κι όλοι μαζί στο ύψος των περιστάσεων.

Για μια πόλη που είναι σπίτι μας-Για μια πόλη που μας αξίζει-Για μια ζωή με αξιοπρέπεια.