



Διεκδικούμε η 25η Γενάρη να είναι μια μέρα βαθιάς ανάσας, Να 'ναι μια μέρα ΑΝΤΑΡΣΥΑΣ.

Βγάζω το κεφάλι μου από το νερό και ανακτώ στιγμιαία την Μνήμη.
Συνειδητοποιώ πέντε χρόνια διακεκομμένου πνιγμού. Όσο χρειάζεται για να μην πεθάνω τελείως. Αραιές προεκλογικές ανάσες ανά δύο -τρία χρόνια ασφυξίας.

Πέντε χρόνια αφόρητων αριθμών. Τόσων ανέργων, τόσων παιδιών χωρίς κολατσιό, τόσων περικοπών σε μισθούς και συντάξεις, τόσης φορολογίας για μας, τόσης επιδότησης για την Ανάπτυξη. Αριθμών που συνηθίσαμε ως τη νέα κανονικότητα του πνιγμού.

Δεν έχει σημασία αν θα λέγεται πια Μνημόνιο ή κάπως αλλιώς.

Πνιγμός θα είναι.

Δια στόματος του εν αναμονή Πρωθυπουργού : **“... η Χώρα ανήκει στο δυτικό πλαίσιο, στην ΕΕ, στο ΝΑΤΟ, αυτό δεν αμφισβητείται...”**

Τον πνιγμό τον επιλέξαμε εμείς. Τον θέλουμε.

Είμαστε πρωταθλητές στο σπορ Ψηφίζω ίσον κάνω Πλάκα.

Είκοσι ολόκληρα χρόνια με ηθοποιούς, μοντέλα, τηλεπαρουσιαστές, δημοσιογράφους, ποδοσφαιριστές σε θέσεις ευθύνης, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο Κοινοβούλιο, στο Ευρωκοινοβούλιο, στα Σωματεία, εσχάτως και στα Υπουργεία.

Με κενά συνθήματα που υιοθετούν όλες οι πτέρυγες της Βουλής.

Εμπρός για τη Νέα Ελλάδα, Μαζί με το λαό, Ανάπτυξη για τον τόπο, Το μέλλον ξεκίνησε.

Ψηφίζεις φεύγουν. Φεύγουν σώθηκες. Μένουν πάλι σώθηκες. Φτιάχνω το ποτάμι. Διαλύω τη ΔΗΜΑΡ. Φέρνω το Γιωργάκη, παίρνω το Βενιζέλο. Βάζω το Τζήμερο μαζί με το Λυκούδη. Ρίχνω λίγο ΕΠΑΜ στους ΑΝΕΛ και λίγο οικολόγους στο ΣΥΡΙΖΑ. Λίγο ΠΑΣΟΚ (το παλιό “κακό”) στη ΝΔ και λίγο ΠΑΣΟΚ (το παλιό “καλό”) στο ΣΥΡΙΖΑ.

Βάζω λοιπόν ΠΛΑΚΑ. ΠΟΛΥ ΠΛΑΚΑ. Βάζω Νόνη, Στανίση, Γκερέκου.

Έτσι ώστε ο Λαός να μην ψηφίζει για το μέλλον των παιδιών του και για τον αέρα που αναπνέει, αλλά να ψηφίζει αυτούς που τον καταστρέφουν γιατί έχουν πλάκα, γιατί βρίζουν, γιατί είναι όμορφοι.

Ο ΣΥΡΙΖΑ πίστεψε πώς ο τηλεοπτικός μανδύας που του φόρεσαν τρομάζει τους ψηφοφόρους και άρχισε να γλυκαίνει τις θέσεις του και τον τρόπο που μιλάει, άρχισε να μοιράζει διαβεβαιώσεις σε κυβερνήσεις και αφεντικά πώς το μόνο που θέλει είναι μια πιο κανονική δημοκρατία.

Μια δημοκρατία που κυβερνά η κυβέρνηση.

Οι καναλάρχες, οι εθνικοί εργολάβοι, οι τραπεζίτες και οι εφοπλιστές συνεχίζουν να ευημερούν, αλλά δεν κυβερνούν.

Ένα πιο γλυκό μνημόνιο. Μια πιο γλυκιά Ε.Ε.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ κατηγορείται ότι παίρνει μέρος στις εκλογές εις βάρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι αποτελεί πολυτέλεια. Ότι διασπά το κίνημα και βοηθάει το Σαμαρά.

Προγράφεται το μικρό εκλογικό ποσοστό της, σε αντίθεση με το υπερπολλαπλάσιο που δήθεν θα προσέφερε η αποχή ή η προσχώρηση της στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ξεχνούν ότι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι πολιτική στάση και όχι κομματική ψήφος. Πολιτική στάση για το Τώρα και για το κοινωνικά αναγκαίο.

Έχει θέση και στάση της, την κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων και διατάξεων, χωρίς καμιά καθυστέρηση και χωρίς καμιά έκπτωση, με ό,τι και αν αυτό σημαίνει.

Χωρίς μετάθεση στο απώτερο σοσιαλιστικό μέλλον ή στο μακρινό ενδεχόμενο αλλαγής του συσχετισμού στην Ευρώπη. Είναι η μόνη δύναμη με μεταβατικό αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα για το τώρα.

Για το τώρα των αγώνων και για το τώρα των εκλογών.

Διεκδικούμε η 25η Γενάρη να είναι μια μέρα βαθιάς ανάσας.

Βαθύτερης από όσο ποτέ μπορέσαμε να ονειρευτούμε.

Να 'ναι μια μέρα ΑΝΤΑΡΣΥΑΣ.

**Σπύρος Κουτομάρης - Υπ. Βουλευτής Β' ΑΘΗΝΑΣ
ΑΝΤΑΡΣΥΑ - ΜΑΡΣ**

antarsya.gr