



Τάσος Κατιντσάρος - Μπάμπης Ματσακλίδης με τα πανό της Κ.Ο. Μαχητής την Πρωτομαγιά του 1988

Νίκος Ξηρουδάκης

► Σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου, στην επέτειο της ίδρυσης του ΕΑΜ, συμπληρώνονται πέντε χρόνια από την απώλεια του συντρόφου Τάσου Κατιντσάρου.

Η σύμπτωση έχει το συμβολισμό της. Εμβληματική μορφή της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς στην Ελλάδα ο Τάσος, μετωπικός ήταν πάντα.

Με την πτώση της δικτατορίας και τις άδηλες τότε προοπτικές που ανοίγονταν, κάποιιοι από την οργάνωσή του, τον «**Μαχητή**», αναζήτησαν πολιτική προοπτική στα μαζικά κόμματα. Κάποιοι άλλοι, ίδρυσαν την **Κ.Ο. Μαχητής**. Ο Τάσος ήταν με τους δεύτερους.

Συμφασμένη με την Ιστορία της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς στην Ελλάδα η ζωή του. Αναφέρω μερικά στιγμιότυπα:

Πολυτεχνείο '73, ο πατέρας του μάταια αναζητεί «ένα χοντρό αγόρι».

Σιδέρης Ισιδωρόπουλος, «*Έπεσε για την Κοτζιά την Πρωτομαγιά*» του 1976.

Λίγες μέρες μετά, «*25 Μάη, η εργατιά, στον Καραμανλή δε σκύβει δε λυγά*»: Δίκη για ηθική αυτουργία, συγκλονιστική απολογία, πανηγυρική αθώωση, υψωμένη γροθιά στο πρωτοσέλιδο της *Ελευθεροτυπίας*.

Πολυτεχνείο '80, στην πρώτη αλυσίδα της διαδήλωσης.

1982: Ο Τάσος είναι ένας από τους έξι μασκοφόρους φαντάρους που κρατώντας το πανό της «Επιτροπής

για το Στρατό» έσπασαν το «άβατο» της πορείας του Πολυτεχνείου για ένστολους φαντάρους.

Ιδαλγός της σύγκλισης της ανατρεπτικής αριστεράς, συμμετείχε στην **Εναλλακτική Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση (ΕΑΣ)** το '89, ενώ πρωτοστάτησε στη συγκρότηση του ισχυρότερου μετωπικού εγχειρήματος του χώρου, της **ΑΝΤΑΡΣΥΑ**.

Επί δεκαετίες στέλεχος της **ΠΕ του ΝΑΡ**, ανήκει στα πρόσωπα που σημάδεψαν την εξωκοινοβουλευτική αριστερά στη χώρα μας.

Σταθερός στη στράτευση και ταυτόχρονα ευγενής και διαλεκτικός συζητητής, ο Τάσος δεν ήταν απλώς συντροφικός και προσιτός. Ήταν κάτι πολύ περισσότερο. Η ένταξη στον αγώνα για την κομμουνιστική απελευθέρωση ήταν τρόπος ζωής για αυτόν. Ήταν η ίδια η ζωή του.

Πηγή: **PRIN**

Δείτε στη συνέχεια άλλες αναρτήσεις της **Παντιέρας** για τον αγαπημένο σύντροφο Τάσο:

Σύντροφε Τάσο θα σε θυμόμαστε πάντα, Venceremos...

Πολιτική κηδεία Τάσου Κατιντσάρου -«Η τελευταία διαδήλωση» (Βίντεο)

Αποχαιρετισμοί στον σύντροφο Τάσο Κατιντσάρο

Δεκέμβρης '44: «Αυτά τα κόκκινα σημάδια είναι από αίμα...»

“Ο Άρης κάνει πόλεμο, μ’ αντάρτες παλικάρια...”

Κώστα Παπαδάκης: Ο Τάσος Κατιντσάρος και η εποχή του

Ανακοινώσεις για την απώλεια του σ. Τάσου Κατιντσάρου

Ο Τάσος Κατιντσάρος μιλάει για την εξέγερση του Πολυτεχνείου το Νοέμβρη του 1973 στον Νίκο Ξηρουδάκη στην πρώτη από τη σειρά εκπομπών “Το Βάθος του ουρανού είναι κόκκινο”. Πρόκειται για ηχητικό απόσπασμα ευρύτερης συνέντευξης που παραχωρήθηκε τον Οκτώβρη του 2011:

Ο Τάσος Κατιντσάρος μιλάει για το Πολυτεχνείο του 1973 σε εκδήλωση του Φυσάει Κόντρα στις 14/11/16: