



Οι λαοί ανά τον κόσμο χαρακτηρίζονται από πολλές κοινωνιολογικές - πολιτισμικές - πολιτικές διαφοροποιήσεις. Διαφοροποιήσεις ως προς το τρόπο ζωής, τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο διασκέδασης ακόμα ακόμα και τον τρόπο ένδυσης. Παρά τις όποιες διαφορές όμως υπάρχει ένα κοινό σημείο αναφοράς. Ένα σημείο που ενοποιεί, με ιστορικούς όρους, όλους τους λαούς του πλανήτη. **Το μίσος και η οργή για την καταδυνάστευσή τους, για τα βάσανα που έχουν υποστεί ανά ιστορικές περιόδους.**

Το μίσος και την οργή για τους πολέμους που διεξήχθησαν για τα οικονομικά συμφέροντα μιας χούφτας πολυεθνικών - πολυκλαδικών κολοσσών, το μίσος και την οργή για τις δεκάδες των πραξικοπημάτων που επέβαλλε ένας γέρος με ψηλό καπέλο, ντυμένος στα άσπρα, τα μπλε και τα κόκκινα, ένας γέρος τον οποίο ποτέ δεν γνώρισαν οι λαοί παρά μόνο μέσα από τις βόμβες και τις σφαίρες του πιο μισητού στρατού στην παγκόσμια ιστορία, παρά μόνο μέσα από τα διαγγέλματα μίσους και μισαλλοδοξίας του λευκού οίκου.

Μέχρι τώρα, θα έχει γίνει κατανοητό πως αυτό το κοινό σημείο αναφοράς για κάθε κατατρεγμένο λαό της υφηγίου δεν είναι άλλο από τον ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ. Γιατί, **η εικόνα ενός κοντοκουρεμένου αξιωματικού, με περίσσιο μίσος στα μάτια του, ντυμένο με στρατιωτική στολή στην οποία είναι χαραγμένη με τεράστια μαύρα γράμματα η επιγραφή “U.S. ARMY”, ερεθίζει κάθε άνθρωπο σε όλες τις γωνίες της γης ανεξαιρέτως χρώματος - θρησκείας - φύλου, δημιουργώντας του ένα τεράστιο και αυθόρμητο αίσθημα μίσους και αηδίας.** Από την Σόλωνος και την Πατησίων το '73, από τα πανεπιστήμια στην Αμερική το '60, από τους δρόμους της φωτιάς στο Παρίσι το Μάη του '68, από τα χαλάσματα στη ζώνη του θανάτου στη Γάζα, από τα υψίπεδα που μάχονται οι Κούρδοι και Κούρδισσες ήρωες στη Ροζάβα και από κάθε άλλη στιγμή στην ιστορία της ταξικής πάλης που ξεπήδησαν αντιιμπεριαλιστικά - λαϊκά κινήματα, **το σύνθημα “λευτεριά στο λαό - θάνατος στο φασισμό”, ειπωμένο σε διαφορετικές γλώσσες, αναιρούσε τις χιλιομετρικές και πολιτισμικές αποστάσεις και ενοποιούσε τους λαούς στη βάση των κοινών υλικών τους συμφερόντων.**

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΟΜΠΑΜΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ:

Πολλοί ξέχασαν την μαύρη περίοδο της επταετίας...Ή μάλλον την ξέχασαν σκόπιμα. Όλο το αστικό πολιτικό προσωπικό της χώρας τα τελευταία χρόνια αναφέρεται στη χούντα των συνταγματαρχών σαν ένα γεγονός που οφείλεται σε μεμονωμένους φασιστικούς θύλακες, στον τότε Ελληνικό στρατό. Σωρεία αστικών κομμάτων μάλιστα, δεν δίστασαν μετά τη πτώση της χούντας να σπεύσουν να διεκδικήσουν αντιχουντικά παράσημα, όταν καθ 'όλη τη διάρκεια της επταετίας, οι τότε πολιτικοί τους αρχηγοί βρίσκονταν στα καμπαρέ του Παρισιού και στα πολυτελή ξενοδοχεία της Σουηδίας.

Αυτή η προσπάθεια ξεκάθαρης παραχάραξης της ιστορίας (όμοια με αυτή του εμφυλίου), ίσως και να κρινόταν επιτυχής αν οι μνήμες δεν ήταν τόσο νωπές...Ίσως και να ξεχνούσαμε τι σήμαινε Χούντα, ίσως και να μην μας ενδιέφερε ποιος ιμπεριαλιστικός μηχανισμός βρισκόταν πίσω από αυτήν, ίσως και να μην τιμήσουμε την λαϊκή εξέγερση του πολυτεχνείου.

Αλλά η ιστορία δεν μας επιτρέπει να μιλάμε με ίσως....η ιστορία γράφει και δεν ξεγράφει. Το κτήριο των ΕΑΤ - ΕΣΑ στην οδό Μπουμπουλίνας είναι εκεί, η Μακρόνησος δεν βυθίστηκε στο πάτο της θάλασσας, η πύλη του Πολυτεχνείου, ανορθωμένη πλέον, συνεχίζει να δεσπόζει, οι μαρτυρίες - οι ομολογίες - τα ντοκουμέντα - τα λιγοστά βίντεο υπάρχουν. Και για αυτόν ακριβώς το λόγο ούτε ξεχνάμε

ούτε θέλουμε να ξεχάσουμε, άλλωστε **“λαός που ξεχνά την ιστορία του είναι αναγκασμένος να τη ξαναζήσει”...**

Ξεχνάνε μόνο αυτοί που δίστασαν να πάρουν μέρος στους αγώνες ενάντια στους πραξικοπηματίες, ξεχνάνε αυτοί που συνεργάστηκαν μαζί τους, ξεχνάνε αυτοί που εγκαθιδρύουν τη νέα χούντα – όχι αυτή των τανκς αλλά αυτή των αγορών και του χρέους.. Εμείς από την άλλη δεν ξεχνάμε την ταξική μας μνήμη. Οι φωνές από τα βασανιστήρια στις πολιτικές φυλακές και στους τόπους ανάκρισης αντηχούν ακόμα στα αυτιά της νεολαίας και όχι για να μας τρομοκρατούν και να μας φοβίζουν, αλλά για να μας εμπνέουν και να μας πεισμώνουν.

Έτσι λοιπόν, ας μας επιτρέψει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, που τολμά ακόμα να μιλά για τις αριστερές της καταβολές, αλλά εμείς δεν δεχόμαστε τον καλεσμένο της. Η Αμερική ήταν αυτή που από κοινού με την ντόπια αστική τάξη έδωσε άδεια στους φασίστες του στρατού να παρελαύνουν στους δρόμους της χώρας, ήταν αυτή που όπλισε τα χέρια τους, ήταν αυτή υπεύθυνη για τα βάσανα του λαού μας κατά τη περίοδο της μαύρης επταετίας. Στόχος των ΗΠΑ και του εδώ κεφαλαίου ήταν να τσακιστεί το ιδιαίτερα ισχυρό εκείνη την περίοδο εργατικό κίνημα, ώστε να αρχίσει η πλήρης αναδιάρθρωση του ελληνικού καπιταλισμού στα πρότυπα που επέβαλλε ο παγκοσμιοποιημένος καπιταλισμός.

ΘΕΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΠΙΟΝΙΑ ΣΤΗ ΣΚΑΚΙΕΡΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΑΣΟΥΜΕ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ:

Η επίσκεψη Ομπάμα στην Ελλάδα μόνο τυχαία δεν είναι. Αφού επιδιώκουν να επιτεθούν στο συναισθηματικό φορτίο που έχει για το κίνημα η επέτειος της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου, η εν λόγω επίσκεψη έχει σαφή στόχο τον αστικό επανασχεδιασμό σε μια σειρά από πτυχές.

Αρχικά, η ελληνική αστική μπάντα, προσδοκά την μεσολάβηση του αμερικάνικου παράγοντα, μέσω κυρίως του ΔΝΤ για την μείωση του χρέους.

Προφανώς, μια τέτοια εξέλιξη τον μόνο που θα ωφελούσε είναι τις τράπεζες, ενώ ο λαός θα συνέχιζε να πληρώνει το δημοσιονομικό κόστος ανεξαρτήτου μορφής και ύψους του χρέους. **Στην ουσία, μια απομείωση του χρέους θα γινόταν στην τελική ή με ένα 4ο μνημόνιο ή με μια νέα μορφή κουρέματος ομολόγων, με σκοπό ακόμα μια φορά τη μετακύληση του κόστους στο λαό.** Συνέχεια της επίσκεψης αποτελεί η πλήρης εγκαθίδρυση των διεθνών συμμαχιών τόσο σε οικονομικό επίπεδο (ΤΤΙΡ-CEΤΑ), όσο και σε πολεμικό επίπεδο, με την καθιέρωση του άξονα Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ-Αίγυπτος σαν τις εγγυήτριες δυνάμεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Για την Αμερική, η Ελλάδα έχει σημαντικό γεωστρατηγικό ενδιαφέρον, όπως είχε πάντα με τις βάσεις του ΝΑΤΟ σε Σούδα, Άραξο και Λάρισα και πως η ελληνική αστική τάξη θέλει να το εκμεταλλευτεί για να εξασφαλίσει τα συμφέροντά της στη Μεσόγειο.

Τέλος, η επίσκεψη Ομπάμα σχετίζεται με το μεταναστευτικό και με το ξεπέραςμα της «προσφυγικής κρίσης» για το ελληνικό κράτος. Αυτό που πραγματικά επιδιώκει η Αμερική είναι η κατανομή των προσφύγων και μεταναστών στην ευρωπαϊκή επικράτεια, έτσι ώστε να στελεχώσουν την παραγωγή της Ευρώπης ως φθνή εργατικό δυναμικό, αλλά και να βρεθεί μια κοινή στρατηγική διαρκούς ελέγχου των περισσευόμενων πληθυσμών που γεννούν οι πόλεμοί τους. Τελικά, μόνο ως μεσσίας δεν μπορεί να ειπωθεί κάποιος σαν τον Ομπάμα. Η νεολαία και ο λαός δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα, παρά μόνο μεγαλύτερη εξαθλίωση.

Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ :

Μπορεί σύσσωμη η πολιτική σκηνή της χώρας να υποδεχτεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ ως εθνοπατέρα και εθνοσωτήρα, για το τι θα κάνει η νεολαία όμως είναι μια άλλη υπόθεση. Η νεολαία στο πρόσωπο και το

αξίωμα του Ομπάμα βλέπει την προσωποποίηση των ιμπεριαλιστικών πολέμων, των διδακτοριών ανά τον κόσμο, της φτώχειας - της προσφυγιάς, της απάνθρωπης μεταχείρισης των μαύρων μειονοτήτων στα γκέτο των ΗΠΑ (παρότι μαύρος και ο ίδιος) κ.ο.κ..

Έτσι λοιπόν, εμείς δεν πρόκειται να κάτσουμε με σταυρωμένα χέρια την ώρα που θα φωτογραφίζονται στο Μαξίμου Τσίπρας - Ομπάμα. Αν λόγω επετείου η 15η Νοέμβρη (ημέρα της επίσκεψης) σηματοδοτεί μια κατάσταση αφύπνισης και επαγρύπνησης για το νεολαϊστικό κίνημα, τη φετινή χρονιά ειδικότερα, η νεολαία καλείται να υπερασπιστεί τόσο την ιστορία των αγώνων του Ελληνικού λαού ενάντια στη χούντα, όσο και την ίδια της τη ζωή. Η λαομίσητη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, αυτή που υποσχόταν γη και ύδωρ στο λαό και τελικά συνέχισε με τις αντιλαϊκές πολιτικές στο τσάκισμα των δικαιωμάτων και των συμφερόντων, αυτή που ενώ διακηρυκτικά προασπιζόταν την δημόσια και δωρεάν παιδεία, στην πράξη ενισχύει καθοριστικά στην εμβάθυνση του επιχειρηματικού πανεπιστημίου και την ολοκληρωτική σύνδεση αυτού με την αγορά, παραχαράσσοντας παράλληλα το δικαίωμα πρόσβασης στη τριτοβάθμια εκπαίδευση στα παιδιά των λαϊκών οικογενειών, τώρα επιδιώκει να εξευτελίσει και άλλο τον ελληνικό λαό τολμώντας να φέρει τον πρόεδρο των ΗΠΑ σε μία τόσο σημαντική ημερομηνία.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η νεολαία στις 15 Νοέμβρη θα βρίσκεται στους δρόμους. Θέλουν ένα Νοέμβρη της υποταγής, με ησυχία - τάξη και ασφάλεια. Θα τους θυμίσουμε το Νοέμβρη της ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ... Με κλειστές σχολές υπό αγωνιστική κατάληψη, με πορείες και διαδηλώσεις, με απεργίες και με αγωνιστικό αναβρασμό σε κάθε γειτονιά της Ελλάδας.

Η 15η ΝΟΕΜΒΡΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΜΕΡΑ ΠΟΥ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΧΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ο ΛΑΟΣ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ:

- ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΟΜΠΑΜΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
- ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΝΑΤΟΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
- ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 09/11 ΣΤΙΣ 2, ΑΜΦ.ΣΙΔΕΡΗ

