



Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική

Η συζήτηση για τα **αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα**, καθώς και για την πολιτική προστασία της **Περιφέρειας Αττικής έρχεται στο επίκεντρο** της προεκλογικής περιόδου μετά και από τις εικόνες καταστροφής και την ισοπέδωση των χωριών της Μαγνησίας και της Θεσσαλίας.

Η απερχόμενη διοίκηση Πατούλη, απαντώντας στην κριτική ότι **(και) η Αττική είναι ανοχύρωτη Περιφέρεια** έχει εξαγγείλει μεν 726 εκατ. ευρώ σε αντιπλημμυρικά έργα, χωρίς όμως να διευκρινίζει πότε θα υλοποιηθούν αυτά και πώς θα αντιμετωπίσουν με συνολικό τρόπο το πρόβλημα της προστασίας της Αττικής. Κρύβει προκλητικά ότι αυτά τα πόσα δεν έχουν καμία σχέση με τα πραγματικά ποσά που διατίθενται κάθε χρόνο για την υλοποίηση των σχετικών έργων και τα οποία δεν ξεπερνάνε τα 10 εκατομμύρια το χρόνο και το 3% του προϋπολογισμού της Περιφέρειας. Αυτή είναι η πολιτική όλων των περιφερειακών διοικήσεων των ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ: **εμπαίζουν με έργα που αποφασίζονται δήθεν** ενώ στην πράξη βαλτώνουν και δεν προχωράνε. Ο Ν. Χαρδαλιάς υπερθεματίζει στον εμπαιγμό καθώς τάζει αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής μέσα σε 22 μήνες, τη στιγμή που από τα νούμερα που η ίδια η διοίκηση Πατούλη παρουσιάζει φαίνεται πόσο αργά και νωχελικά υλοποιούνται τα εξαγγελθέντα έργα! Εμφανίζεται να κρατάει μαγικό ραβδί αυτός που υπηρέτησε την κυβερνητική πολιτική ως υπουργός πολιτικής προστασίας με τραγικά αποτελέσματα... Εννοείται ότι δεν απολογήθηκε για τα «έργα και ημέρες» της διοίκησης Πατούλη γιατί υιοθετεί την ίδια πολιτική και θα την συνεχίσει.



Το πιο σοβαρό πρόβλημα όμως είναι ότι τα αντιπλημμυρικά έργα που έχουν προγραμματιστεί είναι αποσπασματικά, αναποτελεσματικά και επικίνδυνα: ο βασικός λόγος είναι ότι, λύνοντας το υπαρκτό πρόβλημα στα ανάντη (π.χ., στο Μενίδι, στο ρέμα Εσχατιάς, που υπάρχουν σοβαρά προβλήματα από υπερχειλίσεις και ανεπάρκεια αγωγών), δεν λαμβάνεται καμία μέριμνα για τις επιπτώσεις που θα έχει η υλοποίηση αυτού του έργου στα κατάντη της συμβολής με τον Κηφισό. Έτσι με την αποσπασματική υλοποίηση των έργων, λύνοντας το πρόβλημα μιας περιοχής μεταφέρουν τον πλημμυρικό κίνδυνο στις κατάντη περιοχές, αυξάνοντας την ταχύτητα κίνησης του νερού από τα ψηλά προς τα χαμηλά της

λεκάνης απορροής.

Επιπλέον, τα έργα που προτείνονται από την περιφέρεια είναι αντιπεριβαλλοντικά, πανάκριβα και έχουν ως κριτήριό τους τη μέγιστη κερδοφορία των κατασκευαστικών, αφού δεν αντιμετωπίζουν τα ρέματα ως πλήρη οικοσυστήματα σε όλο το μήκος τους. Με το να προτείνουν διευθετήσεις με σκληρά υλικά (μπετόν, συρματοκιβώτια) και καθαρισμούς κοιτών χωρίς σχεδιασμό από ειδικούς μηχανικούς, δεν δίνουν σημασία στην προστασία της παραρεμάτιας βλάστησης, συμβάλλοντας έτσι στην καταστροφή του φυσικού τοπίου και των υδροτόπων. Βασική επιδίωξη είναι η αστικοποίηση του περιβάλλοντος και η αλλαγή χρήσεων γης προκειμένου να εμπορευματοποιήσουν και να οικοδομήσουν πολλαπλά τη γη γύρω και πάνω στα ρέματα. Όλος ο σχεδιασμός της Περιφέρειας διαχρονικά αντιστρατεύεται την επιστημονική αντίληψη της φυσικοποίησης και του ανοίγματος της κοίτης των ρεμάτων, δηλαδή της αποκατάστασης της φυσικής κοίτης και της ενίσχυσης και προστασίας των υδροτόπων και της ήπιας παρέμβασης στα ανάντη, προκειμένου να επιβραδυνθεί η ροή του νερού με πολύ φτηνότερες παρεμβάσεις και εντοπισμένα έργα που σέβονται τη φυσική βιοποικιλότητα προστατεύοντας αποτελεσματικά τον άνθρωπο.

Η παραπάνω λογική που αντιμετωπίζει τα ρέματα και το φυσικό περιβάλλον ως λάφυρο για την κερδοφορία του κεφαλαίου είναι και η φιλοσοφία του περίφημου MASTER PLAN που ανακοίνωσε η περιφέρεια μαζί με την κυβέρνηση, το Δεκέμβρη του 2021, σε μία ακόμα φιέστα, εξαγγέλλοντας για άλλη μία φορά την πλήρη αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής! Αυτή τη βασική λογική υπηρέτησαν και υπηρετούν όλες οι περιφερειακές αρχές και οι κυβερνήσεις ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. Για αυτό, άλλωστε, δεν κατήγγειλαν αυτό το σχέδιο που προβλέπει την τσιμεντοποίηση όλων των ρεμάτων της Αττικής στο μεγαλύτερο μέρος τους! Αυτή την αντιπεριβαλλοντική πολιτική είδαμε να ψηφίζουν μαζί Πατούλης, Δούρου και Σγουρός, αλλά και οι ακροδεξιοί και φασίστες στο περιφερειακό συμβούλιο, σε όλα τα έργα παρέμβασης σε επιμέρους ρέματα. Το MASTER PLAN αυτό δεν ήρθε ποτέ στο περιφερειακό συμβούλιο να συζητηθεί. Η Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική ήταν η μόνη παράταξη που εξέδωσε ειδική ανακοίνωση και συγκρούστηκε με την αντίληψη και το σχεδιασμό που οδηγεί στην καταστροφή του φυσικού τοπίου και του περιβάλλοντος στην Αττική, αφήνοντας το λαό της εκτεθειμένο και απροστάτευτο από τις πλημμύρες.

Ο Γ. Σγουρός με σχετική ανακοίνωσή του δημοσιοποίησε σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα και μελέτες που βρίσκονται στον αέρα και κωλυσιεργούν λόγω γραφειοκρατίας με αποτέλεσμα να μην παρέχεται επαρκής αντιπλημμυρική προστασία στην Αττική, χωρίς βέβαια να αναφέρει τις διαχρονικές ευθύνες της παράταξής του για τη σημερινή κατάσταση των ρεμάτων της Αττικής και τις ελλείψεις υποδομές.

Ο Γ. Ιωακείμίδης, στα λόγια, ζητάει «ολιστική μελέτη για τη διαχείριση υδάτων» στηλιτεύοντας τη διαχείριση των εργολάβων και των αναθέσεων. Αποκρύπτει, ωστόσο, σημαντικά ζητήματα σχετικά με το είδος των αντιπλημμυρικών έργων -τα οποία, άλλωστε, τα έχουν ψηφίσει οι σύμβουλοι της Δούρου που βρίσκονται στο ψηφοδέλιό του. Αποκρύπτει τις καθυστερήσεις που σχετίζονται με τις υπερκοστολογήσεις και τους εκβιασμούς που ασκούν οι εργολάβοι και δεν λέει κουβέντα για το ζήτημα των μειωμένων προϋπολογισμών. Ξεχνάει ακόμη να αναφέρει τις τεράστιες ευθύνες που φέρουν και οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη μη ανάληψη ευθύνης για τη φονική πλημμύρα στη Μάνδρα και τη μη ιεράρχηση των αναγκαίων έργων, την ίδια στιγμή που η Δύναμη Ζωής βάφτιζε ως αντιπλημμυρικά έργα τα 150.000.000€ που δόθηκαν από τα αποθεματικά της περιφέρειας για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου με βάση τα σχέδια του Νιάρχου...

Το συμπέρασμα απλό: Όλοι αυτοί που με τις πολιτικές τους φέρουν εγκληματικές ευθύνες για τις συνεχόμενες τραγωδίες που βιώνει ο λαός, έρχονται εκ των υστέρων και διαγκωνίζονται για το ποιος θα αναθέσει τα περισσότερα εκατομμύρια στους εργολάβους και το κατασκευαστικό κεφάλαιο!

Επί δεκαετίες, η πολιτική που ακολουθείται από τις κυβερνήσεις και τις εκάστοτε περιφερειακές και δημοτικές αρχές για τη διαχείριση των ρεμάτων της Αττικής είναι συγκεκριμένη και εξυπηρετεί τα

εργολαβικά συμφέροντα. Τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν ξεκινούν με αφετηρία τις ήπιες παρεμβάσεις με σεβασμό προς τη φυσική κοίτη των ρεμάτων, αλλά γίνονται με τη λογική του αυξημένου κατασκευαστικού κόστους ώστε να ωφεληθούν συγκεκριμένα συμφέροντα του κατασκευαστικού κλάδου, ενώ πρόκειται για έργα αποσπασματικά που προτάσσουν την τσιμεντοποίηση των ρεμάτων, με σαραζανέτια ή μετό και, τις περισσότερες φορές, μεταφέρουν τα προβλήματα στις κατάντη περιοχές που βρίσκονται πιο κοντά στις εκβολές. Χαρακτηριστικά παραδείγματα η τσιμεντοποίηση του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας, του ρέματος Πικροδάφνης, του ρέματος Τραχώνων, του Ερασίνου κ.ά. Ταυτόχρονα είναι γεγονός ότι οι περισσότερες αντιπλημμυρικές μελέτες και τα σχετικά έργα καθυστερούν από τη γραφειοκρατία, ενώ άλλα εγκρίνονται χωρίς να προχωρούν ή υλοποιούνται με μεγάλες καθυστερήσεις, ελλείψεις και κακοτεχνίες, καθώς είναι πολιτική επιλογή στην Ελλάδα 2.0 να κινούνται με fast track διαδικασίες μόνο έργα που αφορούν την άμεση διευκόλυνση των επενδύσεων και όχι τις κοινωνικές υποδομές. Ειδικά τα υδραυλικά έργα, που είναι κατά κανόνα υπόγεια, «αφανή» και όχι έργα βιτρίνας υλοποιούνται με πολύ αργούς ρυθμούς.

Όσο το φυσικό περιβάλλον στο λεκανοπέδιο της Αττικής αντιμετωπίζεται ως πεδίο κερδοφορίας και όσο τα έργα που προτάσσονται έχουν στο επίκεντρό τους τα επιχειρηματικά κέρδη και όχι την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος, τόσο ο λαός θα πληρώνει το τίμημα των πλημμυρών, των πυρκαγιών, των ιδιωτικοποιήσεων και των εγκληματικών πολιτικών τους.

Ιδιαίτερα μετά και τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού σε Ανατολική και Δυτική Αττική και στην Πάρνηθα, όπου αποκαλύφθηκε σε όλο της το μεγαλείο η επιλεκτική ανικανότητα του κρατικού μηχανισμού, καταλαβαίνουμε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο προδιαγεγραμμένο έγκλημα στην Αττική!

Χρειάζεται να ληφθούν τώρα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας με ολοκληρωμένο επιστημονικό σχεδιασμό για όλη την Αττική:

- Με ολική αντιπλημμυρική διευθέτηση στο σύνολο των λεκανών απορροής ποταμών. Τα αποσπασματικά έργα είναι για γρήγορες εργολαβίες και σπατάλη χρημάτων μόνο και δε λύνουν προβλήματα, αλλά τα μεταφέρουν στις κατάντη περιοχές.
- Με ήπιου χαρακτήρα παρεμβάσεις ανάσχεσης στα ορεινά σημεία των λεκανών απορροής.
- Με παροχή κινήτρων για χρήση απορροφητικών υλικών σε δρόμους, διαμορφώσεις πλατειών, πάρκινγκ και μεγάλες επιφάνειες εν γένει
- Με προστασία-διάνοιξη των ρεμάτων, προώθηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας φιλικών προς το περιβάλλον χωρίς φαραωνικά έργα προς όφελος των εργολάβων.

Έργα υποδομής για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών και όχι βιτρίνας με γνώμονα τα επιχειρηματικά κέρδη. Όχι άλλα έργα χωρίς να υπολογίζεται η ανθρώπινη ζωή και περιβαλλοντικό κόστος!

Ούτε ένα δέντρο λιγότερο στην Αττική! Προστασία του φυσικού πλούτου, των δασών, του πράσινου και δημιουργία πάρκων στον αστικό ιστό.

Ορισμένες από τις σχετικές παρεμβάσεις και ανακοινώσεις της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στην Αττική στη διάρκεια της διοίκησης Πατούλη:

[I 16 Δεκεμβρίου 2021: «Τσιμέντο να γίνει, αρκεί να γίνει με απευθείας ανάθεση»: η περίληψη όσων πραγματικά ακούσαμε σήμερα στην ημερίδα της Περιφέρειας Αττικής για την αντιπλημμυρική θωράκιση](#)

Ι Αίτημα της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στην Αττική, για Προ Ημερήσιας Διάταξης θέμα στην συνεδρίαση του ΠΕΣΥ στις 2/10/2019

Ι 10 Οκτωβρίου 2019 : [Τοποθετήσεις της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στο ΠΕΣΥ στις 9/10/19, για τα ρέματα, τα δημόσια ΚΤΕΟ και την αναπτυξιακή επιχείρηση της περιφέρειας](#)

Ι [24 Νοεμβρίου 2022 Τσιμέντο ακόμη και στο Δέλτα του Ασωπού;](#)

Ι [13 Δεκεμβρίου 2021: Ρέματα και ποτάμια «υπό διωγμόν» στην Αττική: οι περιπέτειες του ποταμού Ερασίνου](#)

Ι [Ερώτηση σχετικά με εργασίες στην παραρεμάτια περιοχή του ρέματος Πικροδάφνης](#)

Ι [20 Οκτωβρίου 2021: Μετά τις πλημμύρες #2: Φαληρικό Δέλτα, φύκια και μεταξωτές κορδέλες.](#)

Ι 21 Σεπτεμβρίου 2021: Για τη ΜΠΕ του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» (που συζητιέται στο ΠΕΣΥ της 22/9/2021)

Ι 12 Μαρτίου 2021: ΡΕΜΑ ΧΕΛΙΔΟΝΟΥΣ : Άλλο ένα ρέμα παραδίδεται στα τσιμέντα... με τη σφραγίδα της περιφέρειας Αττικής και την ψήφο Πατούλη, Δούρου, Σγουρού και Τζήμερου.

Πηγή: anticapitalist-attiki.blogspot.com