



Αυτοί που κράτησαν τα κέρδη, θέλουν πάλι να μας φορτώσουν το κόστος

Ανακοίνωση της κλαδικής ένωσης εργαζομένων στις Κατασκευές της Αναρχοσυνδικαλιστικής Πρωτοβουλίας Ροσινάντε

Η εργοδοτική τρομοκρατία και η επίθεση σε δικαιώματα και κατακτήσεις στον κλάδο των κατασκευών συνεχίζεται αμείωτη όπως φαίνεται, και μέσα στο ντάλα καλοκαίρι! Το μικρό και μεγάλο κατασκευαστικό κεφάλαιο, αξιοποιώντας με απόλυτο τρόπο όλους τους αντεργατικούς νόμους και τις ρυθμίσεις της τελευταίας περιόδου, προσπαθεί να επιβάλλει μια νέα εργασιακή καθημερινότητα, στην οποία το μόνο δίκαιο θα είναι ο νόμος του κέρδους.

Τρανή επιβεβαίωση αποτελεί η εργοδοσία της ALTHOM, στην Πάτρα. Η ALTHOM προχώρησε σε δύο απολύσεις τον Ιούνη, αμέσως μετά την λήξη της καραντίνας και μάλιστα η μια αφορούσε συνάδελφο ο οποίος για ελάχιστες μέρες δεν κατοχύρωνε δικαίωμα αποζημίωσης! Η «εξήγηση» που έδινε η εταιρία για να δικαιολογήσει την επίθεσή της, ήταν η μείωση της δουλειάς λόγω της πανδημίας, ενώ όλοι γνώριζαν πως αυτή συνεχίστηκε με εντατικούς ρυθμούς με τη μορφή της τηλεργασίας. Ένα μήνα μετά, τελείως προκλητικά συνέχισε με την απόλυση άλλων πέντε συναδέλφων αναμασώντας την ίδια καραμέλα της «αναδουλειάς».

Μπροστά στις εξελίξεις οι εργαζόμενοι και το Σωματείο, πήραν την κατάσταση στα χέρια τους και προχώρησαν σε στάση εργασίας την Παρασκευή 14 Αυγούστου, με μεγάλη συμμετοχή. Δείγμα της πίεσης που ασκήθηκε, ήταν μια πρώτη υποχώρηση της εταιρίας στο ζήτημα των χρόνιων απλήρωτων υπερωριών προς τους εργαζόμενους και η άμεση πληρωμή τους.

Παράλληλα όμως, προσπαθεί με διάφορους τρόπους και μεθοδεύσεις να διασπάσει τους εργαζόμενους, πότε αρχίζοντας την κλάψα της χασούρας και πότε στοχοποιώντας και απειλώντας όσους βγήκαν από την πρώτη στιγμή μπροστά.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους και συναδέλφισσες, να μην υποχωρήσουν σε καμιά απειλή και κανέναν εκβιασμό της εργοδοσίας. Τονίζουμε προς την εταιρία, πως θα βρει απέναντί της όλους τους εργαζόμενους του κλάδου.

Όπως θησαύρισαν τόσα χρόνια από τα κέρδη της δικής μας δουλειάς, έτσι να αναλάβουν το όποιο κόστος της περιόδου. Άλλωστε, η κυβέρνηση φροντίζει να τους επιχορηγεί με δανεικά και αγύριστα για να τονώσει την καπιταλιστική ανάπτυξη. Αρκετά βάρη σηκώσαμε.

Να πάρει η ΑΤΗΟΜ όλες τις απολύσεις πίσω - καμιά νέα απόλυση.

Καμιά τροποποίηση συνθηκών μισθών και ωραρίου προς το χειρότερο.

Να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι και οι, ευνοϊκές για το κεφάλαιο, ρυθμίσεις της περιόδου.

Συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς και στα μεροκάματα, μείωση των ωρών

εργασίας.