

## **ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση/Νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση**



### **Οργανώσεις Ηπείρου**

Η κυβέρνηση της ΝΔ «εναγκαλίζεται» με ό,τι άφησαν πίσω τους οι νεοναζί της ΧΑ, όταν έφυγαν από τα κοινοβουλευτικά έδρανα.

Στέλνει τον **υφυπουργό Άμυνας Στεφανή** να την εκπροσωπήσει στις «γιορτές των νικητών» στον Γράμμο, δηλαδή **στο στρατό του Βαν Φλιτ**, στο κράτος των δωσιλόγων και των συνεργατών των ναζί, στον «εθνικό στρατό» του γέρου-δήθεν-δημοκρατίας Παπανδρέου και όλου του αντικομμουνιστικού εσμού που έχει επανέλθει πιο «σοβαρός». Σαν τη Χρυσή Αυγή που θέλουν οι κυβερνητικοί τελάληδες, πότε «δημοσιογράφοι», πότε βουλευτές. Σαν το νεοναζισμό που ξορκίζει η **ΕΕ** με τις επιτηδευμένα ανιστόρητες «γιορτές» της, όταν εξισώνει τα SS με το λαό της Σοβιετικής Ένωσης που έληξε τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, μπαίνοντας νικητής επί του κτήνους, στο Βερολίνο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που κυβερνητικά στελέχη ή στελέχη της ΝΔ «τιμούν» τις γιορτές στο Γράμμο, όπου ιερουργεί ο κήρυκας της ιερατικής ακροδεξιάς, μητροπολίτης Κονίτσης. Όλο και κάποιοι θα στείλουν χαιρετισμούς, κλείνοντας το μάτι στο ακροδεξιό εκλογικό ποίμνιο. Η ΝΔ κάνει ξανά επίσημη τη θέση της υπέρ της ακροδεξιάς εμφυλιακής παράδοσης στην Ελλάδα, ανταποκρινόμενη στις εδώ και χρόνια διαταγές του Κονίτσης, να «τιμήσει η επίσημη πολιτεία» τις γιορτές.

Η παρουσία του υφΕΘΑ Στεφανή στις ακροδεξιές γιορτές αποστράτων και συνοδοιπόρων των νεοναζί, δεν είναι τυχαία. Η κασέτα «τουρκική επιθετικότητα-εσωτερικός εχθρός» παίζει ξανά και ξανά το ίδιο. Εκτός από τη μόνιμη κυβερνητική ρητορεία περί εσωτερικού εχθρού και του κουνήματος του δαχτύλου στον πολίτη, πέρα από την επικοινωνιακή διαχείριση της ακροδεξιάς ψήφου που δεν αισθάνεται και πολύ... ΝΔ τώρα που το ελληνικό κεφάλαιο κάνει δουλειές στη Βόρεια Μακεδονία, υπάρχει και η ανάγκη να ταυτιστεί ο «εθνικός στρατός» ως όργανο επιβολής της αστικής εξουσίας.

Άλλωστε, την ίδια ανοχή στη ΧΑ έδειχναν και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, στις επίσημες εκδηλώσεις, όταν παρακάθονταν δίπλα στους νεοναζί με δικαιολογία το πρωτόκολλο. Από τους δωσίλογους μέχρι τα τάγματα εφόδου και δολοφόνων, η ακροδεξιά είναι χρήσιμη διαχρονικά στην αστική εξουσία.

Η εποποιία των ανδρών και των γυναικών του **ΕΛΑΣ** και του **ΔΣΕ**, άντεξε μέχρι τέλους **στις ναπάμ των ΗΠΑ**, στα ξερονήσια και στα εκτελεστικά αποσπάσματα του ελληνικού κράτους. Δεν είναι απλά μνήμη που στοιχειώνει και μουσείο αναμνήσεων και συναισθημάτων, αλλά είναι **οδηγός για ένα άλλο, καλύτερο, ανθρώπινο μέλλον.**

*«Είναι κοντά η μέρα, ω, αδελφές μου του μεγαλείου,*

*Που θα κοροϊδεύουμε τις λέξεις πόλεμος και μιζέρια*

*Γιατί θα έχετε νικήσει»*

**(Πωλ Ελυάρ)**