

Συγκέντρωση Αλληλεγγύης στον Αφγανικό Λαό: Τρίτη 24/8 στις 7.00 μ.μ. στην Κεντρική Πλατεία



ΟΥΤΕ ΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΟΥΤΕ ΟΙ ΣΚΟΤΑΔΙΣΤΕΣ ΤΑΛΙΜΠΑΝ!

ΜΟΝΟ Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΟΥ!

Είκοσι χρόνια μετά την εισβολή και κατοχή των ΗΠΑ- NATO- ΕΕ στο Αφγανιστάν καταρρέουν όλα τα προσχήματά της. Αποκαλύπτεται για ακόμα μια φορά ότι η λεγόμενη “καταπολέμηση της τρομοκρατίας” αποτελεί το δούρειο ίππο που αξιοποιήθηκε και συνεχίζει να αξιοποιείται ως πρόσχημα των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων, όχι μόνο στο Αφγανιστάν, αλλά και στη Συρία, στη Λιβύη, στο Ιράκ κ.α.

Κριτήριο αυτών των επεμβάσεων αποτελούν οι γεωπολιτικές επιδιώξεις και η εξασφάλιση της μέγιστης κερδοφορίας των επιχειρηματικών τους ομίλων στον ανταγωνισμό με άλλες ισχυρές καπιταλιστικές δυνάμεις, όπως Κίνα και Ρωσία. Το Αφγανιστάν, άλλωστε, είναι μια χώρα πλούσια σε ορυκτό πλούτο που βρίσκεται στην καρδιά τέτοιων σχεδιασμών.

Απόδειξη για τα παραπάνω αποτελούν οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών στο Αφγανιστάν, όπου δύο δεκαετίες μετά, η χώρα παραδίδεται στους σκοταδιστές Ταλιμπάν. Στους ίδιους, δηλαδή, που η καταπολέμησή τους αποτέλεσε την πρόφαση της ιμπεριαλιστικής εισβολής της ευρωατλαντικής συμμαχίας. Αυτούς που “ξεπήδησαν” από τους Μουτζαχεντίν που οι ΗΠΑ και η τότε ΕΕ χαιρέτισαν ως απελευθερωτές, χρηματοδότησαν και εξόπλισαν, σε βάρος της Λαϊκής Επανάστασης στο Αφγανιστάν που είχε ήδη προλάβει να κατοχυρώσει πρωτοφανή για την εποχή και τις συνθήκες της χώρας δικαιώματα στον λαό και ιδιαίτερα στις γυναίκες.

Την ίδια ώρα, ο αφγανικός λαός μετρά δεκάδες χιλιάδες νεκρούς αμάχους, εκατομμύρια ξεριζωμένους πρόσφυγες, μια κατεστραμμένη χώρα με ζωή σε άθλιες συνθήκες, φτώχεια και εξαθλίωση. Συνθήκες για τις οποίες και η ΕΕ φέρει μεγάλες ευθύνες! Η Ελλάδα, όπως και πολλές χώρες της ΕΕ, είχε αδιάλειπτη 20χρονη συμμετοχή, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, στις αποστολές δυνάμεων κατοχής με στρατιωτικά και άλλα μέσα.

Στο πλαίσιο της αντιδραστικής μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ ήδη προμηνύονται η άγρια καταστολή, η παραμονή των προσφύγων σε απάνθρωπες υπερδομές και οι μαζικές απελάσεις των ξεριζωμένων. Μόνο ο λαός του Αφγανιστάν μπορεί και πρέπει να ορίσει την τύχη της πατρίδας του!

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι και αλληλέγγυες στον αγώνα του Αφγανικού λαού, ενάντια σε ιμπεριαλιστικές και κατοχικές δυνάμεις.

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ:

- Ειρήνη και φιλία των λαών.
- Λευτεριά στον Αφγανικό λαό!

- Ήττα των πολεμικών σχεδίων όλων των ιμπεριαλιστικών και αστικών δυνάμεων.
- Συντριβή του θρησκευτικού σκοταδισμού και του ανορθολογισμού σε ολόκληρο τον πλανήτη.
- Να δοθούν πολιτικό άσυλο και ταξιδιωτικά έγγραφα σε όσους/-ες Αφγανούς βρίσκονται ή φτάσουν στη χώρα μας, να επιτραπεί η διέλευσή τους προς άλλες χώρες εφόσον το επιθυμούν.
- Να μην εγκλωβιστεί κανείς στις υπερδομές- φυλακές, για τις οποίες μάλιστα η ελληνική κυβέρνηση ετοιμάζεται να διαθέσει 175 εκατ. ευρώ.- Μέριμνα για τους ξεριζωμένους πρόσφυγες και μετανάστες

ΑΝΤΑΡΣΥΑ Ιωαννίνων