

ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τρόφιμα μακράς διάρκειας
Ξηρά τροφή
εμφιαλωμένο νερό, γάλα
χαρτί υγείας / κουζίνας
καθαριστικά είδη
ζωοτροφές

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/10

19:00 - 21:30

& ΣΑΒΒΑΤΟ 9/10

11:00-14:00

ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΜΤ

Ερμού & Φωκίωνος 11, 4^{ος} όροφος

ΤΑΞΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ & ΑΓΩΝΑΣ

**ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ**

ΚΥΡΙΑΚΗ 10/10

Αναχώρηση 8:00
από τα γραφεία του ΣΜΤ

**ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΗΣ Β.ΕΥΒΟΙΑΣ**

για παροχή συμβουλών, τεχνικής βοήθειας
& εφοδίων που θα συλλεγούν

somt.gr
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΜΑΧΑΜΙΩΝ | ΓΕΩΛΟΓΩΝ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ | ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ

Κάλεσμα του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών

Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας!

Συλλέγουμε στα γραφεία του Σωματείου [Ερμού και Φωκίωνος 11 (όροφος 4ος) , Σύνταγμα] τρόφιμα και άλλα είδη καθημερινής χρήσης για το λαό της Βόρειας Εύβοιας που επλήγη από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου.

Ενδεικτικά:

τρόφιμα μακράς διάρκειας, εμφιαλωμένο νερό, γάλα, χαρτί κουζίνας και υγείας, καθαριστικά είδη, ζωοτροφές

Ημερομηνίες και ώρες:

- Παρασκευή 8.10.2021 από 19.00 έως 21.30
- Σάββατο 9.10.2021 από 11.00 έως 14.00

Παραδίδουμε τα εφόδια που θα συλλεχθούν την Κυριακή 10.10.2021 (αναχώρηση 8πμ από τα γραφεία του ΣΜΤ) στις επιτροπές των πυρόπληκτων και στους κατοίκους και καταγράφουμε τα προβλήματα και τις ανάγκες τους.

Καλούνται όλοι και όλες να συνδράμουν για να δυναμώσει ο αγώνας ώστε οι κάτοικοι να μπορέσουν να παραμείνουν στον τόπο τους, να αποκατασταθεί πλήρως το δάσος, για να ανατραπεί η πολιτική που καταστρέφει το περιβάλλον και τις ζωές μας!

Η ανακοίνωση που εξέδωσε το ΣΜΤ για το θέμα των θερινών πυρκαγιών αναφέρει:

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΑ ΔΑΣΗ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ

Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών εκφράζει τη συμπαράστασή του στις οικογένειες και στους εργαζόμενους που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές των τελευταίων ημερών. Βρίσκεται δίπλα

σε όσους παλεύουν να σώσουν τις ζωές τους, τις δουλειές τους και τις κατοικίες τους και ως ένδειξη αλληλεγγύης στους κατοίκους θα παρέχουμε τεχνική βοήθεια στους πληγέντες, σε όποιο σημείο της διαδικασίας εκτίμησης των ζημιών και αποκατάστασής τους χρειάζεται και είναι εφικτό.

Η αδυναμία έγκαιρης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των πυρκαγιών που ξεσπούν και συνεχίζουν σε διάφορα μέτωπα σε όλη την χώρα, εξαιτίας των τεράστιων περικοπών στις δομές δασοφυλάξεως αποτελεί ακόμη ένα έγκλημα του κράτους, αυτή τη φορά με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας και της πολιτικής που υπηρετεί. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς σπίτια και δεν ξέρουν πώς θα επιβιώσουν την επομένη της καταστροφής, αβοήθητοι από τον κρατικό μηχανισμό, χωρίς κανένα ουσιαστικά προληπτικό μέτρο προστασίας, με την πυροσβεστική αποδιορθωμένη και υποστελεχωμένη, παρά τις ηρωικές προσπάθειες από το προσωπικό της και τα μέσα που διαθέτει. Οι καταστροφικές φωτιές αφήνουν πίσω τους δεκάδες χιλιάδες στρέμματα καμένης γης, χιλιάδες καμένα ζώα, κατεστραμμένα οικοσυστήματα ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, αλλά και καταστροφές κατοικιών και εργασιακών χώρων, μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες. Θρηνούμε ήδη έναν εθελοντή πυροσβέστη, άνθρωποι μεταφέρονται στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και εγκαύματα.

Μάνδρα, Πεντέλη, Μάτι και τώρα αυτές οι πυρκαγιές στην Αττική, στην Εύβοια και στην Ηλεία, στην Αρκαδία, την Μεσσηνία, τη Λακωνία, τη Φωκίδα έρχονται να προστεθούν στον μακρύ κατάλογο των καταστροφών, ενώ ο πρωθυπουργός και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αποποιούμενοι τις τεράστιες ευθύνες τους κάνουν όπως οι προκάτοχοί τους και πάλι λόγο για «ακραία καιρικά φαινόμενα» και ζητούν υποκριτικά «συγγνώμη για τις όποιες αδυναμίες», αποδεικνύοντας ότι το μόνο μέλημα τους είναι η διαχείριση της δημόσιας εικόνας τους και η αξιοποίηση της καμένης γης που αφήνουν οι πυρκαγιές για την κερδοφορία του κεφαλαίου με το αφήγημα της «πράσινης ανάπτυξης» και την παράδοση ακόμα και του έργου της αναδάσωσης των καμμένων δασικών εκτάσεων σε ιδιώτες.

Η κυβέρνηση καυχείται πως αντιμετωπίζει επιτυχημένα τις πυρκαγιές επειδή δεν έχουν υπάρξει νεκροί πολίτες («ξεχνώντας» τις δύο απώλειες), ανακοινώνοντας εκκενώσεις χωριών/οικισμών μέσω μηνυμάτων, θεωρώντας ατομική ευθύνη να τρέξεις να σωθείς και ανακοινώνοντας επιδόματα και δάνεια για την αποκατάσταση των ζημιών στα σπίτια και στις περιουσίες των αγροτών.

Είναι εξοργιστικό να ονομάζονται αδυναμίες οι περικοπές στα κονδύλια για την Πυροσβεστική, που έλαβε 1,7 εκ. ευρώ από τα 15 εκ. που είχαν προϋπολογιστεί, ενώ παράλληλα έγιναν προσλήψεις 1.500 ειδικών φρουρών στην αστυνομία. Εκσυγχρονίστηκαν με καινούργιο εξοπλισμό τα ΜΑΤ, η ΟΠΚΕ, η ΔΙΑΣ και κάθε άλλη ομάδα που έχει στην διάθεσή του το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την καταστολή των λαϊκών κινητοποιήσεων, όπως και με τον περίφημο «Αίαντα», το όχημα καταστολής πλήθους μέσω ρίψης νερού, το τελευταίο αγορασμένο απ' την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αφού οι κυβερνήσεις το προτιμήσανε έναντι κάποιου πυροσβεστικού οχήματος. Επίσης ετοιμάζονται -αν δεν γίνονται ήδη- προσλήψεις 1030 φρουρών για να

στελεχωθεί το σώμα καταστολής που θα λειτουργήσει στα πανεπιστήμια. Στο υπουργείο Άμυνας οι δαπάνες πολύ περισσότερες. Μόνο τα αεροσκάφη Rafale θα κοστίσουν γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια. Άλλα τόσα θα χρειαστούν για μια σειρά άλλες δραστηριότητες: Όπως οι αναβαθμίσεις των F-16 που συζήτησε στην τελευταία συνεδρίασή της η Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων της Βουλής και η ενίσχυση με πλοία του Πολεμικού Ναυτικού.

Για ποιες αδυναμίες μιλάνε τελικά; Η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζει την πολιτική των προκατόχων της (κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ και παλιότερα ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και άλλες) και της ΕΕ, αδιαφορώντας για ζώες και δάση, ψηφίζει αντιπεριβαλλοντικούς και δασοκτόνους νόμους, με κορυφαίο τον νόμο Χατζηδάκη, υλοποιεί την ίδια καταστροφική δασική πολιτική που εντείνει την εμπορευματοποίηση της δασικής γης, τις επενδύσεις μέσα στα δάση, τις οποίες επιδοτούν, μετατρέποντάς τα σε δάση ανεμογεννητριών, ανοίγοντας στους κάθε λογής «επενδυτές»-καταπατητές τον δρόμο της καταστροφής δασικών εκτάσεων, περιοχών NATURA και λοιπά. Διατηρούν την αποτυχημένη διάσπαση της πρόληψης από την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών, έναν ανεπαρκή και παλαιωμένο εξοπλισμό, ενώ το κόστος αντιμετώπισης ανεβαίνει, γιατί δίνουν βάρος στην καταστολή και όχι στην ολοκληρωμένη, ενιαία διαχείριση και προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, που περιλαμβάνει τη σύγχρονη αντιπυρική προστασία, με κύριο βάρος στην πρόληψη και την σε διαφορετική βάση οργάνωση των επίγειων δυνάμεων.

Επιπλέον διατηρούν την ιδιοκτησιακή «Βαβυλωνία» στα δάση, οδηγώντας σε αποχαρκτηρισμούς και σε αναγνωρίσεις ανύπαρκτων δικαιωμάτων κυριότητας, διευρύνοντας την ιδιωτικοποίησή τους, τις επιτρεπτές επεμβάσεις, απαξιώνουν την υποστελεχωμένη Δασική Υπηρεσία, που έχει την ευθύνη της προστασίας και διαχείρισής τους. Ακόμα και η υλοποίηση των δασικών χαρτών, γίνεται για να διαμορφωθεί «καθαρό τοπίο», που θα επιταχύνει τα επενδυτικά τους σχέδια.

Όσο κλιμακώνεται η αστική πολιτική των περικοπών σε κάθε κρατική δομή και υπηρεσία, τα τραγικά αυτά αποτελέσματα θα είναι αναπόφευκτα. Παραχωρούνται δασικές εκτάσεις και δικαιώματα εκμετάλλευσης στο μεγάλο κεφάλαιο, μέσω της κατοχύρωσης -συνήθως με fast track διαδικασίες- των ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων σε βάρος του περιβάλλοντος. Τώρα ισχυρίζονται ότι η επιτάχυνση των «πράσινων» επενδύσεων στα αποκαΐδια θα προστατέψει δήθεν τα δάση από μελλοντικές καταστροφές, προκειμένου να προωθήσουν τα σχέδια που έχουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι στην ατζέντα τους, για να ανοίξουν νέα πεδία κερδοφορίας.

Όλες οι διαδοχικές κυβερνήσεις που υπηρετούν τα επιχειρηματικά κέρδη, μετατρέπουν το αποτέλεσμα σε αιτία, για να μην αποκαλυφθεί ότι οι νεκροί, οι καταστροφές από τις δασικές πυρκαγιές, τους σεισμούς, τις πλημμύρες, τα μπαζωμένα ρέματα, οι βιομηχανίες, οι τουριστικές επιχειρήσεις, οι βίλες στα δάση, τα αυθαίρετα, η καταστροφή του περιβάλλοντος, είναι το αποτέλεσμα. Αιτία είναι το εκμεταλλευτικό σύστημα της εμπορευματοποίησης των πάντων και της δασικής γης προς όφελος των μεγάλων συμφερόντων.

Δεν είναι «αδυναμίες» οι χρόνιες παθολογίες της οικιστικής ανάπτυξης της χώρας, η τυπική και άτυπη μετατροπή όλης της Αττικής συμπεριλαμβανομένων δασών, ρεμάτων και ακτών, σε μια τεράστια οικοδομική και πλέον κάθε χρήσης επενδυτική ζώνη! Ως εργαζόμενοι μηχανικοί και τεχνικοί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι επί δεκαετίες ακολουθήθηκε ένα καταστροφικό μοντέλο ανάπτυξης! Οι καταγγελίες για εμπρησμούς από οικοπεδοφάγους, «επενδυτές», εργολάβους ή ακόμα και από αμέλεια, όχι μόνο δεν μειώνουν, αλλά αυξάνουν τις κρατικές και διαχρονικές κυβερνητικές ευθύνες, τις ευθύνες των δημοτικών αρχών και των Περιφερειακών διοικήσεων που έχουν αφήσει την πυρόσβεση κυρίως σε εθελοντές και κατοίκους.

Καμία άλλη ανοχή στις εγκληματικές πολιτικές τους! Μόνο ο Λαός σώζει τον λαό.

Ως Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας σε όλους τους

εργαζόμενους και τους κατοίκους που με υπεράνθρωπες προσπάθειες δίνουν ακόμα τη μάχη να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, αλλά και στις δεκάδες πρωτοβουλίες σωματείων και συλλογικοτήτων που βοηθούν τους πληγέντες στις περιοχές αυτές. Η ταξική αλληλεγγύη είναι το μόνο μέσο για την επιβίωση και την αξιοπρέπεια του κόσμου της εργασίας και ως Σωματείο θα επιχειρήσουμε να συμβάλλουμε παρέχοντας με κάθε τρόπο βοήθεια προς τις πληγείσες περιοχές.

Πλάι στην αναγκαία και έμπρακτη αλληλεγγύη στους πληγέντες χρειάζεται να αναπτυχθεί «εδώ και τώρα» ο αγώνας για να ανατραπεί η πολιτική της κυβέρνησης και του κεφαλαίου. Μόνο αν ενώσουμε δυνάμεις μπορούμε να ανατρέψουμε τον κυνισμό και τον εμπαιγμό της κυβέρνησης, των αστικών κομμάτων και των ΜΜΕ, απαιτώντας εδώ και τώρα την εκκίνηση μίας αντίστροφης πορείας, ενάντια στη μνημονιακή καταστροφή που μας επιβάλλουν, προτάσσοντας την πάλη για ένα διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, με κατάργηση της εμπορευματοποίησης της γης και του κριτηρίου της κερδοφορίας του κεφαλαίου, δίνοντας βάρος τόσο στην πρόληψη όσο και στην έγκαιρη αντιμετώπιση αντίστοιχων καταστάσεων.

Διεκδικούμε:

- Να αποκατασταθούν πλήρως οι ζημιές για τα λαϊκά στρώματα που επλήγησαν!
- Πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, διαγραφή των δανείων σε τράπεζες και δημόσιο των εργατικών και λαϊκών οικογενειών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.
- Λεφτά για τις δημόσιες υπηρεσίες και τις κοινωνικές ανάγκες και όχι για τα ματωμένα πλεονάσματα, το χρέος και τις νατοϊκές δαπάνες!
- Άμεσα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα στις καμένες περιοχές.
- Συντήρηση και διάνοιξη των αντιπυρικών ζωνών και δρόμων.
- Πλήρης νομοθετική προστασία των δασικών εκτάσεων από τα ιδιωτικά συμφέροντα.
- Αύξηση χρηματοδότησης για πρόληψη, πυροπροστασία, πυρόσβεση. Ενίσχυση της Δασικής Υπηρεσίας και του Πυροσβεστικού Σώματος για να καλυφτούν όλες οι ανάγκες. Προσλήψεις προσωπικού με σταθερές σχέσεις εργασίας και μονιμοποίηση κάθε μορφής συμβασιούχων πυροσβεστών.
- Καθαρισμός, δασοπροστασία, αναδάσωση όλων των καμένων και υποβαθμισμένων εκτάσεων.
- Χωροταξικός σχεδιασμός και πολεοδόμηση στα πλαίσια ενός άλλου συστήματος που υπηρετεί τις ανθρώπινες κοινωνικές ανάγκες. Κατάργηση όλων των ευρωενωσιακών και μνημονιακών καταστροφικών νόμων για το χώρο και το περιβάλλον!
- Να καταργηθούν τώρα το ΤΑΙΠΕΔ και το Υπερταμείο! Υπερασπίζουμε κάθε σπιθαμή ελεύθερου δημόσιου χώρου από τα αρπακτικά του κεφαλαίου! Η δημόσια περιουσία ανήκει στο λαό!
- Επαναφορά της δασοπροστασίας (τόσο της πρόληψης όσο και της καταστολής των πυρκαγιών) στις δασικές υπηρεσίες και ίδρυση ενιαίου φορέα δασοπροστασίας.